

Ngày 10/12/2023

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Năm B

Is 40,1-5.9-11 - 2Pr 3,8-14 - Mc 1,1-8

⁴ *Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. ...* ⁶ *Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. (Mc 1,4.6)*

Bài Suy Gẫm số 138. Điểm 2: Gioan Đã Thánh Thiện Lúc Sinh Thời.

Thánh Gioan còn thánh thiện trong lối sống của ngài. Vừa biết đi, thì ngài đã vào hoang địa (Mc 1,4), có cuộc sống cắt đứt liên hệ với người đời; và dù cho các thân sinh của ngài có thánh thiện đến đâu, có xa cách thế gian như thế nào, thì dường như lòng đạo đức của hai vị chưa đúng với biểu mẫu mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi ngài. Ngài phải tìm học nơi chính Thiên Chúa, trong sự cô tịch và siêng năng nguyện gẫm, để nắm được cách sống như thế nào; và để đạt tới mức thánh thiện mà Thiên Chúa yêu cầu ở ngài, ngài phải tập luyện sống kham khổ một cách phi thường, chỉ “*ăn châu chấu và mật ong rừng*” (Mc 1,6). Ngài đã chuẩn bị việc rao giảng sự sám hối như vậy đó: khi giảng về sự sám hối, cách làm chắc chắn hiệu nghiệm là đem nó ra thực hành. Trong Kinh Phụng vụ ngày lễ của thánh nhân, Giáo hội còn nêu thêm một lý do khác về nếp sống cô tịch và ép xác của ngài: đó là nỗi lo sợ linh hồn ngài bị tội lỗi nhỏ nhất làm cho ô uế.

Cũng chính những lý do này phải khiến Anh [Chị] Em sống xa cách thế gian, và có một nếp sống ngoan đạo và có quy củ.

Ngày 11/12/2023

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Is 35,1-10 - Lc 5,17-26

²⁴ *“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu nói với người bại liệt:- Tôi bảo anh: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!”* ²⁵ *Ngay lúc ấy, người bại liệt trở dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 5,24-25)*

Bài Suy Gẫm số 71. Điểm 2: Phải Tỏ Ra Xứng Đáng Được Chúa Chữa Lành.

Khi chúng ta ra trước mặt Chúa Giêsu Kitô, tức là khi một ánh sáng thoáng qua soi dẫn chúng ta, hoặc do công của chính chúng ta, hoặc từ những người hướng dẫn chúng ta, thì hãy chờ đợi Chúa nói với chúng ta, chờ Người hoàn trả lại sức khỏe và năng lực cho chúng ta, như Người đã làm cho người bất toại. Hãy động viên mình bằng một đức tin mạnh mẽ, cho dù chúng ta chẳng hề có cảm thức nào về Thiên Chúa, và không có động cơ nào để đến với Người. Hãy tin chắc rằng cái nhìn đức tin này sẽ làm đẹp lòng Người, đến mức, sau khi nâng đỡ đức tin, và khơi lên niềm hy vọng nơi chúng ta, Người sẽ nói với chúng ta, như đã nói với người bất toại: “*Hãy đứng dậy*”, nghĩa là hãy hướng lòng lên cùng Chúa; khi mọi sức lực của chúng ta đã được phục hồi, chúng ta sẽ hướng lòng lên Chúa dễ dàng. Chúng ta không còn bị điều chi cầm giữ; không có chướng ngại ngoại lai nào ngăn cản chúng ta đến cùng Chúa. Vì thế, ngay sau đó, Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta: “*Hãy đi về nhà*” (Mt 9,6); nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng đi đến Chúa, chuyện trò với Người, chẳng có điều gì làm chúng ta thích thú hơn; đó sẽ là hoa trái của đức kiên nhẫn, một nhân đức mà Chúa thích tưởng thưởng các tội tớ của Người. Đôi khi, những loại bản khoán kiểu này xuất phát từ một tội mình đã phạm; lúc đó chúng ta phải rên siết trước mặt Chúa và hối tiếc sự khốn cùng của chúng ta; vì đây thường là cơ hội mà Chúa Giêsu trông đợi để giúp đỡ linh hồn đau bệnh và để bù đắp những mất mát do tội nguyên của con người đã gây nên cho nó.

Vậy Anh [Chị] Em hãy cảnh giác để những sai phạm của mình không trở thành nguyên nhân khiến Thiên Chúa rút lại ơn của Người.

Ngày 12/12/2023

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Is 40,1-11 - Mt 18,12-14

¹² *Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?”* (Mt 18,12)

Bài Suy Gẫm số 56. Điểm 1: Giáo Viên Kitô Phải Canh Giữ Các Học Sinh Của Mình.

Trong công tác, Anh [Chị] Em “là những tội tớ” của Thiên Chúa, nên Anh [Chị] Em phải là “*cộng sự viên của Người*” (1Cr 3,1.9), phải tuân theo ý định của Người,

nhằm đem lại sự cứu độ cho các con trẻ mà Anh [Chị] Em phụ trách, đặc biệt những em có xu hướng lêu lổng nhất. Bài Tin Mừng của ngày hôm nay, khi đưa ra dụ ngôn người mục tử nhân lành “*có một trăm con chiên mà bị mất một con, đã để lại chín mươi chín con kia, để đi tìm con chiên bị mất*” (Lc 15,4), dạy Anh [Chị] Em phải canh giữ các em lêu lổng này kỹ hơn các em biết tự ý cư xử tốt, có hành vi đạo đức.

Anh [Chị] Em phải vận dụng mọi cách để đem những em có thói hư tật xấu về với Chúa, vì như Chúa Giêsu Kitô nói, “*Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất*” (Mt 18,14). Vậy là chính Thiên Chúa dùng Anh [Chị] Em để dẫn dắt các trẻ ấy trên con đường cứu độ, nên Anh [Chị] Em phải làm sao để chúng không đi lạc; còn nếu chúng có lạc đường, thì phải đưa chúng trở lại ngay vì phận vụ của Anh [Chị] Em là dẫn chúng đi trên chính lộ.

Ngày 13/12/2023

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Is 40,25-31 - Mt 11,28-30

²⁹ “*Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.*” ³⁰ *Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.*” (Mt 11,29-30)

Bài Suy Gẫm số 63. Điểm 3: Lòng Khiêm Hạ Của Chúa Giêsu Kitô Và Của Các Thánh.

Về việc coi khinh mình, chúng ta không thể nào vượt quá giới hạn được: thánh Phanxicô, dù là một đấng thánh vĩ đại, vẫn nói ông là người tội lỗi nhất trên đời; những vị thánh khác, dễ bị coi khinh, đã làm những điều hết sức thấp hèn. Anh [Chị] Em là những người “*đã tự tay đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa*” (Dt 6,6), bằng các tội lỗi của mình, nên Anh [Chị] Em hãy thuận theo ý Người bằng những tâm tình khiêm nhường, và hãy nhìn mình bằng con mắt đức tin, chỉ quan tâm đến những tư tưởng thấp hèn về Anh [Chị] Em, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người.

Vì “*Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường*” (1Pr 5,5), nên cả trong lẫn ngoài, Anh [Chị] Em phải chọn sự khinh thị về phần

mình, và lấy đó làm mãn nguyện. Anh [Chị] Em có nhiều dịp để bị coi khinh, trong công tác và trong bậc sống của mình. Để khích lệ Anh [Chị] Em tận dụng tốt các dịp như thế, Anh [Chị] Em hãy xem chúng như những phương tiện tốt nhất để tự thánh hóa bản thân, bằng cách xem mình như là người yếu đuối nhất thiên hạ, là kẻ bất lực nhất trước sự tốt lành. Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Anh [Chị] Em ơn bị khinh chê, bị sỉ nhục và vu oan; điều Anh [Chị] Em làm, đừng bao giờ cho nó là trọng, vì chính lòng nhân ái và ân sủng của Thiên Chúa mới là tác giả của tất cả điều thiện nơi Anh [Chị] Em.

Ngày 14/12/2023

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Is 41,13-20 - Mt 11,11-15

¹¹ *Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11,11)*

Bài Suy Gẫm số 138. Điểm 1: Gioan Tẩy Giả Đã Là Thánh Khi Lọt Lòng Mẹ.

Thánh Gioan Tẩy Giả có đặc ân được Giáo hội mừng kính ngày sinh, như đã tôn vinh sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô, vì theo lời thánh Bernardô, ‘ngài đã là thánh ngay từ lúc chào đời, đã được chính Chúa Giêsu Kitô thánh hóa từ trong lòng thân mẫu Êlisabeth, khi bà được Đức Trinh Nữ rất thánh đến thăm’. Do ngài rất gần gũi với Chúa Giêsu Kitô, đã được Chúa Cha hằng hữu chọn làm người Tiên Hô cho Con của Người, thì việc ngài được nâng cao hơn những người khác trong bậc ân sủng, và sự thánh thiện của ngài được tỏ bày ngay lúc chào đời, cũng là chính đáng. Vì thế mà Chúa Giêsu Kitô đã nói: *“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”* (Mt 11,11).

Cùng với Giáo hội, chúng ta hãy kính tôn sinh nhật thánh Gioan, vì đó là cội nguồn của sự thánh thiện của ngài, và của sự thánh hóa cho nhiều người; và vì chúng ta không phải là thánh khi chào đời, chúng ta hãy nguyện xin cho lần sinh thứ hai mà chúng ta thừa hưởng khi rời bỏ thế gian, trở nên khởi nguyên của việc chúng ta nên thánh; và, để nói theo thánh Lêô, ‘chớ gì chúng ta đừng sa vào lại tình trạng thấp hèn của ngày chào đời lần thứ nhất của chúng ta, với cách ăn nết ở không hợp với ơn gọi mà chúng ta theo đuổi’.

Ngày 15/12/2023

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Is 48,17-19 - Mt 11,16-19

¹⁸ *Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’* (Mt 11,18)

Bài Suy Gẫm số 2. Điểm 2: Đời Sống Gương Mẫu Của Thánh Gioan.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô hết lời ca ngợi thánh Gioan. Người nói rằng “*ông sống trong hoang địa, rằng ông không phải là cây sậy bị gió phát phơ*” (Mt 11,7), nghĩa là ông luôn luôn tiếp tục việc ăn năn đền tội mà ông đã khởi xướng; ông “*không mặc lụa là gấm vóc*” (Mt 11,8), vì như Thánh Mátthêu nói, ông “*mặc áo lông lạc đà và thắt lưng bằng dây da*” (Mt 3,4). Chúa Giêsu Kitô cũng nói thêm rằng thánh Gioan “*không ăn bánh và không uống rượu*” (Lc 7,33); quả vậy, Tin Mừng thánh Mátthêu còn nói ông “*sống chỉ bằng châu chấu và mật ong rừng*” (Mt 3,4); Chúa Giêsu Kitô thêm rằng “*chưa từng có ngôn sứ nào cao trọng hơn thánh Gioan Tẩy Giả*” (Mt 11,11).

Anh [Chị] Em hãy thử nghĩ xem tại sao Chúa Giêsu Kitô lại dành cho thánh Gioan từng ấy lời ca ngợi? Đó là để khiến dân chúng tuân theo giáo thuyết của thánh nhân, và để họ hiểu rằng điều mà thánh nhân nói về Người sau này là chân thật; rằng Thánh Gioan được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị các tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu Kitô, hầu hưởng lợi nhờ giáo huấn của Người. Là vị tiền hô của Chúa, bằng sự ăn dật, kinh nguyện và việc đền tội của mình, thánh Gioan đã bắt đầu thực hành những điều mà ông muốn dạy người khác, nhằm tự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận sự viên mãn của Thần Khí Thiên Chúa và làm tròn thừa tác vụ của mình. Bởi Anh [Chị] Em có nhiệm vụ dọn tâm hồn người khác đón Chúa Giêsu Kitô ngự đến, thì trước tiên Anh [Chị] Em phải chuẩn bị tâm hồn của mình sao cho đầy tràn lòng nhiệt thành, để cho lời nói của Anh [Chị] Em được hiệu nghiệm đối với những người mà Anh [Chị] Em đang dạy.

Ngày 16/12/2023

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Hc 48,1-4.9-11 - Mt 17,10-13

¹³ *Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.* (Mt 17,13)

Bài Suy Gẫm số 138. Điểm 3: Thánh Gioan Tẩy Giả Đã Thực Hành Và Rao Giảng Việc Sám Hối Đền Tội.

Thánh Gioan đã giữ nếp sống ăn năn sám hối trong hoang địa đến năm ba mươi tuổi, để có khả năng rao giảng thật thánh thiện. Tin Mừng nói: “*có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. ... Đám đông lũ lượt kéo đến, ... cũng có những người thu thuế, ... và cả binh lính nữa...*” (Lc 3,2-3.7.12.14) và ông chỉ cho tất cả họ điều phải làm để được cứu rỗi. Số đông những người đến với ông đã nghe theo lời khuyên bảo của ông, và đã ăn năn trở lại với Thiên Chúa. Chính gương sống cô quạnh và khắc khổ của ngài đã dễ dàng thu phục lòng người, và giục họ ăn năn đền tội.

Do chức phận bắt buộc, hằng ngày Anh [Chị] Em phải rao giảng những chân lý Phúc Âm: trước khi dạy chúng cho người khác, Anh [Chị] Em hãy đem ra thực hành, ít nhất các chân lý dành chung cho mọi người Kitô hữu. Dù không có ơn chức phận làm người tiền hô của Chúa Giêsu như thánh Gioan, Anh [Chị] Em cũng được ơn làm người kế tục ngài trong thừa tác vụ này; nhưng hãy tin chắc rằng ơn ấy chỉ hữu hiệu cho kẻ khác, trong chừng mực nó có tác dụng nơi Anh [Chị] Em. Vậy Anh [Chị] Em hãy biến ơn làm người kế tục đó thành có tác dụng, không chậm trễ.