

Ngày 3/12/2023

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG Năm B

Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7 - 1Cr 1,3-9 - Mc 13,33-37

³⁵ “*Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.* ³⁶ *Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.* ³⁷ *Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thầy mọi người là: phải canh thức!*” (Mc 13,35-37)

Bài Suy Gẫm số 72. Điểm 3: Phải Chống Lại Các Chước Cạm Dối.

Một lý do khác khiến có ít kẻ được chọn để sống trong Dòng, là nhiều người đưa thân ra chuốc lấy những cạm dối nghiêm trọng, hoặc vì thiếu cảnh giác, hoặc vì không tận dụng những trợ giúp thiêng liêng mà họ cần. Thiếu những phương tiện đó, họ không thể tránh khỏi những hậu quả tai hại của những cơn cạm dối dữ dội mà ma quỷ dùng để tấn công những ai được gọi ở trong Dòng. Quả vậy, thường những người này càng tiến xa trong đường nhân đức bao nhiêu, thì những cơn cạm dối ấy càng mạnh bấy nhiêu; vì khi họ tỏ ra nhiệt tình để bền đỗ và đạt được sự trọn hảo trong ơn gọi, thì ma quỷ biết họ sẽ có thể gây tác hại cho nó, qua gương tốt cũng như qua những ơn mà họ có thể xin cho kẻ khác bằng lời cầu nguyện của họ; như thánh Phêrô nói, ma quỷ “*rảo quanh tìm mọi căn xé*” (1Pr 5,8). Vì vậy, theo thánh Đôrôthê, ma quỷ rất vui mừng khi nó thấy có người cư xử cách bất cẩn và có thể nói là hạ vũ khí trước sức tấn công của nó; nó biết họ sẽ rơi rụng như những chiếc lá, bởi như lời của thánh nhân, họ đồng lõa với ma quỷ và với những kẻ thù của sự cứu rỗi của họ. Sự thiếu tỉnh thức và thiếu linh hướng, cùng với sự quá tin vào ánh sáng cá nhân, là nguyên nhân làm cho một số tu sĩ sa ngã. Vậy phải thường lĩnh ý của vị linh hướng, và nếu có gặp mỗi nguy trong công tác, phải trình báo cho những ai có thể tu sửa; còn nếu vì quá tự tin, hay e sợ dư luận mà không nói ra, thì ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội và đẩy linh hồn đến chỗ diệt vong.

Vậy Anh [Chị] Em hãy dùng những phương tiện mà Thiên Chúa đã ban, để chống lại các chước cạm dối và được ơn cứu độ, bằng không, Anh [Chị] Em sẽ đánh mất tinh thần của ơn thiên triệu, và mặc dù đã được gọi vào Dòng, Anh [Chị] Em sẽ không được kể vào số những người được Thiên Chúa tuyển chọn.

Ngày 4/12/2023

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng **Is 2,1-5 hoặc Is 4,2-6 - Mt 8,5-11**

¹⁰ Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. ¹¹ Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong Nước Trời.” (Mt 8,10-11)

Bài Suy Gẫm số 9. Điểm 1: Đức Tin Biến Sự Vâng Phục Thành Đặc Điểm Của Tu Sĩ.

Theo lời kể của đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, một viên đại đội trưởng có người đầy tớ đang bị bệnh, đã xin Chúa Giêsu Kitô đến chữa bệnh cho anh ta (x. Lc 7,2-3). Tuy nhiên, sau đó, ông quan này nghĩ Chúa Giêsu không phải mất công vô ích như thế, rằng Người chỉ cần ra lệnh cho người đầy tớ khỏi bệnh, là hẳn sẽ được lành ngay; viên đại đội trưởng liền tự mình đi gặp Đấng Cứu Chuộc để xin Người chỉ cần nói một lời thì đủ để chữa lành bệnh nhân. Khâm phục lòng tin của ông, Chúa Giêsu nói Người chưa từng gặp ai có lòng tin mạnh mẽ như thế trong toàn cõi Israel (x. Mt 8,5-10). Viên đại đội trưởng này cho ta thấy sự tuyệt vời của đức vâng phục, khi được đức tin linh hoạt và nâng đỡ. Thật vậy, những ai vâng lời các Bề Trên mình, với ý thức rằng mình đang vâng lời chính Thiên Chúa, thì đã nâng sự vâng phục của mình lên đỉnh cao, nhờ cái nhìn đức tin này, đến nỗi vâng lời trở thành một sự tôn thờ cao quý nhất mà người ta có thể làm được ở thế gian này; bởi nhân đức này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa, Đấng ẩn mặt dưới dạng một con người yếu đuối và phải chết, nhưng được mặc lấy quyền uy của Thiên Chúa. Viên đại đội trưởng đã hành động như thế, cho dầu ông chỉ thấy Đức Kitô qua vẻ bề ngoài của một con người bình thường; nhưng ông tin chắc rằng để làm những phép lạ cùng loại như việc chữa lành gia nhân của ông, thì Chúa Giêsu phải có uy quyền như Thiên Chúa, nghĩa là Người cũng chính là Thiên Chúa.

Anh [Chị] Em có vâng phục trong tâm tình này, với cái nhìn tinh tuyền và đơn sơ không? Khi vâng lời, Anh [Chị] Em có thấy Thiên Chúa ẩn mình dưới hình ảnh của một người không? Anh [Chị] Em có nhớ rằng con người này chỉ có thể ra lệnh cho Anh [Chị] Em là do quyền năng của Thiên Chúa đang hiện diện nơi người ấy không? Cái nhìn đức tin này có là lý do duy nhất khiến Anh [Chị] Em tuân phục cách chóng vánh và như mù không? Chỉ nhờ lý do duy nhất này, Anh [Chị] Em mới có thể gạt bỏ được mọi toan tính người phàm trong cách vâng lời của mình.

Ngày 5/12/2023

Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Is 11,1-10 - Lc 10,21-24

²³ Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” ²⁴ Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Lc 10,23-24)

Bài Suy Gẫm số 207. Điềm 2: Giáo Viên Kitô Cảm Thấy Được An Ủi Khi Thấy Người Ta Phụng Sự Thiên Chúa Tốt Hơn.

Những ai công tác để cứu độ các linh hồn, sẽ nhận ngay từ đời này một phần thưởng khác, đó là niềm an ủi khi thấy các trẻ mà họ dạy dỗ biết phụng sự Thiên Chúa, và thấy việc họ làm không phải là vô ích, nhưng trái lại đã giúp cho các trẻ ấy được cứu rỗi. Thánh Phaolô đã đề cập điều ấy, khi viết cho tín hữu thành Côrintô, mà “bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em” (1Cr 4,15), rằng “Anh em không phải là công trình của tôi trong Chúa sao?” (1Cr 9,1) Và “Tâm hồn tôi tràn ngập nỗi vui mừng ...”, biết “anh em vẫn đầy nhiệt tình đối với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa”, “thái độ tự hào của chúng tôi trước mặt anh Titô cũng chân thật như vậy” (2Cr 7,4.7.14). Thánh nhân còn thấy “từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, ..., đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa” (1Tx 1,8). Tuy nhiên, thánh nhân còn nói: “Chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn”. “Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa! Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao” (2Cr 10,13.17-18).

Vậy chính sự lan tỏa của vinh quang Thiên Chúa, nhờ việc rao giảng Tin Mừng, đã tạo nên nguồn an ủi của thánh Tông đồ vĩ đại này; cũng thế, việc Anh [Chị] Em giúp cho đàn chiên mình phụ trách nhận biết Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Con của Người, phải là niềm an ủi cho Anh [Chị] Em vậy. Ôi! Vinh quang thay cho Anh [Chị] Em được nên giống với “lợi khí Chúa chọn” (Cv 9,15) này! Anh [Chị] Em hãy hân hoan nói lên cùng ngài: “Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi” (1Cr 9,18).

Thật vậy, được dạy dỗ những chân lý Phúc Âm cho học sinh, hoàn toàn chỉ vì yêu mến Thiên Chúa, là một vinh quang đợi cho Anh [Chị] Em; chính ý nghĩ này đã khiến cho vị Tông đồ của Dân ngoại luôn được an ủi, và như ngài đã tỏ bày: *“Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khổ”* (2Cr 7,4). Anh [Chị] Em cũng phải coi như là một phần thưởng dồi dào, khi thâm tâm được an ủi trước sự kiện những đứa trẻ Anh [Chị] Em dạy dỗ biết cư xử khôn ngoan, học thuộc giáo lý và mộ mến đạo. Hãy hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban trước cho Anh [Chị] Em ngay từ đời này, những phần thưởng thuộc loại đó.

Ngày 6/12/2023

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Is 25,6-10a - Mt 15,29-37

Thánh Nicôla, Giám Mục

Bài Suy Gẫm số 80. Điểm 2: Thánh Nicôla Yêu Mến Thực Hành Tâm Nguyên.

Vị thánh này yêu thích tâm nguyên; chính lời cầu thay nguyện giúp của ngài đã làm lắng dịu cơn bão tố, khi ngài đang trên biển để đi viếng các nơi thánh của thành Giêrusalem. Thậm chí để suy niệm dễ dàng và sốt sắng hơn, ngài thường đến nhiều thánh đường từ lúc hùng sáng; theo như lời kể lại, cũng chính đức tính này tạo điều kiện cho việc tuyển chọn ngài làm Giám mục cách diệu kỳ. Cũng chính nguyện gẫm giúp ngài rất nhiều trong việc dẫn dắt giáo phận của ngài, vì nhờ nó mà ngài được tràn đầy tinh thần mục tử và sự khôn ngoan thần tính cần thiết cho việc dìu dắt các linh hồn.

Nhiệm vụ nuôi nấng dạy dỗ con trẻ theo tinh thần Kitô giáo, phải khiến Anh [Chị] Em chuyên cần cầu nguyện, trước là để được Thiên Chúa ban cho những ơn Anh [Chị] Em đang cần, ngõ hầu chu toàn công tác; thứ đến là để đón nhận và được chiếu soi bởi ánh sáng, hầu đặt Chúa Giêsu Kitô vào ngự trong tâm hồn các con trẻ được giao phó cho Anh [Chị] Em dẫn dắt, và truyền cho chúng Thần Khí của Thiên Chúa. Anh [Chị] Em hãy biết rằng, để được đầy tràn Thiên Chúa, đến mức độ mà ơn gọi của Anh [Chị] Em đòi hỏi, theo sự an bài của Thiên Chúa Quan Phòng, thì Anh [Chị] Em buộc phải thường xuyên chuyện vãn với Thiên Chúa.

Ngày 7/12/2023

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Is 26,1-6 - Mt 7,21.24-27

Thánh Ambrôsiô, Giám Mục, Tiên Sĩ Hội Thánh

Bài Suy Gẫm số 81. Điểm 2: Thánh Ambrôsiô Sử Dụng Tài Hùng Biện Để Hoán Cải Các Tâm Hồn.

Khi trở thành Giám mục, tài hùng biện của vị thánh, từ tự nhiên đã nên thần thánh và thuộc thượng giới. Ngài sử dụng quá tốt tài năng này để hoán cải các tâm hồn, đến nỗi không có gì có thể chống lại ngài, và ngài có đủ sức, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, để hoán cải thánh Augustinô, biến một người cuồng nhiệt theo phái Manikê, thành một trong những tiên sĩ danh tiếng nhất của Giáo hội. Tài hùng biện này còn là nguyên nhân khiến những kẻ lạc giáo sợ, không dám công kích ngài, bởi vì chỉ một mình ngài thôi cũng có đủ khả năng làm cho tất cả họ phải bẽ mặt; ngài kết hợp tài hùng biện với lòng mộ đạo, tạo nên sức mạnh và sự kiên quyết tuyệt vời, được củng cố thêm nhờ lòng vô vị lợi phi thường.

Anh [Chị] Em không cần cái tài hùng biện giống như thánh Ambrôsiô; nhưng Anh [Chị] Em phải có lòng nhiệt thành tông đồ của ngài, để trở nên hữu ích trong công tác cứu rỗi các linh hồn. Anh [Chị] Em hãy năng khẩn cầu Thiên Chúa ban cho mình ơn lay chuyển được lòng người như ngài; đó là ơn thuộc chức phận [*grâce d'état*] của Anh [Chị] Em; vì những kẻ mà Anh [Chị] Em dạy dỗ chẳng được ích lợi gì, như lời thánh Phaolô nói về người Do Thái, nếu "*tri họ đã ra mê muội*" sau bao lời giảng dạy; và nếu sau bao lần Anh [Chị] Em đã loan báo chân lý Phúc Âm, "*tám màn ấy vẫn che phủ lòng họ*" (2Cr 3,14.15).

Ngày 8/12/2023

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

St 3,9-15.20 - Ep 1,3-6.11-12 - Lc 1,26-38

¹⁵ "*Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.*" (St 3,15)

Bài Suy Gẫm số 82. Điểm 2: Đức Maria Được Miễn Trừ Khỏi Mọi Tội Riêng.

Không những Đức Trinh Nữ Rất Thánh được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ khi được thụ thai, mà ngay lúc ấy, Mẹ còn được ân sủng dồi dào để gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội riêng; và nơi Mẹ, ân sủng này hữu hiệu đến nỗi Mẹ không bao giờ phạm một tội nào. Điều này khiến thánh Augustinô cho rằng, khi nói đến tội, thì phải trừ Đức Trinh Nữ Rất Thánh ra. Còn các thánh Giáo phụ thì so sánh Mẹ với “*Hòm Bia, làm bằng gỗ keo*” (Xh 25,10), để cho chúng ta thấy rằng ngay từ giây phút hiện hữu đầu tiên, Mẹ đã nhận được ơn thanh khiết và công chính nguyên thủy, mà Mẹ không bao giờ đánh mất, mặc dù – như chúng ta – Mẹ cũng có thể làm điều lành và điều dữ. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh không có một hành động nào mà không khiến cho Mẹ xứng đáng với Thiên Chúa; và tâm hồn Mẹ luôn đầy tràn Thiên Chúa, để chuẩn bị cho Mẹ thụ thai và tạo trong lòng Mẹ hình hài của một Thiên Chúa.

Anh [Chị] Em được phúc thường giữ Minh Thánh Chúa; vậy bằng những hành động thánh thiện, Anh [Chị] Em hãy tỏ lòng cung kính với Người như bốn phận Anh [Chị] Em đòi hỏi, và hãy luôn cư xử cho xứng với Người, ngõ hầu Người ưa thích ngự đến và lưu lại nơi Anh [Chị] Em. Bằng cách ăn nết ở, Anh [Chị] Em hãy tỏ cho thấy mình thật hạnh phúc vì được có Thiên Chúa; và dù không luôn luôn có Minh Thánh Chúa trong mình, Anh [Chị] Em không vì thế mà chầm dừ nắm lấy tinh thần của Người.

Ngày 9/12/2023

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Is 30, 19-21.23-26 - Mt 9,35 – 10,1.6-8

⁷ “*Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.*” ⁸ *Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khải trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.*”
(Mt 10,7-8)

Bài Suy Gẫm số 194. Điểm 1: Tầm Quan Trọng Của Các Trường Nghĩa Thực Kitô.

Anh [Chị] Em hãy xem cách làm rất thường xảy ra trong giới người nghèo và các thợ thuyền: họ thả lỏng cho con cái họ sống lang thang tự do rày đây mai đó, trong khi chưa tập cho chúng có được một nghề nghiệp; vì hoàn cảnh nghèo không cho

phép họ trả tiền thầy giáo, cũng như vì họ bị buộc phải kiếm công ăn việc làm xa nhà, nên họ không màng gởi con đến trường; họ buộc phải bỏ mặc chúng thôi. Hậu quả của cảnh ngộ trên thật tai hại; những đứa trẻ bất hạnh ấy đã nhiều năm quen sống theo kiểu ăn không ngồi rồi, nên sau đó chúng rất khó tập thói quen lao động. Thêm vào đó, vì la cà với bạn bè xấu, chúng đi vào con đường phạm tội, mà về sau rất khó cải tạo, vì những thói hư tật xấu ấy đã lây nhiễm quá lâu.

Thiên Chúa nhân từ đã cứu vãn tình hình bất lợi to lớn này, bằng cách thiết lập trường Kitô, để dạy học miễn phí và chỉ để làm rạng danh Thiên Chúa; con trẻ ở lại đó suốt ngày để học đọc, học viết, và biết kiến thức về đạo; được luôn giao việc như vậy, chúng sẽ có điều kiện để chuẩn bị lao động, một khi cha mẹ quyết định cần nhờ chúng.

Anh [Chị] Em hãy tạ ơn Thiên Chúa, đã có lòng tốt sử dụng Anh [Chị] Em để mang lại cho con trẻ những lợi ích lớn lao như thế; hãy chu toàn bổn phận này một cách trung thành và chính xác và không nhận một thù lao nào, ngõ hầu Anh [Chị] Em có thể nói cùng với thánh Phaolô: *“Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi”* (1Cr 9,18).