

Ngày 19/3/2023.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Năm A

1Sm 16,1b.6-7.10-13 Ep 5,8-14 Ga 9,1-41

³⁹ Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9,39)

Bài Suy Gẫm số 44. Điểm 1: Chúa Thánh Thần Ban Ánh Sáng Đức Tin

Trong Tin Mừng, Đức Giê-su Ki-tô phán rằng “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Chính vì Chúa Thánh Linh đã ngự xuống, mà ánh sáng thật đã đến trong thế gian. Tác dụng đầu tiên mà Người tạo nên trong một linh hồn được điểm phúc đón nhận Người, là làm cho linh hồn ấy thấy những sự trên trời, với một cặp mắt khác hẳn với cách nhìn của người sống theo tinh thần thế tục. Vì thế mà Đức Giê-su Ki-tô đã dạy các tông đồ, ở một nơi khác của Tin Mừng, rằng: “khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13), bởi vì khi Người cho họ biết mọi sự, bằng cách không những mô tả dáng vẻ bên ngoài của chúng, mà còn vạch ra thực chất bên trong, như chúng ta nắm rõ khi chúng ta đào sâu sự kiện bằng cặp mắt đức tin.

Anh Em có sử dụng ánh sáng trên đây để biện phân mọi sự vật hữu hình, để phân biệt đúng sai, thực hư không? Nếu Anh Em cư xử như người môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô và để cho Thánh Linh soi sáng, thì đây phải là ánh sáng duy nhất chỉ đường cho Anh Em.

Ngày 20/3/2023.

Lễ Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 - Rm 4,13.16-18.22 - Mt 1,16.18-21.24a hoặc Lc 2,41-51a

(xem quyển SUY GẪM LỜI CHÚA HÀNG NGÀY THEO THÁNH GIOAN LA SAN – MÙA VỌNG – GIÁNG SINH – MÙA CHAY – PHỤC SINH trang 248)

²⁴ Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,24)

Bài Suy Gẫm số 110. Điểm 1: Sứ Mạng Của Thánh Giu-se Đòi Hỏi Sự Thánh Thiện

Được Thiên Chúa trao cho nhiệm vụ chăm sóc và dẫn dắt Đức Giê-su Ki-tô, nên Thánh Giu-se phải có những phẩm chất và nhân đức cần thiết, để được xứng đáng chu toàn thừa tác vụ hết sức cao quý và thánh thiện như vậy. Tin Mừng cho ta thấy ba đức tính rất hợp với ngài, trong nhiệm vụ được giao phó: “Ông ... là người công chính, ... khi tỉnh giấc, ông làm như sứ thần Thiên Chúa dạy” (Mt 1,19a.24a); ngài đặc biệt chăm sóc và bảo vệ Đức Giê-su Ki-tô (Mt 2,14.21).

“Ông là người công chính”, đó là đức tính thứ nhất mà Tin Mừng nhận thấy nơi Thánh Giu-se; nó cũng là nhân đức chính mà ngài cần, để có thể dạy dỗ Đức Giê-su Ki-tô; bởi Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Thánh, nên kẻ nhận trách nhiệm dạy dỗ Người mà không công chính và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, thì không xứng hợp. Thậm chí thánh nhân, sau Đức Trinh Nữ rất thánh, phải là một trong những người thánh thiện nhất ở đời này vào lúc ấy, là điều cũng hoàn toàn hợp lẽ; mục đích là để cho ngài có vài điểm giống với Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã được giao phó cho ngài chăm sóc. Tin Mừng cũng nói rằng ngài là người công chính trước mặt Thiên

Chúa, nghĩa là hoàn toàn thánh thiện. Thậm chí chúng ta có đủ cơ sở để tin rằng thánh Giu-se, do một đặc ân, đã được miễn trừ khỏi tội suốt đời.

Như thánh Giu-se, Anh Em cũng phụ trách một tác vụ thánh, có nhiều điểm tương đồng với nhiệm vụ của thánh nhân; tác vụ đó cũng yêu cầu nơi Anh Em một lòng sùng đạo và đức hạnh vượt mức tầm thường. Vậy hãy chọn thánh Giu-se làm quan thầy và biểu mẫu, để trở nên xứng đáng với thừa tác vụ của Anh Em, và theo gương thánh Cả, trở tài về mặt đức độ.

Ngày 21/3/2023.

Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Ed 47,1-9.12 - Ga 5,1-3a.5-16

⁸ Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” ⁹ Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,8-9)

Bài Suy Gẫm số 71. Điểm 1: Trong Những Đau Khổ Nội Tâm, Phải Cậy Nhờ Đức Giê-su

Nhiều lúc, khi cần làm việc lành, những tội tở của Thiên Chúa gặp phải một dạng bất lực, hoặc do những cám dỗ hầu như không thể cưỡng lại, hoặc do những đau khổ nội tâm, hoặc do những cơn đam mê quá mãnh liệt; điều này được tượng trưng bởi người bất toại, được kể trong bài Tin Mừng này. Những người tội tở ấy, hoặc vì không được soi sáng, hoặc vì không được những người hướng dẫn giúp đỡ, đã không hề cảm thấy thoải mái đến cùng Thiên Chúa. Có khi Thiên Chúa để cho linh hồn này trải qua sự đau khổ dài lâu, cốt để nó cảm thấy, nếu không có Người, thì nó không thể làm được điều gì, và nó không có được động lực để đến với Thiên Chúa nếu không được ơn Người trợ giúp; nhưng trái lại, linh hồn ấy có thể làm được tất cả, nếu được Thiên Chúa tăng sức mạnh. Vậy nên chúng ta phải kiên nhẫn đợi chờ Đức Giê-su đi qua và đem thuốc đến chữa trị; bởi Người đã ban cho chúng ta ơn cứu độ, thì Người cũng có phương cách để tăng lực cho chúng ta và trả lại động lực mà chúng ta đã đánh mất.

Như người bất toại nằm liệt trên giường, chúng ta chỉ cần tỏ ra trung thành, để được mang đến với Đức Giê-su Ki-tô, khi Người đi qua; chúng ta sẵn lòng chịu đựng đau khổ cho tới khi được Đức Giê-su Ki-tô chữa lành. Vì thường chỉ có Người mới có thuốc chữa những căn bệnh thuộc loại này; và tất cả những gì chúng ta có thể làm, là cảnh giác để đừng làm điều xấu. Vậy chúng ta phải cầu nguyện nhiều và cùng với vua Đavít, chỉ nói với Chúa: “*Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.*” (Tv 51[50],12).

Ngày 22/3/2023.

Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Is 49,8-15 - Ga 5,17-30

³⁰ “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 5,30)

Bài Suy Gẫm số 24. Điểm 3: Đức Giê-su Ki-tô Phó Thác Về Những Khổ Hình Phải Gánh Chịu

Đức Giê-su Ki-tô phó thác vào thánh ý Chúa Cha để chịu khổ hình và chịu chết, vào lúc và theo cách thức mà Cha Người muốn: điều này khiến tại vườn Cây Ôliu, khi sẵn sàng chịu thương khó và chờ đợi cái chết, Người đã tỏ cho Chúa Cha thấy rằng cho dù có cảm thấy ghê sợ trước cái chết gần kề, Người vẫn “*xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha*” (Lc 22,42). Người tuân phục hoàn toàn ý của Chúa Cha, như đã luôn phó thác trong suốt cuộc đời của Người; như Người đã nói ở nhiều nơi trong Tin Mừng, Người đến thế gian “*không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi*” (Ga 6,38).

Ôi! sự từ bỏ ý muốn phàm nhân của Đức Giê-su thật đáng mến thay, hằng vâng theo ý Chúa Cha trong mọi sự; một ý chí mà, dù trước cái sống, hoặc cái chết, về thời điểm, hoặc về những cực hình làm mất tính mạng, cũng không chuyển lay hướng nào khác, ngoài cái hướng mà Cha Hằng Hữu đã chọn cho Người.

Anh Em hãy là môn đệ của Đức Giê-su trên lãnh vực này, để ý chí của Anh Em chỉ còn là một với thánh ý Thiên Chúa.

Ngày 23/3/2023.

Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Xh 32,7-14 - Ga 5,31-47

³⁶ *Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.* (Ga 5,36)

Bài Suy Gẫm số 24. Điểm 2: Đức Giê-su Ki-tô Phó Thác Về Thời Điểm Chịu Khổ Hình

Tin Mừng cho biết lý do của những thái độ khác nhau của Đức Giê-su Ki-tô: lúc ban đầu, đó là “*vì giờ của Người chưa đến*” (Ga 7,30); sau đó Người “*biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha*” (Ga 13,1). Vì vậy khi Giuđa đi ra để thực hiện toan tính với kẻ thù của Người, Đức Giê-su đã nói với hắn: “*Anh làm gì thì làm mau đi!*” (Ga 13,27), Người muốn ta hiểu rằng Người chỉ chờ đợi giờ do Cha Hằng Hữu đã định để tự nạp, để bị bắt và bị giết chết; đây là điều cho thấy Đức Giê-su Ki-tô đã tuân theo thiên lệnh trong từng chi tiết, và Người muốn rằng tất cả những gì Người làm và chịu, thì phải theo như Chúa Cha đã ấn định cho Người.

Anh Em hãy noi theo gương sáng ngài mà Đức Giê-su Ki-tô đã nêu: Anh Em đừng tự ý làm bất cứ điều gì; nhưng hãy để cho các đấng Bề Trên qui định và sắp đặt mọi việc Anh Em phải làm, trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Ngày 24/3/2023.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Kn 2,1a.12-22 - Ga 7,1-2.10.25-30

³⁰ *Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.* (Ga 7,30)

Bài Suy Gẫm số 24. Điểm 1: Đức Giê-su Phó Thác Theo Thánh Ý Chúa Cha

Điều thật đáng ngưỡng mộ nơi Đức Giê-su là có lúc, Người đã ẩn mình trước mắt những kẻ thù, để thoát khỏi tay bọn họ: “Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi đền thờ” (Ga 8,59); Người tránh xa bọn họ và “không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa” (Ga 11,54) vì Người biết họ muốn giết Người; còn lúc khác, Người đến ngay nơi mà Người biết những kẻ muốn hại Người sẽ đến tìm Người; Tin Mừng nói: “Đức Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiến ra và hỏi ‘Các anh tìm ai?’” (Ga 18,4); Người để họ “bắt và trói Người lại” (Ga 18,12), biết rõ “Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi” (Mc 14,41).

Anh Em hãy thờ lạy thái độ của Đức Giê-su Ki-tô, muốn theo đúng dự tính mà Thiên Chúa dành cho Người, như chính Người đã nói: “*Luong thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy*” (Ga 4,34), nghĩa là ý muốn đó đã thành qui luật và linh hồn của mọi hành vi của Người. Theo gương của Đức Giê-su Ki-tô, vị Thầy của chúng ta, Anh Em hãy học cách chỉ muốn điều mà Thiên Chúa muốn, khi nào Người muốn và theo như Người muốn mà thôi.

Ngày 25/3/2023.

Lễ Truyền Tin

Is 7,10-14; 8,10 - Dt 10,4-10 - Lc 1,26-38

(xem quyển SUY GẤM LỜI CHÚA HẰNG NGÀY THEO THÁNH GIOAN LA SAN – MÙA VỌNG – GIÁNG SINH – MÙA CHAY – PHỤC SINH trang 251)

²⁶ Khi ấy, bà Élisabeth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Nazareth, ²⁷ gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (Lc 1,26-27)

Bài Suy Gẫm số 112. Điểm 1: Sự Khiêm Nhường Của Đức Ma-ri-a

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hãy tung hô vinh dự làm Mẹ Thiên Chúa, mà Đức Trinh Nữ Rất Thánh lãnh nhận hôm nay, – là vinh dự cao quý nhất mà một thụ tạo tầm thường có thể nhận. Theo chứng tá của thánh Ambrôsiô, chính lòng tin mạnh mẽ và xuất sắc của Đức Ma-ri-a, đã đem lại cho Mẹ ưu điểm này; với tư cách này, Mẹ đáng được chính các thiên thần kính trọng, – dù các vị có bản thể trời vượt, nhưng lại thấp hơn Mẹ, xét về tước phẩm mà Mẹ đã nhận trong ngày này. Tuy nhiên về phần Mẹ, phẩm tước này chỉ là dịp để Mẹ tự hạ mình thôi, vì vừa nghe sứ thần phán và tôn vinh rằng Mẹ sẽ làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ tuyệt vời chẳng có lời đáp nào khác hơn: “*Tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa*” (Lc 1,38). Do đó mà thánh Ambrôsiô không thể bỏ dở việc lấy đó làm đề mục để ngạc nhiên rằng, từ miệng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, lại có một câu trả lời như thế, đúng vào lúc Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta hãy biến gương vĩ đại này thành môi lợi và ước chi mọi ơn sủng mà Thiên Chúa thương ban cho chúng ta, dù có trọng đại đến đâu, cũng phải khiến chúng ta tự khiêm tự hạ trước mặt mọi người.