

CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

- ⇒ Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giô-na chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Ni-ni-vê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đường, Giô-na tiến vào thành phố đi một ngày đường, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá huỷ”. **Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.** (Gn 3:1-5. 10)
- ⇒ Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vẫn vói; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; ***những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chung bộ mặt thế gian này đang qua đi.*** (1Cr 7:29-31)
- ⇒ Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.



⇒ Đang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người. (Mc 1:14-20)



+> “... Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.” – “... *những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chúng bộ mặt thế gian này đang qua đi...*”

== Tuần trước, chúng ta đã thấy động tác và tâm tình của ngôn sứ Samuel thật dễ thương: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe!”

Tuần này, chúng ta biết thêm một vị ngôn sứ rất... là người, thật bình thường với ái ố hỉ nộ như mỗi người chúng ta. Tôi “rất thích” vị ngôn sứ này, và cảm thấy dễ đồng cảm, thân thiện và gần gũi... Câu thứ ba (3) mở đầu của sách ngôn sứ Gio-na

cho ta thấy điều đó: Sau khi nghe Đức Chúa phán truyền, bảo ông đi Ninivê, thì “Ông Giona chạy trốn khỏi Thiên Chúa và hướng về thành Tarshish...”. Nhưng làm sao mà Gio-na tránh thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa được! [nếu có giờ, mời đọc sách ngôn sứ Gio-na, chương 1 và chương 4 để thấy tâm tính thật là...con người của Giona.]

Ấy thế mà chính Đức Giêsu Ki-tô tự ví mình như vị ngôn sứ “rất bình thường” đó: *“Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: ‘Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điếm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điếm lạ nào, ngoài điếm lạ của ngôn sứ Gio-na. Vì Gio-na đã nên điếm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điếm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Gio-na nữa’”. (Lc 11, 29-32)*

== Câu chuyện của ngôn sứ Gio-na đã qua hơn 2000 năm nay, và trải qua lịch sử của nhân loại, vẫn xảy ra dài dài bằng hình thức này hay phương thức khác. Những gì đã xảy ra cho toàn thể giới nhân loại trong những năm vừa/đang/sắp qua, và đang còn là một hiểm họa cho xã hội loài người hôm nay và ngày mai - như đã có thể sẽ xảy ra cho dân thành Ninivê NẾU dân thành KHÔNG tin tưởng nơi Chúa, và họ KHÔNG ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. - Và nhờ đó mà “Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.”

== Chúng ta trong nhất thời có thể phàn nàn với Chúa: “Tại sao Chúa gọi Gio-na đến báo tin cho dân thành Ninivê, mà không sai ai đến báo tin cho chúng tôi vậy?” Biết hạch sách than phiền với Chúa như vậy là... cũng khá lắm rồi, vì chúng ta không ai mà không có câu trả lời: “... Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm” không ngừng vang vọng mọi nơi mọi lúc giữa con cái loài người. Đức Giêsu Ki-tô còn nhấn mạnh: “...**Đến ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Gio-na nữa’**”. Vấn đề không phải là “biết”, là “nghe”, mà là có ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ “làm” như dân thành Ninivê không?

== Thêm vào đó, giữa con cái loài người, không phải không có người thiện tâm ngay lành Chúa sai đến báo tin, như trường hợp Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang, 34 tuổi), một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do

virus corona gây ra ở Vũ Hán (Trung Quốc). NHƯNG cũng không thiếu những “ôn mụ phù thủy” luôn luôn dèm pha, phá hoại, bách hại, dìm chết, hoặc bóp nghẹt những mảnh hồn công chính đó.

== Chúng ta đã biết hậu quả của sự đấu tranh tàn phá giữa con cái loài người với nhau ra sao rồi. Trong tạm thời thì cứ coi như phần thắng về tay “ôn mụ phù thủy”, vì cơn đại dịch vẫn còn, vẫn lan tràn và phá hại không ít, và vì sự tranh chấp, tranh dành quyền lợi, trả thù làm hại nhau, v.v... vẫn còn. Tuy nhiên, “ai thắng ai” còn quá sớm để ... ăn mừng, vì quả thật trong thời buổi hiện tại, “ai chánh ai tà” vẫn còn như hỏa mù của tranh tối tranh sáng, cũng như “fake news hay true news?” chưa ai phân định rõ ràng. Nhưng từ muôn thuở, “chánh thắng tà” là điểm then chốt. Đợi mà xem = xem quả thì biết cây!

== Phải chăng sự “thắng/thua” hiện tại cũng là một dấu chỉ mà Đức Chúa muốn báo cho con cái loài người: HÃY ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ “làm như dân thành Ninivê”?

+> “... **Đang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người...**”

Lạy Đức Giêsu Ki-tô, Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Ngài có Lời Ban Sự Sống đời đời. Xin ban Thần Khí Yêu Thương, Thần Khí Hiệp Nhất, Thần Khí Khôn Ngoan, Thần Khí Sức Mạnh đến cho chúng con, để chúng con biết nghe, hiểu, và có sức làm theo Thánh Ý Cha trên trời. Amen.