

Bản Tin La San
số mùa Thu 2012

Mùa Tạ Ôn

*Tỉnh Dòng La San Việt Nam
Chuẩn Bị
Mừng 150 Năm
Sứ Mạng Giáo Dục La San
trên quê hương Việt Nam*



Tỉnh Dòng La San Việt Nam
Văn Phòng Giám Tỉnh
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé
Quận 1, Tp. HCM
ĐT. 08 38299134

LỘ TRÌNH ĐÓN MỪNG NĂM THÁNH
KỶ NIỆM 150 NĂM CÁC SỬ HUYNH LA SAN
PHỤC VỤ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ:

NÊU CAO TRUYỀN THỐNG LA SAN
LIÊN KẾT GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

I/ TỔNG THỂ: 3 NĂM CHUẨN BỊ (2013 – 2015)
NĂM THÁNH (2016)

NĂM 2013: HỌC HỎI LỊCH SỬ 150 NĂM PHÁT TRIỂN
CỦA TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM

- HỌC HỎI VỀ LINH ĐẠO LA SAN VÀ TINH THẦN CỦA
DÒNG

- THỜI KỲ KHAI PHÁ

- THỜI KỲ Củng Cố và Phát Triển

- THỜI KỲ KHÓ KHĂN

- THỜI KỲ PHỤC HỒI VÀ HÒA NHẬP VÀO CUỘC SỐNG
CỦA XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI

LƯU Ý:

- ĐIỀU ĐÍNH LỊCH SỬ TỈNH DÒNG VIỆT NAM – VÀ VIẾT
BIÊN NIÊN SỬ CỦA TỈNH DÒNG

- DỊCH THUẬT HOÀN TẤT VÀ HIỆU CHỈNH CÁC BÀI
NGUYỄN GẮM CỦA THÁNH GIOAN LA SAN.

- THU THẬP CÁC BÀI VIẾT VỀ THÁNH LẬP DÒNG VÀ LINH ĐẠO LA SAN
- LÀM PHIM VỀ THÁNH LẬP DÒNG – HOẶC VỀ DÒNG (NHẪM GIỚI THIỆU ƠN GỌI)

NĂM 2014: SỨ VỤ GIÁO DỤC LA SAN

- NỀN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO VÀ THỰC THI SỨ VỤ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM
 - SỨ VỤ GIÁO DỤC NHÂN BẢN – ĐỨC TIN CỦA SƯ HUYNH LA SAN TẠI VIỆT NAM XƯA VÀ NAY.
 - GIÁO DỤC HÔM NAY: THÁCH ĐỐ VÀ CƠ HỘI
- LƯU Ý:
- THU THẬP LẠI CÁC BÀI VIẾT VỀ GIÁO DỤC CỦA CÁC SƯ HUYNH TRONG TỈNH DÒNG.
 - LẬP CÁC BUỔI HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC THEO CÁC ĐỀ TÀI...

NĂM 2015: LIÊN KẾT VÌ SỨ MẠNG LA SAN

- LIÊN KẾT: ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐẶC SÙNG LA SAN
 - NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG MỚI VỀ LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG HỘI 45 VÀ TỈNH CÔNG HỘI 13
 - CÁC NHÓM CỘNG TÁC VIÊN, THÂN HỮU LA SAN (TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG)
 - MÁI TRƯỜNG LA SAN (HÔM QUA VÀ HÔM NAY)
- LƯU Ý:
- THU THẬP CÁC KỶ VẬT CỦA CÁC TRƯỜNG – CÁC SƯ HUYNH.
 - THU THẬP CÁC BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG LA SAN CỦA CỰU HỌC SINH
 - THU THẬP CÁC BÀI HÁT HÀNH KHÚC CỦA CÁC TRƯỜNG LA SAN XƯA.

- THU THẬP CÁC HÌNH ẢNH VÀ KỸ YẾU CỦA CÁC TRƯỜNG LA SAN

- LÀM CÁC PHIM VỀ LỊCH SỬ TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM

NĂM THÁNH 2016: NÊU CAO TRUYỀN THỐNG LA SAN TRÊN ĐẤT VIỆT

- CỬ HÀNH CÁC DỊP LỄ MỪNG NĂM THÁNH TẠI CÁC NƠI CÓ CỘNG ĐOÀN LA SAN

- TỔ CHỨC CÁC SINH HOẠT DÀNH RIÊNG CHO CÁC SƯ HUYNH

- TỔ CHỨC CÁC SINH HOẠT DÀNH CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH LA SAN

+ CÁC THẦY CÔ GIÁO TẠI CÁC CƠ SỞ LA SAN

+ CÁC CỰU HỌC SINH

+ CÁC LƯU SINH VÀ CÁC NHÓM GIỚI TRẺ

+ THĂM CÁC MÁI TRƯỜNG LA SAN

II. LỘ TRÌNH QUA TỪNG GIAI ĐOẠN

1. ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN: Từ cuối tháng 5 đến tháng 6/2012

* Tháng 5/ 2012: Gửi bản Đề Nghị về “Lộ Trình Đón Mừng Năm Thánh...” (lần thứ 2) đến các cộng đoàn và xin mời các Sư Huynh góp ý thêm và tham gia. Đề cử thêm các thành viên tham gia vào các BAN. Sau đây là những đề nghị các thành viên trong mỗi BAN.

(1) BAN TỔ CHỨC - ĐIỀU PHỐI: chịu trách nhiệm tổ chức và điều phối chung – Lập chương trình tổng quát, công bố các sinh hoạt từng năm cho các Sư Huynh trong Tỉnh Dòng và theo dõi diễn tiến và điều phối các sinh hoạt ấy.

Thành Viên: SH Joseph Phượng (Trưởng ban) - SH Dom. Bình An - SH Anthony Công Tuyên - SH Pierre Thành Tuyên - SH Joseph

Ngọc Quý - SH Joseph Trung Lập - SH Andrew Quốc Thắng - SH Joseph Đức Chính.

(2) BAN TÀI CHÁNH: Hoạch định ngân sách và cách thức tìm nguồn hỗ trợ - Cung cấp ngân sách cho các ban – Tổ chức các tiệc mừng – Việc đón tiếp khách xa và phòng ở cho khách .

Thành Viên: SH Dom. Bình An (Trưởng Ban) – SH Valery An (USA) – Anh Khánh Bình (Cựu La San)

(3) BAN MỸ THUẬT - KHÁNH TIẾT: Thiết kế phòng truyền thống – làm các panô – tờ giới thiệu – làm giấy mời - làm các film, tập ảnh tài liệu - trang trí các khuôn viên của Mai Thôn. Thiết kế và trang trí các lễ đài cho việc tổ chức lễ.

Thành Viên: SH Anthony Công Tuyên (Trưởng Ban) – Anh Công Hùng – Anh Phúc (cựu La San)

(4) BAN XÂY DỰNG: làm Nhà Nguyễn và Nhà Hưu Dưỡng tại La San Mai Thôn và các hạng mục liên quan.

Thành Viên: SH Pierre Thành Tuyên (Trưởng Ban) – SH Matthew Nhân – Anh Trí (cựu La San)...

(5) BAN NGHI LỄ: Xin phép Chính quyền tổ chức mừng kỷ niệm – Xin phép Tòa Thánh mở Năm Thánh - Lên chương trình các nghi lễ Năm Thánh tại Sài Gòn, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Huế - Dự kiến khách mời - Tổ chức các nghi thức mừng lễ và đón tiếp các quan khách.

Thành Viên: SH Joseph Ngọc Quý (Trưởng Ban) – SH Pierre Minh – SH Michael Hùng Phong...

(6) BAN LINH HOẠT - VĂN NGHỆ: Lên chương trình các buổi biểu diễn lồng vào các ngày tổ chức kỷ niệm trong Năm Thánh – linh hoạt các buổi sinh hoạt.

Thành Viên: SH Joseph Trung Lập (Trưởng ban) – SH Fortunat An Phong (USA) – SH Pierre Minh...

(7) BAN VĂN THƯ: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, kỷ vật – Biên soạn các tài liệu để cung cấp dữ liệu cho Ban Mỹ Thuật – Khánh Tiết, Ban Văn Nghệ.

Thành Viên: SH Andrew Quốc Thắng (Trưởng ban) – SH Joseph Thành Tốt – SH Gustave Tuấn Đức – SH. Simeon Quang Tùng...
(8) BAN TRUYỀN THÔNG: Chuyển thông tin trên mạng - quay phim – chụp ảnh – làm phim ảnh lưu niệm.

Thành Viên: SH Joseph Đức Chính (Trưởng ban) – SH Pierre Quyết – SH. Jean Maria Vianey Huy Hà - SH Simon-Andrew Thiên – Anh Alp Minh (cựu La San)

* Tháng 6/2012: Các Sư Huynh trưởng ban sẽ liên lạc với các thành viên được đề nghị và mời thêm các Sư Huynh cũng như cộng tác viên khác tham gia các Ban. Chọn ngày gặp gỡ và góp ý lên kế hoạch chi tiết cho từng Ban. Đề nghị với SH Giám Tỉnh quyết định thành lập và bổ nhiệm các Ban.

2. CÁC BAN LÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHO CÁC KHẤU

* Tháng 6/2012: SHGT quyết định thành lập các ban và bổ nhiệm các trưởng ban cùng danh sách các thành viên các ban (vào dịp Tỉnh Tâm đợt 2).

* Tháng 7 đến 12/2012: Các Ban họp nhau để lên chương trình cụ thể cho hoạt động của Ban (theo diễn tiến các năm từ 2013 - 2016)

* Tháng 8/2012: Ban Tổ Chức Năm Thánh gặp gỡ và trình bày dự án Năm Thánh với Cựu Học Sinh La San (8/8/2012).

3. DIỄN TIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG

(1) Ngày 09/01/2013 – 09/01/2014: Công bố chương trình Chuẩn Bị Năm Thánh: Năm thứ Nhất

Các hoạt động cụ thể trong năm theo chương trình.

(2) Ngày 09/01/2014 – 09/01/ 2015: Công bố chương trình Chuẩn Bị Năm Thánh: Năm thứ Hai

Các hoạt động cụ thể trong năm theo chương trình.

(3) Ngày 09/01/2015 – 09/01/2016: Công bố chương trình Chuẩn Bị Năm Thánh: Năm thứ Ba

Các hoạt động cụ thể trong năm theo chương trình.

(Lưu ý: Tiến hành thủ tục xin phép chính quyền và Tòa Thánh cho mở Năm Thánh)

(4) Ngày 09/01/2016 – 09/01/2017: Công bố Năm Thánh Các sinh hoạt cụ thể trong năm.

4. NHỮNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI MAI THÔN ĐỂ MỪNG NĂM THÁNH

(1) Nhà Nguyễn và Nhà Hưu La San Mai Thôn

- Dự kiến từ tháng 6/2012 – 6/2014: tiến hành xây dựng trong 2 năm

(2) Trung Tâm Dạy Nghề La San Đà Lạt: đã đặt viên đá đầu tiên ngày 16/7/2012 sẽ tiến hành xây dựng từng phần...

(3) Phòng Truyền Thống tại La San Mai Thôn

- Dự kiến từ tháng 6/2012 – 6/2014

- Sưu tập dữ liệu, hình ảnh

- Thiết kế mô hình Phòng Truyền Thống

- Mời các chuyên viên tham gia.

- Từ tháng 6/2014 – 6/2015

- Tiến hành từng bước thực hiện Phòng Truyền Thống.

- Từ tháng 6/2015 – 12/2015: Rà soát bổ túc những hạng mục để hoàn chỉnh.

(4) Làm Nhà Sinh Hoạt Đa Năng và Sửa Sang Phòng Khách (2013 hoặc 2014)

Khu Đất Nhà Nguyễn cũ, hiện là sân bóng chuyền bên bờ sông. Hoặc trên phần đất Nhà Sinh Hoạt cũ.

Sửa lại các phòng khách hiện đang sử dụng dành cho các học viên nữ học thần học (phòng bệnh cũ) và sửa lại nhà ăn cũ của Nhà Hưu trước đây làm thành phòng khách để có thể đón khách vào những dịp lễ trong Năm Thánh và sau này.

(5) Làm Vườn Các Thánh La San (2015)

MỜI GỌI TỪ QUÝ CỰU HỌC SINH LA SAN ĐIỀU GÌ?

Xin tạo một liên kết qua các địa chỉ email hay trang web của Cựu Học Sinh các trường La San với Nhà Dòng.

Xin chia sẻ các thông tin và hình ảnh mà quý Cựu Học Sinh La San đang có về trường cũ để Nhà Dòng làm thành tập san hoặc kỷ yếu: Hình ảnh, bài viết, bài hát...

Xin mời sự tham gia của các Cựu Học Sinh La San vào việc tổ chức chương trình theo khả năng của quý vị, về truyền thông, về nghệ thuật, về kỹ thuật... để việc tổ chức 150 năm được tốt đẹp hơn.

Xin quý Cựu Học Sinh làm cầu nối cho Nhà Dòng để có thể vận động sự đóng góp cho việc tổ chức và xây dựng trong dịp mừng kỷ niệm 150 năm này.

Các chi tiết sẽ được trao đổi trong từng tiểu ban của Ban Tổ Chức... và gửi đến quý vị trong thời gian tới.



“Tôi thờ lạy trong mọi sự Thánh Ý Chúa đối với tôi.”

Phan Huy Hà, FSC

Tham khảo: La Vie De Monsieur Jean-Baptiste De La Salle
thủ bản 1740 của Dom François-Elie MAILLEFER (ấn bản 1980)

Tỉnh Dòng La San Việt Nam có một tiến trình dài với nhiều gian truân và an ủi có thời huy hoàng và cũng có lúc rớt xuống vực thẳm. Năm nay đánh dấu 150 năm các Sư huynh La San đến Việt Nam (1866-2016), trong công cuộc phục vụ giáo dục nhân bản và Ki-tô giới trẻ, phải là một dịp để duyệt xét quá khứ và chuẩn bị tương lai. Suy tư cho tiến trình này phải chăng là trở về nguồn, về lại những ngày tháng mà Gioan La San khởi sự với các thầy giáo việc thành lập dòng các Sư huynh trường Kitô.

Chúng ta cùng suy tư về những biến cố gian nan, khổ đau.. trong cuộc đời đầy nước mắt của Thánh Tổ phụ, đặc biệt sự kiện khởi đầu của Thánh Tổ Phụ để nối theo bước Ngài. Chúng ta xây dựng Tỉnh Dòng bắt đầu trong lòng mỗi con người chúng ta. “Xin hãy gửi Thánh Linh Chúa đến để ban cho chúng con một cuộc sống mới và Ngài sẽ đổi mới mặt địa cầu”.

“Thánh Gioan La San đã được Thiên Chúa tác động, làm cho quan tâm tới cảnh khốn cùng nhân bản và thiêng liêng của “con em thợ thuyền và người nghèo”. Vì vậy, Người đã hiến mình đào tạo những thầy giáo, biết hết mình xả thân cho công cuộc mở mang học vấn và giáo dục Kitô. Người đã quy tụ các thầy thành Cộng đoàn và rồi cùng các thầy, lập ra Dòng các Sư Huynh trường Kitô.” (LD 1)

Một con tim bằng thịt của Gioan La San đã rung động và thôi thúc Người dẫn thân vào cuộc. “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt” (Ed 11, 19).

Nói ra lời yêu thương đối với trẻ em thất học làm lữ, con em của giới lao động nghèo thì dễ hơn việc thoát ly khỏi cuộc sống đầy đủ

trong gia đình, từ bỏ các sinh hoạt riêng tư của bản thân.. Con đường “được thiên Chúa tác động” không mấy an nhàn, không mấy thoải mái.. “Cha muốn đào tạo những thầy giáo của mình trên đường nhân đức và làm cho họ mến chuộng bậc sống của họ vì điều thiện mà họ có thể làm ư..? Thế thì Cha phải cho họ cư ngụ trong nhà mình và sống chung với họ trong môi trường của họ”. Đó là lời khuyên của vị linh hướng, Linh mục Barré. Chỉ có Chúa, Tình Yêu của Chúa mới làm nên mọi chuyện.

Đưa các thầy giáo về cư ngụ trong nhà mình là bước đầu của Cha Gioan La San. Ngày 24 tháng 6 năm 1681, Giáo hội mừng Sinh nhật Gioan Tẩy Giả, là ngày Gioan La San đưa các thầy về nhà mình cùng chung sống, cuộc sống chung này dẫn đến những xung đột không thể thỏa thuận được giữa những người thân trong gia đình. Thân nhân, thuộc gia đình quý phái chỉ trích hành động này của Gioan La San, chẳng khác nào thời Chúa Giêsu cũng thế, thân nhân coi Đức Giêsu là mất trí (Mc 3,21), và bạn bè của Ngài cũng phê phán việc làm này và xa lánh Ngài.. cuộc sống chung này quả thật khó chịu cho cả đôi bên. Người giàu và người nghèo, giới thượng lưu và hạ lưu.. cuộc đấu tranh giai cấp xảy ra thật gay gắt ngay trong gia đình của Gioan La San. “Phúc thay người giàu có mà không tỳ ố, không chạy theo của cải bạc vàng..” (Hc 31,8). Khi sống gần kề với các thầy giáo, Gioan La San khám phá ra nơi họ hiện diện nỗi khốn cùng và cần được giúp đỡ, được đồng hành, được chia sẻ.., Gioan La San thấy được nỗi thống khổ cùng cực về xã hội, về tôn giáo của con cái những người thợ thuyền, những người nghèo mà các thầy giáo tiếp cận hằng ngày. Một năm khởi đầu đầy gian nan, Gioan La San chăm chút lo huấn luyện các thầy giáo về nhân bản Ki-tô và về chức năng giáo dục. Cuộc khởi đầu này cũng không hẳn tốt đẹp vì sự xung khắc lại nảy sinh giữa các thầy giáo và Gioan La San, còn đó cái an toàn về tài sản, về cư trú của Gioan La San và cái bấp bênh của các thầy giáo. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo...” (xem Mt 19, 21-22).

Sống chung với các thầy là bước thứ hai của Cha Gioan La San.

Một năm sau cũng ngày 24 tháng 6 năm 1682, Gioan La San cùng với các thầy giáo đến thuê nhà tại La rue Neuve, xóm những người cùng khổ trong xã hội, khu vực sinh hoạt của những người nghèo; ngôi nhà thuê nghèo nàn nằm đối diện với những bức tường của Dòng Nữ Sainte-Claire. Ngôi nhà này là “cái nôi” của Dòng các Sư huynh trưởng Kitô. Đây là bước khởi đầu tuyệt vời trên “con đường tự hủy” để đáp lại lời mời gọi của con tim đã được Chúa tác động. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24).

Con đường của tình yêu đích thực là vậy và tình yêu đích thực là tự hủy. Con đường này Chúa Giêsu đã đi qua, Người đi lên Giêrusalem không phải để hành hương đền thánh, để tham dự vào những lễ hội.. mà là để tự hủy mình vì người mình yêu. Chúa Giêsu làm gương để rồi mời gọi Gioan La San theo bước chân Ngài, trở nên tấm bánh bị bẻ ra cho nhiều người khác, trở thành hạt lúa mì chết đi, để cho muôn vàn hạt khác sinh sôi nảy nở.

Gioan La San đã để cho Chúa “dụ dỗ” đi hai bước khởi đầu vào chông gai, vào gian khổ để xây dựng Dòng các Sư huynh trưởng Kitô, công việc này tưởng như chẳng thể làm được! “Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Khi dõi theo những ngày tháng sống của Gioan La San trên trần gian thì chẳng thể tìm ra vài ngày huy hoàng hay ngày lễ hội! Từ năm 30 tuổi đến khi nằm trên giường bệnh (68 tuổi), con đường Ngài đi qua, trải đầy chông và gai...! Con đường mà Chúa Giêsu đã đi rao giảng Nước Chúa cũng là con đường Chúa dành cho Gioan La San. “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16). Gioan La San cũng truyền lại những kinh nghiệm của Ngài cho các môn đệ La San. Trên giường bệnh, trước khi nhắm mắt, Gioan La San nhắn nhủ các môn đệ Người về lối sống giữa đời thường: “nếu các con muốn bảo toàn và chết trong Dòng thì không nên thân thiện với người đời vì dần dần các con sẽ thích lối sống của họ...”. Lời nhắn nhủ này được ghi lại trong Luật Dòng số 31 như sau:

“..Các Sư huynh biết thận trọng và khôn ngoan trong việc đi lại với thế gian.”

Tổ phụ Gioan La San để cho mình bị nắm bắt và khuất phục bởi ân sủng lập dòng mà Thiên Chúa đã trao tặng cho Người, qua cuộc hành trình đầy gian truân, Gioan La San cũng đã minh chứng lòng mình trong sự trung thành dám dấn thân trong cuộc “xuất hành” dứt khoát không bước lui, tiến vào việc hòa nhập với thế giới những người nghèo. Ngài đã nói lên tâm tình này trong những ngày đau khổ cuối đời trên giường bệnh: “Tôi hy vọng là tôi sẽ được giải thoát khỏi Ai-cập để được đưa vào Đất Hứa”.

Khi lần theo những bước khởi đầu của Cha Thánh Gioan La San trong tiến trình thành lập Dòng các Sư huynh Trường Ki-tô, chúng ta cảm nhận được lòng phó thác tuyệt đối của Ngài vào Tình Yêu, vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để rồi tâm tình của Ngài trước khi trút hơi thở cuối cùng là: “Tôi thờ lạy trong mọi sự Thánh ý Chúa đối với tôi”.

Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, trong dịp mừng kỷ niệm 150 năm các Sư huynh La San đến Việt Nam, trong công cuộc phục vụ giáo dục nhân bản và Ki-tô giới trẻ.

- Các Sư huynh La San Việt Nam thao thức mong đợi gì? Phải chăng là tinh thần đức tin. Chúng ta cầu xin Chúa củng cố Đức tin nơi chúng ta vì Đức tin là nhân đức siêu nhiên, là ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy..” (Gioan 6,44).

- Các Sư huynh La San Việt Nam dấn thân vào môi trường nào? Phải chăng là lòng nhiệt thành, cùng chung và liên kết hiện diện trong môi trường của các trẻ em thiếu may mắn, bị bỏ rơi.. Sắc lệnh của BỘ TU SĨ VÀ BỘ TU HỘI ĐỒI nhấn nhủ: “Các Sư huynh được mời gọi đem lại cho những người trẻ, đặc biệt cho những người nghèo, một nền giáo dục nhân bản và kitô, theo thừa tác vụ đã được Giáo hội trao phó.”

- Các Sư huynh La San Việt Nam nghĩ gì tại thời điểm đánh dấu 150 sự hiện diện của La San trên đất Việt? phải chăng là tìm về nguồn, lần theo bước đi của cha thánh Tổ Phụ. Nguồn hững khởi của Ngài phải là ngọn lửa đốt cháy mọi thành phần Sư huynh trong tỉnh dòng La San Việt Nam.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho công việc của chúng con vì công nghiệp của Cha Thánh Tổ Phụ Gioan La San.



TÌNH NGHĨA LA SAN



Tôi, một Sư huynh của thế hệ 9X trong Tỉnh Dòng, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của các Sư huynh cao niên khi được các học trò cũ đến viếng thăm chào hỏi, lòng tôi cũng rộn lên vui sướng, tôi nhớ lại lời của một cựu học sinh trường Gagelin, giáo sư Nguyễn Lâm, được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 12/12/1996, đã nói về thầy cũ của ông: *“Đó là trường Gagelin, với những thầy giáo chỉ có hai việc: một là thờ Chúa, hai là tận tình dạy dỗ đàn em. Nhất là ông hiệu trưởng trường người Pháp, tên ông là Dunstan Lucien, một ông cụ già yêu thương học sinh như con cái mình. Ngoài những giờ đi lễ và đọc kinh, ông cụ chỉ có một việc chăm sóc chúng tôi như một người mẹ. Anh em trong trường trong lớp, dưới sự chỉ đạo của ông, yêu mến nhau như anh em ruột, không có sự ganh tỵ, chèn ép lẫn nhau.”*

Trong thời gian chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ, tôi có dịp làm việc và trao đổi với các anh trong Ban Liên Lạc Hội Ngộ La San 2012 (do Cựu Học Sinh La San Đức Minh đăng cai), cũng được nghe kể lại những tâm tình rất thân thương tương tự như thế của các anh đối với các thầy cũ của mình, những Sư huynh bây giờ một số đang hưu dưỡng tại Mai Thôn như SH. Raymond Hinh, Lucien Quảng...; hay

đang làm việc tại các cộng đoàn như SH. Desire Nghiêm, SH Vital Quang, SH Từ Thiện Tốt...; một số đã an nghỉ trong Chúa như SH Bruno, SH. Maurice, SH Felicien...; rồi các thầy cũ, những con người trước đây từng để tấm áo dòng Sư Huynh La San phủ trên cuộc đời của họ... Tôi xin ghi lại một chia sẻ của một anh cựu tu sinh như sau: Tất cả những gì tôi học với các Sư Huynh, được các Sư Huynh huấn luyện trong thời gian còn ở dưới mái trường La San, nay khi điều hành công ty, tôi vận dụng nó để đối xử với nhân viên và công nhân...; anh tự hào rằng theo cách đó, một công ty có gần 200 nhân viên nam mà, trong suốt cả 10 năm nay, không xảy ra chuyện gây gổ, ẩu đả giữa các công nhân. Thành công ấy hôm nay, theo anh, là nhờ vào sự dạy dỗ của các Sư huynh ngày xưa...

Mỗi chia sẻ của các anh vào những dịp gặp gỡ để chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ La San, lòng tôi cảm thấy ấm lại, bởi trải qua gần 150 năm hiện diện trên đất Việt, các Sư huynh tiền bối của nhà dòng đã suốt đời làm hai việc: “thờ Chúa và dạy dỗ học sinh cách tận tình”, các ngài đã gây dựng cho dân tộc Việt nhiều thế hệ có đủ tư cách làm người, có khả năng để đóng góp xây dựng xã hội và gây ảnh hưởng tốt cho con người trong thế hệ hôm nay. Ước gì...!

Mong ước ấy lại dậy lên trong tôi một nỗi ưu tư: gần 40 năm trôi qua, khi mà tôn chỉ của Dòng La San là phục vụ giáo dục nhân bản và đức tin cho giới trẻ và người nghèo, các Sư Huynh xem nghề dạy học là một thừa tác vụ *“tối quan trọng và thật cần thiết trong xã hội và Giáo Hội”* đã được các chủ chăn và cha mẹ trao phó để dạy cho trẻ hiểu biết về đạo và tinh thần Kitô giáo, nhưng các Sư huynh tại Việt Nam đã trở về tay không: không còn trường, không được cộng tác vào việc giáo dục thế hệ trẻ trong môi trường học đường. Nếu có thể dùng một hình ảnh so sánh để nhận biết tính siêu nhiên về thừa tác vụ của Sư Huynh, thì tôi có thể nói rằng **nhà trường** như là “nhà thờ” của Sư Huynh La San, nơi đó các Sư huynh đến mỗi ngày để thi hành thừa tác vụ; giờ dạy học như là “thánh lễ” mà các Sư huynh cử hành để hiến tế chính mình cho Thiên Chúa và chuyển thông ơn cứu độ đến cho người trẻ. Theo ý tưởng này thì các Sư Huynh La San tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn cấm cách bách hại, họ bị buộc ra khỏi “giáo xứ” là nhà trường, rời xa “giáo dân” là học sinh của họ.

Thế nhưng, tôi cũng lại rộn lên một niềm vui và niềm tự hào khác đối với thế hệ các Sư Huynh La San tại Việt Nam trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, trong hoàn cảnh đất nước như thế, các Sư huynh đã cố gắng thích nghi hoàn cảnh và thi hành thừa tác vụ giáo dục bằng nhiều hình thức giáo dục khác nhau để tiếp tục phục vụ Giáo Hội và xã hội. Sư Huynh Alvaro Rodriguez - Tổng Quyền Dòng La San, sau những lần viếng thăm mục vụ Tỉnh Dòng La San Việt Nam đã nói một cách dí dỏm: Anh Em La San tại Việt Nam khi bị đóng cửa lớn, họ đã mở cửa sổ để ra đi thi hành sứ vụ, không phải trên “đường cái quan” mà trong “những ngõ hẻm” với nhiều hình thức phục vụ giáo dục khác nhau, trong sự trung thành với đặc sủng của Đấng Sáng Lập, để xây dựng Giáo Hội và xã hội Việt Nam. Xin phép được tản mạn một chút về những hoạt động khiêm tốn của các Sư Huynh La San tại Việt Nam hôm nay. Khi mất trường, không còn được giáo dục các Sư huynh đã mở lớp tình thương, dạy kèm văn hóa hay ngoại ngữ, dạy giáo lý cho các trẻ em tại các giáo xứ, huấn luyện giáo lý viên, mở trung tâm huấn nghệ, trung tâm ngoại ngữ, lưu học xá, mở các hoạt động ôn tập văn hóa hè cho học sinh vùng sâu vùng xa... dù đó là những hoạt động rất khiêm tốn nhưng là những đóng góp rất đáng trân trọng. Trong đáp thư phê chuẩn văn kiện Tỉnh Công Hội IX của Tỉnh Dòng La San Việt Nam, Hội đồng Cố vấn Trung Ương Dòng viết về các Sư huynh La San Việt Nam như sau: *“Các Sư huynh không bao giờ thôi là nhà giáo dục, cho dù công tác thực tế có là gì đi nữa. Thế giới của những hoạt động nhân bản hằng ngày chính là trường lớp của họ và mọi giao tiếp nhân bản đều tiềm ẩn một cơ hội giáo dục...”* Đâu đó vẫn còn ngân lên tiếng chuông La San... trong các ngõ đường xa xôi, trong các ngõ hẻm cuộc đời của xã hội Việt Nam hôm nay.

Quay lại với bầu khí của ngày Hội Ngộ La San, 08.8.2012, chủ đề: La San Một Nhà, với thánh lễ cầu nguyện do cha Thiện (quản xứ Cầu Kho, gp. Sài Gòn) chủ tế từ lúc 7:00 sáng, để tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau và cầu nguyện cho tất cả mọi người còn sống cũng như đã qua đời. Quang cảnh Mai Thôn càng lúc nhộn nhịp và náo nhiệt bởi sự hiện diện của các Cựu Học Sinh, năm nay đông ngoài dự tính của Ban Tổ Chức. Trong nhiều nghi lễ diễn ra suốt buổi sáng, nghi lễ vinh danh các Sư Huynh cao niên và các thầy cô cũ của các

trường La San đã gây xúc động lòng người. Không xúc động sao được, vì ngay giữa một xã hội Việt Nam hôm nay, khi mà giáo dục bị thương mại hóa, trường học và lớp học trở thành “dịch vụ” kiếm tiền, việc dạy lại chạy theo thành tích, việc học chỉ là một lối để tìm kiếm mảnh giấy gọi là “bằng cấp”, trong khi đó chất lượng bị sa sút, đạo đức, nhân cách không còn được thể hiện trong giáo dục... Tiếng kêu than của dân chúng chắc chắn đã thấu đến tận trời xanh... Và đến tai của các vị lãnh đạo trong chính phủ, trước ngày khai trường năm nay (2012), ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng “*chất lượng giáo dục thật sự chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức.... Giáo dục có lúc, có nơi còn bị thương mại hoá...*” Ông lưu ý Bộ Giáo Dục Việt Nam “*cần phải giải quyết những bức xúc hiện nay như bạo lực học đường, tình trạng đào tạo chạy theo thành tích, không thực chất và chuộng bằng cấp...*” Vậy việc vinh danh thầy cô của những Cựu Học Sinh La San, cho thấy nền giáo dục La San là một nền giáo dục khả dĩ huấn luyện người trẻ thành những con người biết ơn và sống đúng với nhân phẩm của con người. Các Cựu Học Sinh La San vinh danh các Sư Huynh cao niên và thầy cô đã nói lên tình nghĩa thầy trò không dựa trên những gì là vật chất, giả tạo, và đó là điều cần và phải làm trong việc giáo dục. Sự vinh danh các Sư Huynh cao niên và thầy cô cũ của các Cựu Học Sinh La San nói với tất cả chúng tôi hãy cùng nhau, tay trong tay (như nghi thức kết thúc của ngày Hội Ngộ), xây đắp một nền giáo dục, trong hoàn cảnh Việt Nam hôm nay, hướng đến một sự giáo dục toàn diện cho người trẻ với hành trang không chỉ là những kiến thức mà còn cả nhân cách và tâm linh, theo như đặc sủng của Thánh Gioan La San và theo như truyền thống sinh động của nhà dòng.

Tạ ơn Chúa đã khơi dậy nơi các Cựu Học Sinh La San một sáng kiến để tổ chức ngày Hội Ngộ (2 năm một lần). Đó là cơ hội để những thế hệ La San trải qua gần 1 thế kỷ rưỡi qua, gặp gỡ nhau trong tình thầy trò, tình anh em và với ước muốn trở nên “La San một nhà”.

Tạ ơn Chúa đã thúc đẩy nơi các Cựu Học Sinh La San sáng kiến về ngày Hội Ngộ La San, để các Sư Huynh cao niên, sau một đời dẫn

thân vì Chúa và vì người trẻ, cảm thấy được ấm lòng trong tuổi già, khi mà Tỉnh Dòng La San Việt Nam, gần 40 năm qua mất cơ hội đóng góp cách trực tiếp vào công cuộc giáo dục người trẻ qua môi trường học đường.

Tạ ơn Chúa đã khơi dậy nơi lòng các Cựu Học Sinh xa gần lòng biết ơn và sự hảo tâm để tổ chức ngày Hội Ngộ La San 2012, đem đến cho các Sư Huynh cao niên một niềm tự hào, một sự an ủi và niềm vui trong tuổi già, đồng thời cũng là dịp để các Cựu Học Sinh và Tỉnh Dòng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhau, qua những gì mà, trong sự quan phòng của Chúa, các thành phần trong gia đình La San đã cùng nhau thực hiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động phục vụ giáo dục theo tinh thần Kitô giáo và linh đạo La San, hầu một cách nào đó, trong điều kiện có thể, phục vụ giáo dục cho giới trẻ Việt Nam hôm nay. Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời xin ca tụng suy tôn.

Cám ơn các Sư huynh cao niên, các thầy cô cũ, những con người đã đồng hành với người trẻ Việt Nam theo dòng lịch sử Việt Nam và lịch sử La San trong suốt gần 150 năm qua.

Cám ơn Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh La San và Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ La San 2012.

Cám ơn quý Cựu Học Sinh và quý ân nhân đã đóng góp nhân lực và tài lực cho việc tổ chức ngày Hội Ngộ, cũng như giúp đỡ Tỉnh Dòng La San Việt Nam cách này cách khác trong công cuộc giáo dục tại Việt Nam hôm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh Gioan La San, chư thánh La San, các thánh Tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa chúc lành cho quý Sư huynh, quý cựu Học sinh La San và quý vị ân nhân xa gần; chúc lành cho những công cuộc phục vụ giáo dục mà chúng ta đang cùng nhau chung tay góp sức để xây dựng trên quê hương Việt Nam yêu dấu.

SH. Giuse Lê Văn Phượng, fsc

BÀI CẢM NGHIỆM

Những năm tháng trong cuộc đời sinh viên sẽ tăng thêm ý nghĩa khi tôi tham gia phục vụ trẻ em nghèo vào những ngày hè dù chỉ là thời gian ngắn ngủi. Dư âm của sóng biển Lăng Cô, những bài Thánh ca của nhà thờ Sáo Cát trong mùa hè trước vẫn



vọng vang đâu đây trong tâm tưởng tôi. Hè năm nay – hè cuối cùng của đời sinh viên – tôi vượt 1000km từ miền Bắc Trung bộ để tới mảnh đất Nha Trang xinh tươi.

“Cho thì có phúc hơn là nhận”, “Cám ơn những người mình đã bỏ công sức để phục vụ trước khi họ cám ơn, vì nhờ họ mà tôi có cơ hội được phục vụ tha nhân”, “cám ơn những người đã làm phiền vì biết rằng tôi vẫn còn giá trị đối với người khác”... Đó là những bài học nhân bản vô giá tôi cảm nghiệm sâu sắc sau khoá dạy hè này.

Gần gũi với các em nhỏ một tháng rưỡi, tâm hồn trẻ thơ trong tôi được sống lại. Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói thân thương của các em mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao. Cám ơn các em! Dạy học là niềm đam mê của tôi. Sau khoá hè này, tôi thêm tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục mà tôi sẽ theo đuổi suốt đời. Như con ong tìm mật ngọt dâng đời, tôi cũng khao khát được trao tặng thật

nhiều cho các em qua lớp học văn hóa cũng như các lớp kỹ năng mềm!

Khoá hè còn là cơ hội để tôi hiểu thêm và yêu mến thiên nhiên cũng như con người vùng biển Nha Trang nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung. Cảnh xinh tươi, con người thân thiện. Kho hiểu biết của tôi được ghi thêm tên các địa danh: Hòn Chồng, tháp bà Ponaga, nhà thờ Núi, Bảo Đại villa, giáo xứ cây Vông – nơi giữ vài kỷ niệm về Đức Hồng Y Thuận... Mỗi vùng đất tôi đã tới mang một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng không thể phai nhòa trong tâm trí.

Đặc biệt nhất là mái ấm tu viện Lasan Thánh Tâm, nơi chúng tôi sinh hoạt và dạy học. Tu viện là mái nhà thứ hai che chở cho các anh chị em khuyết tật. Dù khác nhau về niềm tin tôn giáo nhưng mọi người ở đây luôn yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ nhau. Sự quan tâm, đón tiếp ân cần của quý Frère khiến tôi xúc động. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt của vị Bề Trên đáng kính 83 tuổi vào mỗi buổi sáng cũng giúp tôi có thêm niềm tin và sức mạnh để bắt đầu ngày mới dạy dỗ các em. Một em học sinh lớp 7 của tôi đã có bài văn miêu tả chân thực và xúc động, ước mong Frère là ông nội của mình. Tôi cảm nhận được cuộc sống yên bình, đơn sơ, giản dị toát lên từ mỗi con người nơi đây.

Đó là một vài chia sẻ, những cảm nghiệm của tôi về khoá hè nói chung và mái nhà Lasan Thánh Tâm nói riêng. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội tới đây lần thứ hai để được phục vụ cũng như hiểu thêm về cuộc sống, con người nơi đây, để gặp lại những ánh mắt, nụ cười thân thương. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn quý Frère và tấm lòng các vị Mạnh Thường Quân đã tạo cơ hội cho chúng con có

được khoá hè này! Ước mong sẽ có thật nhiều khóa hè như thế tại tu viện cũng như nhiều nơi khác để giúp đỡ các em nghèo!

Cùng vượt chặng đường xa xôi để tới đây với tôi là Vương, người đã tham gia nhiệt tình từ đầu tới cuối khóa hè. Vương tâm sự một cách chân thành:

“Người ta nói, bước đầu, dường như lúc nào cũng lạ lẫm, bỡ ngỡ... Vậy mà từ khi đặt chân đến với mảnh đất Nha Trang này, một cảm giác thân quen đến lạ lại tồn tại trong tôi. Ngay ngày đầu tiên, mọi người đã tạo cho tôi một không khí rất thân thương và ấm cúng mặc dù tôi là người mà tất cả mọi người chỉ mới gặp lần đầu tiên. Tôi không phải là người giỏi ăn nói, giỏi xã giao hay đơn giản là người dễ hòa nhập. Nhưng “ông Chín”, mọi người trong gia đình và các thầy cô đã tạo cho tôi một không khí thật gần gũi để tôi dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống và công việc.”

Một tháng rưỡi được được đứng trên “bục giảng”, ước mơ trở thành giáo viên một thời lại trở dậy trong tôi. Dẫu cũng có những lúc tôi mệt mỏi, khi các em lười học, khi các em quậy phá, rồi đau cổ họng... Nhưng những tiếng gọi: “Cô ơi! Cô ơi!” của các em nhỏ khiến những cơn mệt mỏi của tôi tan biến... Tôi lại vui vẻ, hăng say và muốn được chơi đùa với các em nhiều hơn nữa. Những ngày được quây quần với mọi người, với những đứa học trò yêu quý nơi đây sẽ là hành trang tôi mang theo đi suốt cuộc đời.

Thời gian trôi qua quá nhanh, ngẫm lại tôi thấy mình chưa làm được gì cho các em, chưa giúp được gì cho các Frère. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn, vì khả năng của tôi có hạn, rồi không có

nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm sư phạm lại thêm kiến thức các kỹ năng mềm cũng không có... Nhưng rồi tôi nhận ra, điều tôi làm được không phải là giúp được gì cho ai, mà điều quan trọng là tôi học được gì. Phải! Tôi đã học được rất nhiều từ các Frère từ lòng nhiệt huyết, yêu trẻ nhỏ, đam mê công việc giáo dục cho tới những kỹ năng sống hằng ngày... Rồi từ các em nhỏ, tôi học được rằng phải đơn sơ hóa mọi công việc, mọi suy nghĩ để trở nên như trẻ nhỏ, và vui vẻ sống những giây phút hiện tại...

Với tấm lòng nhiệt huyết của người trẻ, Châu đã từ vùng đất Hà Tĩnh vào đây giúp các em nhỏ. Cũng như tôi và mọi người, Châu có nhiều ấn tượng sâu sắc về vị Bề Trên đáng kính và các em. Châu kể lại:

“Tôi rất cảm động trước lời chia sẻ của một bé trai lớp hai: ‘Nhà em không có tiền đóng học phí nên em và chị gái phải học muộn một năm, đáng lẽ em học lớp 3 rồi’. Lời chia sẻ rất hồn nhiên nhưng đã để lại cho tôi bao nhiêu suy nghĩ về những trẻ nghèo không có điều kiện tới trường. Điều đó đã xây dựng trong trái tim của người trẻ như tôi một động lực, một hoài bão, đó là cố gắng học thật tốt vì mình là con người may mắn hơn người khác và phải đem cái may mắn đó cho người còn thiếu thốn.”

Câu chuyện của Châu khiến tôi nhớ tới một em gái mười ba tuổi tôi gặp sau giờ đi lễ về. Em nói rằng vì gia đình nghèo nên em không được đi học ở trường, chỉ học tại đây vào mùa hè thôi, năm nay em mới học lớp 3. Những lời kể của em khiến tôi ghen ngào không nói nên lời. Tôi biết còn rất nhiều em nhỏ khác với những hoàn cảnh khó khăn đang tham gia khóa học hè này.

Thầy giáo duy nhất đến từ vùng Đồng Tháp Mười, miền Tây của tổ quốc là Hiếu. Hiếu đã để lại khá nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mọi người: một người khéo tay, chịu khó và giọng nói thật dễ thương. Đây không phải là khóa hè đầu tiên Hiếu tham gia dạy ở đây, nhưng anh tâm sự:

“Đi dạy hè ở Nha Trang năm nay đọng lại trong tôi nhiều nghĩ suy. Là thầy giáo vừa tốt nghiệp tôi có cơ hội được thực tập lần nữa. Được tiếp xúc với nhiều học sinh mang những tính cách khác nhau. 32 ngày ở trong tu viện để lại trong tôi nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhiều tình cảm đặc biệt: tình ông cháu, chị em, tình thương của những người mà tôi mới một lần quen biết. Qua mùa hè ở tu viện Thánh Tâm năm nay tôi học hỏi được nhiều điều. Cảm ơn quý Frère và tất cả mọi người. Tôi sẽ trở lại...”

Ngoài các thầy cô từ nơi xa tới, nguồn nhân lực chính của khóa hè vẫn là các anh chị Nha Trang. Đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp. Có những người đang là học sinh lớp 11, 12; có người đang là sinh viên; cũng có người đã đi làm. Có thể là giáo viên, có thể là kế toán... Có người dạy lần đầu tiên, cũng có người dạy đã 2,3,4 năm. Chúng tôi là những người không hện nhưng được gặp gỡ dưới mái nhà Lasan thân yêu. Mỗi người một phong cách đã mang tới cho khóa hè sự năng động, nhiệt tình. Sau khóa hè, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ với những cảm xúc riêng.

Trung, Nghĩa là những học sinh cấp 3 có được những trải nghiệm đáng quý, cảm thấy rất hạnh phúc, cảm xúc dâng trào khi lần đầu tiên được làm thầy. Cũng là lần đầu tiên, Khanh cảm thấy rất vui vì những gì truyền lại cho các em đã có kết quả và đúc kết

cho bản thân được nhiều kinh nghiệm: giáo dục không phải là một việc đơn giản, không chỉ biết cách truyền đạt kiến thức mà còn cách tạo bầu không khí cho lớp học; không chỉ dạy kiến thức văn hóa mà cả nhân bản. Có một bạn để đi dạy đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng: bỏ qua công việc cá nhân để giành thời gian tới lớp. Dù mới hết học phổ thông nhưng Huyền đã tham gia dạy và chủ nhiệm lớp 1 được ba năm. Huyền tâm sự:

“Lúc trước em rất ghét con nít, mỗi lần nhìn thấy chúng, em cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được tiếp xúc với các em. Em cũng đang cố gắng để trở thành giáo viên tiểu học. Em nghĩ rằng không phải mình đã dạy, đã cống hiến được gì nhưng mình đã nhận được nhiều điều từ các em. Trong các em, đôi lúc ta tìm được niềm vui hay chính sự bình yên mà không ai có thể cho ta được”.

Một giáo viên lớp bốn cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất khi có một em chúc trong giờ chia tay “Chúc cô học tập tốt và sống lâu trăm tuổi”. Câu nói có vẻ ngây ngô, đáng yêu nhưng lại chứa đựng tình cảm từ đáy lòng của một em bé.

Một “thầy giáo” lớp 12 đã sáng tác một bài thơ bốn câu thật đơn sơ và dễ thương:

Khóa hè La San
Niềm vui bất tận
Giáo viên chung sức
Học trò siêng năng!

Mỗi người giáo viên, dù tâm trạng khác nhau nhưng đều có chung niềm vui là được nhìn thấy các em tiến bộ từng ngày, thấy

những nỗ lực của mình đã có kết quả. Cũng có người buồn, nuối tiếc vì có nhiều dự định chưa làm được, buồn vì phải chia tay các em, chia tay mái nhà Lasan thân yêu. Mọi người đều ước mong sang năm sau sẽ tiếp tục được tới đây.

Một tháng rưỡi đã qua đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc đan xen nhau. Nếu là con chim, chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Là một người trẻ, tôi khao khát được dâng hiến và phục vụ thật nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục những trẻ em nghèo!

Một sinh viên tình nguyện

Khoá hè 2012



THƯỜNG LẮM THÁI YÊN

Buổi khai giảng được bắt đầu lúc 7:15 ngày 06/07/2012 với các trò chơi vui nhộn của Fr.Phượng, Fr.Duyển và Fr. Ân và có khoảng 250 học sinh háo hức tham gia.

Các học sinh được chia thành 7 lớp tương ứng với 7 thầy giáo chủ nhiệm. Bao gồm các lớp từ lớp 4 đến lớp 7 và một lớp hỗn hợp (từ lớp 8 -12). Vì có nhiều lớp học nên Cha xứ phải tận dụng từ phòng ăn đến phòng khách để biến thành lớp học. Ngay cả nhà văn hóa thôn và vài hộ gia đình đạo đức xung quanh cũng được yêu cầu trợ giúp.

Các em được dạy bốn môn học: Toán, Văn, Anh Văn và Nhân Bản. Về mặt bằng chung, kiến thức văn hóa của học sinh ở đây thấp hơn nhiều so với học sinh thành phố. Các thầy giáo không chỉ củng cố, truyền đạt những kiến thức về văn hóa mà còn tạo cho học sinh một ý thức tự giác về học tập. Giúp các em hiểu rõ hơn lợi ích của giáo dục cũng như những hệ quả của sự thiếu giáo dục.

Phần lớn các học sinh đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và đặc biệt các em rất yêu quý các thầy. Sau giờ học, dưới gốc cây luôn có những nhóm học sinh vây quanh các thầy. Thầy trò tử tế tâm sự có khi quên cả giờ cơm.

Biết các thầy chưa quen khí hậu nên nhiều học sinh và ân nhân thường xuyên đến biếu tặng thức ăn. Cứ mỗi sáng, các thầy luôn thấy một bình nước trà đá để sẵn trước cửa phòng. Có hôm đi dạy về, trên bàn đầy bánh khô (bánh trắng) với cả chanh dây... Thật cảm động biết bao !

Học sinh càng quý thầy thì thầy lại càng thương các em.

Mỗi lần nói chuyện, các em kể hết hoàn cảnh gia đình cho thầy nghe. Nhiều em sáng đi học, chiều đi bắt cua để phụ gia đình mua thức ăn. Em khác thì chăn trâu cho người ta để lấy tiền mua sách, mua bút...

Vào một buổi trời rất nóng, có học sinh đến hỏi tôi rằng:

- Thầy ơi! Trời nóng thế này thầy có muốn ăn kem không ?

Tôi trả lời ngay, vừa thật vừa đùa: “Có chứ!”

- Vậy để chiều nay con lên núi lấy củi, rồi đổi kem cho thầy nghe!

Tôi thỉnh lạng và suy nghĩ xem mình có trả lời vợ vãi quá không?...

Khóa học kéo dài 3 tuần. Ngoài các giờ học, thầy trò còn tổ chức đi leo núi, dạo biển hồ vào các dịp cuối tuần, tham gia cắm trại với giáo lý viên của giáo xứ, thăm hỏi các gia đình đặc biệt khó khăn. Vào các buổi chiều sau giờ học, các bạn nam tụ họp tại sân nhà thờ cùng tham gia thể thao với các thầy.

Lúc 7:15 ngày 28/07/2012, buổi tổng kết khóa hè diễn ra trong bầu khí thân mật. Thời tiết có vẻ dễ chịu hơn. Các em có thành tích tốt được trao giải nhất, nhì, 2 giải ba. Cũng có nhiều phần quà khuyến khích cho các bạn chuyên cần tốt.

Khoảng thời gian mục vụ hè sao trôi nhanh quá. Thầy trò mới kịp hiểu nhau thì đã phải chia tay. Thầy sẽ về lại với môi trường huấn luyện của thầy, trò sẽ tiếp tục cắp sách đến trường. Nhưng từ nay, trên trang vở của trò sẽ có thêm lời nhắn nhủ của thầy, cũng như trong giờ học của thầy sẽ luôn có hình ảnh sống động của các em. Và chắc chắn thầy trò lại gặp nhau trong lời cầu nguyện.

Lời cảm ơn của em đại diện thật đơn sơ chân thành, tuy nhiên tâm tình biết ơn của các em thật vô vàn được thể hiện qua những hành động nho nhỏ: mang tặng thầy một tấm hình cắt từ tấm lịch cũ và kèm theo vài dòng chữ “Xin hết lòng cảm ơn thầy! Em sẽ nhớ thầy lắm!” hay một chai nước “Trà Xanh 0 độ” kèm theo một mảnh giấy nhỏ quấn quanh chai nước: “Cảm ơn thầy. Chúc thầy đi đường bình an. Em luôn nhớ thầy!”

Tạ ơn Chúa qua sự giúp đỡ của các ân nhân. Xin dâng lên Chúa tương lai của các bạn trẻ Giáo xứ Thái Yên. Cầu mong lại được gặp các em trong những mùa hè sau.

AE Thịnh Sinh La San, 2011-2012

MÙA HÈ LA SAN TẠI QUẢNG TRỊ Năm 2012



Từ Huế đi về hướng Quảng Trị 50km, rẽ phải đi về hướng sông Ô Giang, trên cánh đồng rộng mênh mông và bên cạnh dòng sông Ô Giang êm ả, bạn sẽ nhìn thấy một ngôi thánh

đường, đó là nhà thờ của giáo xứ Cây Da. Giáo xứ Cây Da là một giáo xứ có cả trăm tín hữu đã bị tử đạo thời Văn Thân, phía trước nhà thờ bên trái có một ngôi mộ. Đây là nơi an táng các ngài sau một thời gian các ngài bị giết và thả trôi sông, được giáo dân vớt lên an táng trong ngôi mộ ấy.

Từ cuối tháng 6/2012, Sư Huynh Victor Bửu đã tổ chức khóa bồi dưỡng văn hóa hè tại giáo xứ Cây Da. Số học sinh lên đến 500 em đến từ nhiều làng mạc xung quanh, có em đạp xe đi 4km – 6km để đến học hè. Các tình nguyện viên là 11 sinh viên công giáo các đại học tại Huế. Chương trình bồi dưỡng văn hóa hè trong 5 tuần dành cho các em từ lớp 6 đến 12 gồm hai môn học Toán và Anh Văn.

Cha xứ là một linh mục trẻ rất ưu tư với việc Phúc Âm hóa qua việc nâng cao dân trí cho dân chúng, năm này là năm thứ 4 Sư Huynh Victor Bửu phối hợp với cha xứ để tổ chức bồi dưỡng văn hóa hè cho các trẻ em tại nhà thờ Cây Da. Phần lớn học sinh là không công giáo, mỗi ngày các em lại đến nhà thờ, dù chỉ là để học văn hóa, Chúa Giêsu cũng không còn xa lạ với các em qua những hình ảnh, tượng ảnh trong nhà thờ và nhà xứ, qua hình ảnh của các sinh viên tình nguyện, hình ảnh của Sư Huynh Bửu và linh mục quản xứ. Chúa Giêsu trở nên khuôn mặt gần gũi với các em, nhà thờ trở

nên nơi chốn quen thuộc và hàng ngày các em hiện diện trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trong nhà thờ. Tôi nhìn thấy đó là một hình thức Phúc Âm hóa người trẻ rất phù hợp với sứ mạng La San và hoàn cảnh Việt Nam hiện tại, một hình thức sống linh đạo nhập thể của La San.

Trong thời điểm này, Sư Huynh Victor Bửu cũng giúp đỡ các sinh viên người Pháp đến từ Paris theo chương trình thực tập của họ. Ngày 10/12/2012 tôi gặp gỡ 8 sinh viên người Pháp và theo họ đến Cây Đa trên chuyến xe đi từ Nhà Dự tu La San 147 Phan Bội Châu, Huế. Trong vài ngày lưu lại đây, họ tham gia vài giờ dạy tiếng Anh cho trẻ trong khóa hè, theo chương trình họ sẽ đi làm vệ sinh, lượm lặt rác dọc con đường làm sạch làng quê. Tiếp xúc với các sinh viên tình nguyện sau bữa ăn trưa, tôi được biết các em hầu hết là sinh viên khoa sư phạm và ngoại ngữ của Đại Học Huế, hàng ngày các em lên lớp từ 6 – 8 tiết. Một tốc độ làm việc phải nói là vất vả. Và khi đến thăm các lớp được chứng kiến các em dạy học, tôi thấy sự chuẩn bị của các em quả là được lòng nhiệt thành La San tác động, ước gì tinh thần này được nhân rộng và được các em duy trì trong việc thi hành chức nghiệp của các em sau này.

Chứng kiến các em chăm cùi học hành trong từng từ tiếng Anh, từng con số của bài toán, thấy sao mà nôn nao... Ước gì...!!!

Thấy các em đạp xe về trên những con đường đồng nắng chói chang, lưng đẫm ước mồ hôi mà mặt vẫn tươi cười, miệng vẫn nở nụ cười tươi ngẩng đầu chào thầy cô, tôi thật sự xúc động... Ước gì...!!!

Thấy các em ngồi ngay ngắn trong những căn phòng chật hẹp, ngăn đôi bằng những tấm tôn, tiếng giảng bài của thầy của lớp bên kia thì học sinh bên lớp này cũng nghe luôn bài giảng vừa của cô mình vừa của thầy nọ... Ước gì...!!!

Nhưng dầu sao thì trong tôi vẫn dậy lên tâm tình tạ ơn...

Tạ ơn Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa luôn tác động để có những con người biết quan tâm đến nỗi khốn cùng của trẻ em nghèo, nhiệt thành đáp trả tiếng mời gọi lên đường, dấn thân đem đến cho các em sự hiểu biết và dành thời gian để luyện tập nhân

cách giúp các em sống xứng đáng là con người và một cách nào đó để giới thiệu Chúa Giêsu cho các em biết đến, như một người thầy, người anh, người bạn của các em.

Tạ ơn Chúa về ơn gọi Sư Huynh La San, một ơn gọi không thể thiếu đối với người trẻ trong việc đem lại cho các em một sự giáo dục nhân bản và đức tin...

Tạ ơn Chúa, vì không thiếu những Sư Huynh dù tuổi đã gần đến bát tuần, vẫn hăng say và sống chết cho việc Phúc Âm Hoá người trẻ qua việc tổ chức trường học theo linh đạo La San, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đã nhiều năm qua chương trình phục vụ giáo dục miễn phí này được các Sư Huynh Việt Nam phục vụ tại Huế, Nha Trang, Đắk Đoa-Gialai, miền Tây Nam Bộ, Campuchia và năm nay các Sư Huynh đã tiến ra tiếp xúc và gặp gỡ trẻ em miền Bắc tại Thanh Hoá.

Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn tác động đến các ân nhân xa gần, đó là các Sư Huynh La San ở hải ngoại (Mỹ, Úc, Pháp), các ân nhân là các cựu học sinh trong và ngoài nước, là những người thân quen của các Sư Huynh tổ chức chương trình Mùa Hè La San... góp tay đem đến cho trẻ em những nụ cười trong sáng và tươi vui trong mùa hè để tăng thêm sinh lực bước vào một năm học mới.

Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời xin tạ ơn Chúa...

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ là Nữ Vương và là Mẹ các trường học, của thánh Gioan La San, các thánh và các chân phước La San, các thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu, chúc lành cho công cuộc giáo dục của Anh Em La San trên quê hương Việt Nam, cách riêng cho các chương trình phục vụ giáo dục đang được thực hiện tại đó đây; chúc lành và trả công bội hậu cho quý ân nhân xa gần và chúc lành cho các trẻ em trên quê hương Việt Nam của chúng con.

Viết tại Nhà Dự Tu La San - Huế

Hoa Hạ, fsc

12/07/2012

Tỉnh Dòng La San Saigon
cùng các em học sinh và giới trẻ nghèo
Chân Thành Tạ Ơn
Quý vị Mạnh Thường Quân,
Ấn Nhân, cựu Học Sinh và Thân Hữu La San
đã, đang, và sẽ tiếp tục
Yểm Trợ Sự Mạng Giáo Dục Giới Trẻ
tại quê hương Việt Nam

LS Alumni Association	Spgfield, VA	1,000								x	
Maria Ng T. Phuoc	San Jose, CA	20		x							Yali
Anthony & Kim Oanh	Hayward, CA	100							x		
Liem Nguyen	San Jose, CA	500						400	100		
Tr.Hau & Hien T. Ho	S.Clara, CA	50								x	
Khanh Tran	San Jose, CA	110		50					60		
Thomas Thien-Ng	G.Grove, CA	100								x	
The Dinh Family	Haverton, PA	100								x	
Luke Sinh Le	Baltimore, MD	300							x		
Pham Phu Thu	San Jose, CA	50									x
Tran Ng Nghi	Gr.field, WI	50								x	
Paul & Lily Tran	G.Grove, CA	100								x	
Sam Nguyen	Houston, TX	100									x
Wayne & My Q. Ng	San Jose, CA	100									x
Ho-Nhu Nguyen	San Jose, CA	20							x		
Kim Hoa Nguyen	Vista, CA	100									x
T Mai & B Phuong	San Jose, CA	200									x
Ng Luat c/o Dat Ng	San Jose, CA	50									x
P Vu & Bich Lien	S.Clara, CA	100								x	
TV Luong & Soniq	San Jose, CA	50								x	
TT Hoang&Yen Hh	Arlington, TX	100									x
NamHoa& Dor*Dan	San Jose, CA	20								x	
T Nhan & Cuong Ng	San Jose, CA	100		x							
Hung B. Pham	San Jose, CA	50									Desire
Ng Minh Dung	Fairfax, VA	100								x	
Nguyet Minh	Campbell, CA	20								x	
Xuan Lieu Dong	San Jose, CA	100									x
CaoVu & MauDoan	San Jose, CA	100		x	x	x	x			x	
Sanh Van & Kim Le	Lawndale, CA	100		x							
CongMinh Tran	West., CA	100		x	x						
Ng Kinh & K Quy	San Jose, CA	20								x	
Liem Son Pham	M. View, CA	100									x
Vu Thi Yet	San Jose, CA	20		x							
Cindy Doan Vu	Los Altos, CA	100								x	
Hung Vu	Los Altos, CA	100								x	
ThTrung&Lynh Ngo	San Jose, CA	100								x	
VCuong & TyLa	Milpitas, CA	50								x	
Hong Chuong TA75	San Jose, CA	100								x	RIP-KL
Thai Nguyen	San Jose, CA	500		200						300	
Bang Du TA65.	Houston, TX	100		x						x	

QuangNg& KC Tong	C.Park, TX	100								x
KyKhac & LoiThai	San Jose, CA	30								x
Mai V&Kim Quy	Prmount, CA	100				x		x		
Danielle N-D Chau	San Jose, CA	100	x		x					
John & Tuong-Vy	San Jose, CA	150								x
Hung Vu & Tan Ng	Los Altos, CA	200								x
Ano. c/o FCGFd	Boston, MA	2,000								MT
VNLSc/oS.ALoan	San Jose, CA	300						x		
Carol Huong, DDS	Sunvale, CA	200								x
Mr&MrsTrV Lan	Cary, NC	100						x		
TThank HighTrink	S.Spring, MD	100								x
HT&HH&HPc/oMGP	Princeton, NJ	28,800						x		
(Benefactor)	Alex, VA	500								x
LTNg,MD&HK Ng	Y.Linda, CA	1,000								x
D&Christine Van	Fremont, CA	200								x
TT HighTrink	S.Spring, MD	150								MT
MHieuDo&NLuu	San Jose, CA	200								MT
TT HighTrink	S.Spring, MD	196.35								MT
AKuo c/o TTHT	S.Spring, MD	3.65								MT
HC. Del Pino	S.Spring, MD	9								MT
TT HighTrink	S.Spring, MD	3.65								MT
TTHighTrink	S.Spring, MD	164.65								MT
c/o OB Thanh	San Jose, CA	200							x	
Th.&Mindy Ng	S.Land, TX	100	x		x		x	x	x	
KH Nguyen	Vista, CA	100								MT
Son & Han Ng	Roc., NY	100							x	
BofRice c/o NDLS	San Jose, CA	220							x	
Hao T&PhuocNg	Pearland, TX	200								MT
TTHighTrink	S.Spring, MD	150								MT
Ng Van Duc	Palo Alto, CA	100								Yali
Pham P Thu	San Jose, CA	100							x	
Quy Bui Ngo	Fremont, CA	100							x	
Kim Nye Tran	San Jose, CA	100								Yali
Goretti c/o Patrick	Midway, CA	20								Yali
Nguyen Duy Duc	Alhambra, CA	200								MT&D
DThien & MHanh	W.Covina, CA	150							x	
Tran Nghia	Midway, CA	100								Yali
Khuong Dinh Ph.	Anaheim, CA	100								Yali
Al. ThanhVu	Alex, VA	500								Yali
LSAlumni Assoc,	Sprgfield, VA	1,000								Yali
Jos Duyen&Betty	Burke, VA	100								Yali
NinhV&Phung M	Burke, VA	100								Yali
Andrew H. Ng	Arlgton, TX	100								MT
Donald T. Ng	R. Hills, MI	100								x
Le C. Hai-Tri	Lwood, WA	490								x
Nam Phuong Chu	Irvine, CA	200								x
NgChi Thanh	M.Hill, CA	100								x
Nhan & Jennifer	Cary, NC	100								x
Thinh Dinh	Burke, VA	200								x
Truc Hoang	Princeton, NJ	100								x

Vui Mừng và Hy Vọng

một lá thư lúc ban đầu “không dám” gửi
nhưng sau khi suy niệm Lời Chúa(*),
như nghe tiếng thôi thúc: “... Cứ gửi!”

Hình thức *Đui vị Mạnh Thường Quân,*
 Đui vị Ân Nhân,
 đặc biệt Đui vị Ân Nhân
 “tay trái không biết việc tay phải làm”
 Đui cụ Học Sinh, Học Sinh
 Đui Thân Hữu

Vài tin “vui mừng” và “hy vọng” xin được chia sẻ cùng Đui vị:

“Vui Mừng”

Như Đui vị đã biết, ngay sau biến cố 1975, tất cả những cơ sở thuộc quyền “làm chủ” của Tỉnh Dòng La Sơn đều bị ép buộc “dâng hiến” cho “nhân dân... làm chủ”.

*Tuy nhiên, như Huynh giám tỉnh Tỉnh Dòng Sơn Francisco viết trong phần giới thiệu hồi ký (**)* *The story does not end in misery, however. Through courageous and ingenious action, the Brothers gradually overcame some of the major obstacles confronting them, established new educational ministries, and managed to attract young men to join them so that today the District of Vietnam, while not flourishing as formerly, has made a remarkable comeback while still operating under severe governmental restrictions cho đến hôm nay, năm 2012, nhờ lòng quảng đại tiếp tay của Đui vị trong nhiều năm qua mà “La Sơn vẫn còn hiện diện trên quê hương thân yêu, với sức hồi sinh ngày càng rõ nét, trong nỗ lực duy trì và tăng trưởng sứ mạng giáo*

đục đã được Giáo Hội giao phó hơn 300 năm nay trên thế giới nói chung, và gần 150 năm có mặt tại quê hương Việt Nam nói riêng." (**)

Không "vui" sao được khi khoảng tháng 12 năm 1986, trong buổi họp mặt Anh Chị Em La San tại Westminster, California - có lẽ đây là lần đầu tiên họp mặt La San tại hải ngoại - gồm tụ họp 100 Anh Chị Em các trường La San tại Việt Nam trước biến cố 75, do Anh Em nhóm "Tinh Thần La San" đề xướng và anh Trần Quốc Bảo, cựu học sinh La San Mossard Thủ Đức và là chủ bút nguyệt san "Thế Giới Nghệ Sĩ" vận động và tích cực bảo trợ, nhiều cựu học sinh và thân hữu tự xưng là cựu học sinh trường Puginier, Pellerin, Taberd, Mossard, Đức Minh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Ban Mê Thuột, Bà Ninh, Kiên Vương, Guse Nghĩa Thục, Đồi La San... hôn hờ tay bắt mặt mừng. "Tại Việt Nam còn các Frères há? Tưởng là 'tụi nó' giết hết các Frères và hai chữ L A S A N bị quýt sạch rồi chứ!"

Không "mừng" sao được khi vào đầu thập niên 90 "màn sắt từ từ hé mở", Anh Chị Em La San tại Việt Nam tìm mọi dịp thuận tiện để đến với trẻ em, nhất là các trẻ em nghèo, và Anh Chị Em hải ngoại "gồng mình" về thăm quê hương cùng thân nhân, thông quen các Thầy Dòng và bạn bè cùng trường cùng lớp của thời vàng son. Gặp nhau, kể chuyện cho nhau biết về những gì đã và đang xảy ra trên quê hương gần 2 thập niên qua, nhất là về những ngôi trường thân yêu, trường L A S A N "nay không còn nữa!" Biết. Nghe. Thấy... Chắc hẳn mới tương giao thân tình cảm mến giữa Thầy-Trò và bạn học trò dang...

Kể từ ngày đó, mặc dù các Anh Chị Em La San quê nội gặp nhiều khó khăn trắc trở trong việc chu toàn sứ mạng giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, nhưng với đôi tay rộng mở của Anh Chị Em và Thân Hữu La San hải ngoại tích cực nối vòng tay lớn đùm bọc tình nghĩa La San, đã tiếp tay với Anh Chị Em La San trong nước và đã hình

thành vài "Trung Tâm Dạy Nghề, đặc biệt cho các em khuyết tật",
vài "Lớp Tình Thương", vài "Nhà Nội Trú", v.v...(**)

Ngoài việc làm giấy tờ hợp lệ hợp pháp để thương lượng "lấy lại"
những cơ sở đã bị ép buộc dâng hiến (chắc là Tết... Maroc mới được!)
trong vài năm sau đây, Huỳnh cựu giám linh Tân và Anh Em La
San đã khôn khéo "hợp thức hóa vài cơ sở mới" với "thẻ đồ, thẻ
hồng(?)" và "giấy phép xây dựng làm cơ sở dạy học & dạy nghề".
Thêm vào đó, "tậu được" đặc biệt gần 2 mẫu đất tại Đà Lạt để xây
dựng trường kỹ thuật, gần 2 mẫu tại Dak Mil để xây dựng trường
trung học cấp 2&3. "lấy lại" được hơn 2 mẫu đất tại Lương Sơn để
xây nhà nội trú và từng giai đoạn một sẽ xây dựng trường tiểu học...

"Hy Vọng"

Sau biến cố "tháng tư đen", tự do hành đạo cho mỗi cá nhân đã là
khó khăn trước mắt, nói chi đến chuyện "đi tu", nghĩa là Tiểu/Dại
Chủng Viện, Dục Tử Viện, Thánh Viện, Nhà Tập, và Kính Viện...
đều phải đóng cửa. Nói cho ngay, "on gọi đi tu" đã là một vấn đề nan
giải trong Giáo Hội nhiều thập niên qua, nhưng đối với người Việt
chúng ta, "Cha là Người Chủ ruộng tốt lành" không ngừng "gởi thợ
lành nghề đến cánh đồng bao la của Cha (Việt Nam)" trước biến cố
1975 - và chắc chắn sau biến cố cũng vậy NẾU không bị nghiêm cấm
hoặc làm khó làm dễ theo hiểu cộng sản. "Đồng lúa đã chín vàng chờ
ngày gặt hái" mà thiếu thợ gặt, thì quả là một vấn đề lớn!

Niềm tin và Hy vọng vào lời hứa của Thầy chí thánh: "Hãy can
trường lên! Thầy đã thắng thế gian", vào lời hứa của Mẹ Maria:
"Trái Tim Mẹ sẽ thắng!" dần dần đem hoa kết trái: nam nữ trẻ
trung bắt đầu tườn đến ghi danh "tìm hiểu ơn gọi", hoặc xin đi tu vào
các Chủng Viện, Nhà Dục Tử, Thánh Viện.v.v...

Hình thư Quí Vị

“Vui Mừng và Hy Vọng - Gaudium Et Spes” là tựa đề của Hiến Chương Mục Vụ thất thập đác của Công Đồng Vatican II nói về vai trò của Giáo Hội trong thế giới hôm nay. Và năm nay 2012 Giáo Hội mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc, khởi đầu bằng “Năm Đức Tin”. Tựa đề “Vui Mừng và Hy Vọng” định nghĩa quá rõ ràng vai trò đó.

Trong khuôn khổ nhỏ hẹp của gia đình La San “bên ni” và “bên nờ”, mời Quí vị - cả hai bên - với các em trẻ giàu nghèo sang hèn... chúng ta cùng mở rộng trái tim và đôi tay tuy nhỏ bé nhưng nồng ấm tình người, tình anh em chị em, nắm chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ cười thân ái. Phải chăng đó là cách thức tốt đẹp nhất, hiện sinh nhất, để hiện thực câu hình mà hằng ngày chúng ta thường cầu xin”... Nước Cha trị đến...” Phải chăng đó là cách thức em ấm dùm tình LaSan nhất để chúng ta cùng chung và liên kết với nhau chia sẻ cho nhau và nuôi dưỡng “Vui Mừng và Hy Vọng” cho sứ mạng tông đồ giáo dục của Gia Đình La San chúng ta?

Hình chúc mỗi một Anh Chị Em cùng gia đình hưởng trọn vẹn ý nghĩa của Vui Mừng và Hy Vọng, đặc biệt trong Mùa Tạ Ơn.

San Jose, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Nguyễn Văn An, fsc

(*) “Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khổ. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16:33)

(*) “... Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3:13)

(**) Để biết thêm chi tiết, mời Quí vị đọc tập hồi ký 1: Tỉnh Dòng & Cộng Đoàn Mossard sau 75: <http://www.lasan.org/hoiky-journal/hoiky1/hoiky1-menu.htm>

(**) Xin vào các trang web để biết thêm chi tiết:

- trang web của Tỉnh Dòng: <http://www.lsvn.info>

- trang web Vietedu: <http://www.lasan.org/index-vietedu.htm>

(**) Để biết thêm chi tiết, xin đọc hồi ký tập 2: La San Hải Ngoại = Ngưỡng Cửa Hy Vọng Mới : <http://www.lasan.org/hoiky-journal/hoiky2/hoiky2-menu.htm>