



Bản Tin LaSan

số mùa Thu 2000



PHỤC VỤ GIỚI TRẺ,
đặc biệt giới trẻ nghèo



“The Church is invited to be untiring in offering to the young the gift of education, which manifests her attention to the realities and to the expectations of those people who need to be supported in their human advancement.”

“Your recent Chapter has permitted you to reflect on the participation... of those lay persons who wish to be associated with your mission and to live, in their own way, the Lasallian charism. I am particularly attentive to this collaboration, which permits an ever greater missionary efficacy. The presence of the laity along side the Brothers is a notable sign of the increasingly important place that they are being called to take in the life of the Church.”

Pope John Paul II
June 9, 2000

“As I face the great responsibility that the Institute, through you, has entrusted to me this morning, there are three certainties that encourage me, just as they did our Founder:

- the certainty that the Lord is always close;
- the certainty that the Lord conducts and guides the history of men and women with wisdom and love;
- the certainty that we are engaged in the work of God”

“To paraphrase... St. Augustine... I believe that I can say: If I am frightened by what I am for you, I am consoled by what I am with you; for you, I may be the superior, with you, I am Brother.”

...

“What the world expects to us is that, above all else, we be searchers for God and that we offer it pathways for its own search... We must offer to the world of youth, starting with that of the poor, hearts disposed to listen to them, understand them, set them off once more on the road, communities willing to receive them and guide them, centers of education that place more worth in their persons than on programs or prestige.”

Brother Alvaro Rodríguez Echeverría
Superior General
June 2, 2000

Thư gửi Gia Đình LaSan

Hội Đồng Cố Vấn Dòng LaSan, Rôma

Gửi : Anh thân mến,
Các Anh Chị La San thân mến,

"Nguyện ân sung và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và là của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng Anh Chị Em!" (1Co. 1:3)

I. VÀO ĐỀ

Lời cầu chúc ở trên đây là của thánh Phaolô, gửi cho cộng đoàn tín hữu Côrintô, nay anh tổng quyền và hội đồng trung ương, lần đầu tiên, cũng gửi đến, vừa cho các quý anh trong dòng, vừa cho các anh chị trên khắp hoàn cầu, đang làm việc trong các cộng đoàn và các cơ sở La San hoặc có những liên hệ với các cộng đoàn và các cơ sở ấy.

Trước tiên chúng tôi quay về các quý anh trong dòng anh em các trường Kitô. Tổng công hội thứ 41 vừa qua và luật dòng mới. Quý anh là những người hưởng gia tài linh đạo La San, hãy sống linh đạo ấy trong niềm hân hoan và lòng quảng đại. Với tư cách là đồ đệ của thánh Gioan La San, quý anh cũng được mời đồng hành với sự khởi sinh, sự phát triển và sự linh hoạt của các hội và các nhóm La San, chỗ đứng và nhiệm vụ quý anh rất quan trọng cho sinh lực của dòng cũng như cho tương lai của toàn thể gia đình La San.

Đoạn chúng tôi ngỏ lời với số đông đảo anh chị giáo dân kết hợp thành đoàn thể hay chưa, đang tham gia, theo những cách rất đa dạng, vào truyền thống giáo dục và thiêng liêng mà thánh La San đã khởi mào, và đang đóng góp cho sức sống hiện tại của truyền thống ấy. Viết thư này cho toàn thể anh chị em, chúng tôi đáp lại một yêu cầu của Tổng công hội dòng thứ 41, năm 1986. Nhưng trước hết, động lực thúc đẩy chúng tôi là được nói trực tiếp với toàn thể anh chị em, với niềm vững tin rằng trong những trang của bức thư này. Anh chị sẽ nhận ra chính mình như là con người La San. Chúng tôi còn hy vọng rằng thư này cũng giúp toàn thể anh chị sống với một sức vọt lên mạnh mẽ, đời sống dẫn thân vào công cuộc giáo dục của các anh và các chị là những người sống trong đức tin.

Các công hội viên 1986 đã soạn sử điệp riêng cho các thành viên của gia đình La San. Tên gọi này, hiện giờ đã trở nên quen thuộc khắp nơi. Nó bao gồm tập hợp những người, những nhóm và những phong trào phát xuất từ kinh nghiệm sống, từ sự phạm và từ linh đạo của thánh Gioan La San. Các công hội viên đã đến tất cả những nhà giáo dục làm việc trong các cơ sở La San đến tất cả những ai sinh hoạt trong các phong trào La San ở ngoài các cơ sở, đến những cựu học sinh và những bạn hữu duy trì với dòng La San những dây liên lạc sống động, cũng như đến các anh các chị đã chọn một hình thức dẫn thân triệt để hơn, theo linh hứng thánh La San.

Nhưng trong lá thư này, chúng tôi xin đặc biệt ngỏ lời với tất cả với tất cả những anh, những chị, muốn học hỏi sâu rộng, muốn phát triển chân tính La San của mình, và muốn làm chứng cho chân tính ấy trong đời sống mình. Chính vì mục đích ấy mà anh chị đã khởi đầu vào con đường của Thánh La San, và tự huấn luyện trong tinh khí của người, mà anh chị kết hợp với nhau và với dòng, mà anh chị tương trợ để sống dự tính đức tin, huynh đệ và phục vụ của mình một cách mãnh lực và hữu hiệu hơn.

Lá thư này được viết cho tất cả các người La San, nên muốn lưu tâm đến những mong đợi nhiều mặt của họ. Tất cả chúng ta đều gặp nhau trong một nguồn qui chiếu đầy sức sống chung, mỗi ngày một sáng suốt hơn, trong thánh Gioan La San. Thật vậy, người ở nguồn gốc và ở nền tảng của tư thế La San chúng ta. Trong người, chúng ta thừa nhận được là những chi thể của cùng một gia đình giáo dục và thiêng liêng. Vì lý do ấy, suốt các trang thư này, chúng ta sẽ có thể suy nghĩ về sự đã quy tụ chúng ta, hơn là về sự làm chúng ta khác biệt nhau vì chúng ta thuộc nhóm này hay nhóm khác.

Chúng tôi nghĩ rằng đây là chúng ta tự chất vấn: Bằng cách nào chúng ta đã được dẫn đến sự hiểu biết nhau, cộng tác với nhau, và xem vì sao chúng ta lại ước ao tiếp tục nỗ lực chung ấy, và chúng ta tìm cách thức nào để theo đuổi và làm sâu rộng hơn những sinh hoạt của chúng ta.

Chính trong triển vọng này mà bây giờ chúng tôi trình bày với anh chị những mục tiêu của thư này:

A/ Nhận thức và tái khẳng định tính hiện đại của tinh khí thánh lập dòng, và khả năng của tinh khí ấy để truyền sinh lực cho ta, để giúp ta trong việc thiết lập một dịch vụ giáo dục và Phúc Âm hóa có chất lượng cao cho các thế hệ mới.

B/ Khuyến khích các cộng đoàn quý anh hãy chia sẻ chân tính La San với tha nhân, và cống hiến gia tài phong phú La San cho tất cả những anh chị ước ao dẫn thân triệt để hơn bên cạnh các quý anh.

C/ Giúp các anh, các chị đang thuộc một nhóm La San tăng trưởng trong chân tính, trong sự liên kết và trong việc dẫn thân tông đồ.

D/ Mời gọi các anh chị đã quan tâm đến công cuộc dòng La San, đang hoạt động trong hoặc ngoài các cơ sở La San nhận thức tinh khí và ý lực của thánh La San một cách sâu rộng hơn, và mời gọi họ kết hợp với các nhóm hay các cộng đoàn đã thiết lập rồi.

Các mục tiêu ấy khác nhau nhưng đồng quy. Thật sự chúng ta đang sống trong nhiều hoàn cảnh khác biệt. Nếu nhìn cách thiết lập, cách cấu tạo và sinh lực các nhóm. Nhưng một điều cũng thật đúng, là khắp nơi đây đó, có những tiếng kêu gọi cấp bách, và để phát xuất những kinh nghiệm mới khác nữa. Lá thư này muốn đưa ra một lời đáp cho những yêu cầu ấy.



II. CHÚNG TA Ở MỘT THỜI ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA LỊCH SỬ HÔM QUA VÀ NGÀY NAY

Ta thử tưởng một lúc thôi, Gioan La San hiện diện giữa chúng ta vào cuối thế kỷ 20 này, chúng ta sẽ không khó gì thấy nổi lên một số sự tương tự và một số sự khác biệt, so với những gì ngài đã trải qua từ 1680 đến 1719.

Khi mà Ngài làm việc với độ 100 anh em để thiết lập độ ba chục trường Kitô rải rác trên lãnh thổ Pháp Quốc, Ngài đâu có nghĩ rằng, sau đó 300 năm sẽ có hơn 8000 tu sĩ dòng ngài và con số càng ngày càng tăng, các nhà giáo dục giáo dân sẽ lấy nguồn hứng nơi kinh nghiệm ngài, nơi những gì trực cảm ngài khám phá ra và nơi tinh khí ngài, để họ cũng hoạt động trong 83 quốc gia, trên 5 lục địa tại những trường dòng mà quen gọi là trường La San. Ngài cũng không hề đoán trước rằng, hàng ngàn giáo dân, nam hay nữ, trẻ hay trưởng thành, sẽ sống trong sự dẫn thân Kitô theo linh cảm lấy nguồn từ ngài, nhờ hoạt động của gương Ngài và của lời ngài.

Gioan La San và các quý anh thuở ban đầu, đã được thúc đẩy bởi những vấn đề xã hội của thời đại các ngài. Những nhu cầu giáo dục thời ấy đã đánh động lương tâm các Ngài và các Ngài đã dùng học đường làm môi trường và làm phương tiện để giúp giới trẻ sống theo sinh khí Chúa Kitô.

GIOAN LA SAN TIẾP TỤC HẤP DẪN VÀ THU HÚT

Ngày nay, một hiện tượng rất quan trọng đang xảy ra trong thế giới La San. Từ mấy chục năm rồi, Gioan La San được người ta chú ý đặc biệt và sùng mộ nhiều hơn. Kinh nghiệm sự phạm của ngài được suy tư rất sát, rất kỹ và được đánh giá cao. Những điều ngài tri giác và trực cảm về nhu cầu giáo dục giới trẻ và giới thanh thiếu niên bị bỏ rơi nhất còn có tính cách rất hợp ngày nay, kể cả trong những xã hội tân tiến, hoặc trong những xã hội bị giam cầm trong nạn chậm tiến kinh niên.

Một số từ ngữ chúng ta dùng ngày nay, cũng như một số sự kiện các cộng đoàn đã trải qua hoặc các học đường đã gặp, làm sáng tỏ suy tư chúng tôi vừa bắt đầu nêu lên. Chúng ta thừa nhận rằng lý tưởng thiêng liêng, mục tiêu và kiểu cách giáo dục của Gioan La San, ngày nay được rất nhiều nhà giáo dục, là Kitô hữu như ngài, đưa vào đời sống họ cũng như ngài, họ mở lòng đón nhận Thánh Linh, họ lo âu đến giá trị thiêng liêng, đặc biệt đến nhân phẩm, và họ dẫn thân để tăng triển các giá trị thiêng liêng ấy.

ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG NHU CẦU MỚI

Ngày nay, ai nấy chúng ta đều nhạy cảm trước những đảo lộn, đang tác động trên chúng ta, vì là công dân của một thế giới đang đột biến quá mau chóng và quá sâu rộng.

Chúng ta kinh nghiệm những sự giạt nẩy của nhân loại đang tìm những nền tảng mới cho sự thông cảm, thỏa thuận chân thật hơn, vững bền hơn, giữa những xã hội và con người cho một nền công lý bảo đảm hơn, vững chắc hơn; cho một sự phát triển cân đối hơn, trong một sự tăng trưởng đồng hóa hơn và đồng đều hơn.

Chúng ta có cảm tưởng , và có khi xác tín rằng chúng ta không thể khoan tay ngồi trước những thách đố ấy, tuy rằng thấy mình bị giới hạn và thiếu phương tiện.

Thế nhưng, với tư cách là đồ đệ của thánh La San, kho báu phong phú của ngài cho phép chúng ta trở thành những dấu chỉ, những tác nhân của niềm cậy trông, lợi ích cho các nhóm người, và làm thăng tiến các con người, đặc biệt cho người trẻ, điều ấy được chúng ta thực hiện trong các quốc gia, các văn hóa, các hệ thống giáo dục khác nhau nơi chúng ta hội nhập.

TRONG NHỮNG MÔI TRƯỜNG CÓ TÔN GIÁO KHÁC NHAU

Ngày nay chúng ta chứng kiến việc các tôn giáo khẳng định chân tính mình. Học đường La San phát sinh và phát triển nhiều năm trong một xã hội độc tôn, hoàn toàn công giáo, cũng đã mở rộng sinh hoạt nơi có tôn giáo khác. Một số lớn cơ sở La San thực thi sứ mạng trong những lãnh vực đa tôn.

Bất kỳ ở đâu, học đường La San muốn là một phương thế giúp vào việc cải thiện xã hội chúng ta, kể cả khi học đường ấy phải đương đầu với những khó khăn do sự lãnh đạm, sự chống đối hay cả sự bách hại đối với những giá trị tôn giáo.

Chúng tôi sung sướng vì những cách của các cộng đồng giáo dục La San đã theo để tạo khắp nơi điều kiện cho các nhóm tôn giáo và văn hóa hòa hợp hòa đồng cùng nhau trong niềm hiểu biết, tôn trọng, dung thứ và nâng đỡ hỗ tương.

ĐỂ ĐÁP LẠI NHỮNG LỜI MỜI GỌI CỦA THÁNH LINH

Rất nhiều nhà giáo dục Kitô, dẫn thân trong các trường La San, đã ý thức cao về tầm quan trọng mà Công Đồng Vatican II đặt vào việc thăng tiến giáo dân trong Giáo Hội. Nhờ vậy, ai nấy tìm lại được tất cả những khả năng thiêng liêng và tông đồ do nhiệm tích thánh tẩy ban cho. Đồng thời, họ khám phá ra tính độc đáo và tính hợp thời của thánh Gioan La San.

Trong những lời và trong việc làm, thánh nhân đã là một vị tiên phong cho một quan niệm về nhà giáo dục Kitô, được coi là "Thừa tác viên của Thiên Chúa", là "Sứ giả của Chúa Giêsu Kitô", là "Người xây dựng Giáo Hội", ở trung tâm của một cuộc dẫn thân vào học đường, có mục đích giáo dục được thực hiện trong đức tin và trong sự chia sẻ vì tình huynh đệ.

Tính hợp thời này, theo chúng tôi nghĩ, là một dấu chỉ Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong thế giới. Chúa Thánh Linh vẫn hằng tác động, nhất là khi những trào lưu văn hóa mới, những kinh nghiệm tôn giáo mới, những kiểu sống cộng đồng mới phát sinh để đáp lại những nhu cầu loài người.

Thật vậy, chính Chúa Thánh Linh đã khởi phát trong Giáo Hội sự biểu hiện của những cách thức mới để làm cho Lời Chúa hiện diện, đi vào đời sống và được chia sẻ.

Như vậy, ý định cứu chuộc của Chúa hội nhập mỗi ngày mỗi hơn cho đến tận đáy lòng của thế giới nghĩa là đến văn hóa, học đường, khoa học, kinh tế, lao công con người, và gia đình.

Nhờ tất cả những sự ấy, tín đồ các tôn giáo, và đặc biệt các Kitô hữu, sống một thời kỳ rất là lý thú phấn khởi trải qua thời đại tiến hóa mà ta mới chỉ chứng kiến các bước đầu. Nhiều tín hữu, trong những cộng đoàn giáo dục, chúng ta hay trong những nhóm La San ở ngoài cơ sở (chưa tổ chức) tìm cách làm sáng tỏ và củng cố việc dẫn thân của họ, bồi dưỡng đời sống đức tin của họ và kinh nghiệm thiêng liêng của họ.

Đứng trước những thách đố của thế giới hiện đại, họ được dẫn tới việc đào sâu quan niệm của họ về Thiên Chúa và về kinh nghiệm họ sống với Thiên Chúa. Vì vậy họ cảm thấy cần sự huấn luyện và cần được những huấn luyện viên có khả năng giúp họ hiểu sù điệp về Đức Kitô để họ thực thi sứ điệp ấy trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn của họ. Làm như vậy chính linh đạo của họ được chín mùi và vững chắc.

ĐI ĐẾN VIỆC KHÁM PHÁ CÁCH CANH TÂN VỀ GIOAN LA SAN

Những điều xảy ra trong chúng ta, giữa chúng ta xung quanh chúng ta, các cộng đoàn La San và các cộng đoàn giáo dục La San cũng xảy ra nơi các dòng khác.

Các đảng lập dòng đã tiếp nhận sức Chúa Thánh Linh để xây dựng một giáo thuyết có thể thích nghi với những thời đại khác nhau. Vì thế, với Gioan La San, đã phát sinh một linh đạo có khả năng cung cấp những giải đáp đầy sức sáng tạo và thích đáng cho nhu cầu giáo dục và luân lý hợp cho thời đại chúng ta. Linh đạo này linh hoạt anh em dòng La San cũng như những dòng tu khác đã lên từ gốc ấy. Linh đạo này cũng có thể linh hoạt số đông đảo giáo dân nhập cuộc trong các hội đoàn hay các cộng đoàn La San, với tư cách là nhà giáo dục, là cộng tác viên, là cựu học sinh, là phụ huynh, thân hữu, ủng hộ viên. Dĩ nhiên lý do cho các giáo dân này hiểu biết hơn và thi hành kinh nghiệm sống theo linh đạo La San thì có rất nhiều, cũng như có rất nhiều cách đưa ra thực hiện, bởi vì đường lối của Chúa Thánh Linh vô vàn vô số. Dòng La San rất hân hoan đón nhận tất cả các kinh nghiệm, thường rất sinh động, và tiếp nhận sự chất vấn từ đó nêu lên.



Trước những lý do vừa trình bày, chúng tôi với tư cách hội đồng trung ương của dòng, chúng tôi ý thức cần đẩy mạnh một công tác, cần xác định rõ một lộ trình, đã sinh ra hoa quả có giá trị, và sẽ còn sinh ra nhiều hoa quả còn lạ lùng hơn nữa.

Thánh Gioan La San đang hoạt động ở trung tâm công cuộc diễn tiến để bổ sung sinh khí này. Vì vậy chúng tôi mời anh chị hiểu thêm sự gì ngài đã làm cho thời đại ngài và sự gì ngài tiếp tục làm cho ngày nay.

III. GIOAN LA SAN: MỘT LỜI ĐÁP

GIOAN LA SAN ĐÃ THẤU HIỂU NHU CẦU CỦA THỜI ĐẠI NGÀI

Thật ra, hoàn cảnh ta gặp ngày nay, với những chất vấn và nhu cầu của nó, không hoàn toàn mới lạ. Chính vì phải đương đầu với những nhu cầu cấp bách giống như vậy, trong lãnh vực học vấn, giáo dục, Phúc Âm hóa giới trẻ, mà Gioan La San đã thiết lập dòng anh em trường Kitô, nay gọi tắt là dòng La San, ở thế kỷ thứ 17.

Nhờ Thánh Linh, ngài thực sự quan tâm đến những nhu cầu hiển nhiên, Ngài đã hoán cải toàn bộ cuộc sống ngài để theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Từng bước, ngài đã liên kết với các thầy giáo để mang vào lãnh vực giáo dục một giải đáp có hiệu lực, như các gia đình giới nghèo mong ước. Và nhờ học đường trở thành môi trường thuận lợi nhất cho việc học vấn, việc giáo dục và việc phúc âm hóa trong xã hội và trong Giáo hội vào thời đại ngài.

Những ai khảo sát kỹ lịch sử đời ngài, đã bị đánh động mạnh trước một số khía cạnh nơi bản thân ngài và nơi hành động ngài. Đó là: Ngài có khả năng hiểu thấu sự gì xảy ra trong xã hội ở thời đại ngài; ngài phó thác vô điều kiện cho Thánh Linh hướng dẫn; ngài triệt để lo cho giới nghèo; ngài bén rễ rất sâu vào Lời Chúa; ngài gắn bó vững chắc vào Hội Thánh; sự ngài ao ước, từng bước, từ từ đồng nhất với Chúa Kitô; ngài kiên trì và hy sinh cho việc đào tạo các giáo chức mà ngài thừa nhận là những thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô, các giáo chức này không phải là chỉ là những anh em dòng ngài, mà còn là giáo dân, ngài ý thức cần phải kết hợp và chia sẻ, nên ngài đã đi đến quyết định sống chung và làm việc với các anh em trong tinh thần 'Cùng chung và liên kết'.

GIẢI ĐÁP CỦA GIOAN LA SAN LÀ "HỌC ĐƯỜNG KITÔ"

Trong suốt lịch sử mình, dòng La San đã nhiều lần suy tư về kinh nghiệm sống thuở đầu. Trong luật dòng, là lời chính thức hiện đại hóa đặc sủng của đấng lập dòng, các anh em quảng diễn thế này : Thánh Gioan La San đã cải tiến học đường cho người nghèo vào học được, và để nhà trường trở thành cho mọi người như là dấu chỉ Nước Thiên Chúa và phương thế cứu độ.

Ngũng lời này đặt đúng chỗ tầm quan trọng của học đường Kitô, trong đời sống và công cuộc của Gioan La San. Ý nghĩa các lời ấy đã được quen hiểu bởi những người đã hoạt động trong quá khứ, hay đang tiếp tục hoạt động, để học đường La San trở thành phương thế thuận lợi nhất cho sự mạng của dòng.

Ở đây, chúng tôi không thể nói thêm nữa về điểm này tuy nhiên, chúng tôi xin phép đề nghị anh chị em đọc và chia sẻ vài tài liệu về 'học đường La San ngày nay', đã được học hỏi và biên soạn trong các miền của dòng trên thế giới. Khi mời anh chị suy tư về những tài liệu dựa trên thực trạng ấy, chúng tôi có ý nói lên tính cánh đồng nhất của sự dẫn thân vào việc giáo dục và phúc âm hóa của chúng ta.

TÍNH HIỆN ĐẠI CỦA SỨ ĐIỆP LA SAN

Vậy, "học đường La San" đã sinh ra với tư thế là học đường Kitô.

Đây là gia sản đã truyền đạt cho chúng ta và gieo cho chúng ta quản lý ngày nay. Suốt ba thế kỷ lịch sử dòng, người ta có thể phát hiện gia sản ấy đã sinh hoa trái cách nào, đã tràn ra, từ các cộng đoàn anh em dòng, đã được tăng phong phú do sự đóng góp của giáo dân, đã thích nghi với những thời đại kế tiếp và với những nền văn hóa đa dạng.

Cái ý chí thích nghi cũng là cái mà Gioan La San đã dạy chúng ta. Ý chí này rất hữu ích trong một thế giới đang đột biến sâu rộng, là thế giới chúng ta. Tính hiện đại này của sứ điệp La San giải thích sức hấp dẫn, vẫn lôi kéo một số thanh niên và một số nhà giáo dục trưởng thành mỗi ngày mỗi đông. Thật vậy, sứ điệp ấy tỏ ra là một lời đáp thích hợp cho nhiều vấn đề của chúng ta.

Đặc biệt sau đây là vài khía cạnh của sứ điệp:

- Tầm quan trọng của học sinh và của giáo dục viên trong dự tính giáo dục La San.
- Đường hướng nghiệp triệt để Kitô mà Gioan La San vạch cho học đường, cho sinh hoạt và chức nghiệp của giáo dục viên.
- Ý chí Kiên Trì phải thích nghi phải nhập cuộc, phải sát nhập văn hóa, để làm cho học đường của Giáo Hội trở thành một dịch vụ giáo dục có chất lượng cao và một phương tiện Phúc Âm hóa có hiệu lực.
- Sẵn sàng mở rộng cho mọi người, trong ý thức huynh đệ và liên đới.
- Chăm sóc đặc biệt các trẻ em giới nghèo và thiếu phương tiện giáo dục và Phúc Âm hóa.

LINH ĐẠO LA SAN: MỘT GIẢI ĐÁP CHO THỜI ĐẠI TA

Ngay từ thuở đầu, Gioan La San đã hiểu rằng nếu muốn cho học đường biểu hiện toàn thể khả năng nhân bản và thiêng liêng, thì cần cung cấp cho học sinh những giáo viên có khả năng lãnh hội và cáng đáng nghề giáo dục của mình như một ơn thiên triệu, như một thừa tác vụ chân chính. Các giáo viên này cũng phải có khả năng hội nhập vào các cộng đoàn và tạo một tinh thần cộng đoàn thật sự, giữa những cá nhân cũng như trong những cơ sở giáo dục.

Gioan La San coi các nhà giáo dục Kitô là "những thừa tác viên của Thiên Chúa", "Những người phân phát các mẫu nhiệm" của Thiên Chúa ngay trong nghề nghiệp mình. Ngay từ thuở đầu ngài đã truyền lưu tinh thần ấy cho các anh em trong dòng ngài. Ngài muốn họ là Người giáo dục trẻ nghèo với học đường Kitô. Ngày nay, những học đường La San được tổ chức và linh hoạt bởi các anh em dòng và các giáo dục viên giáo dân. Ý Hướng của Gioan La San tiếp tục hợp với thời đại một cách làm cho ta ngạc nhiên. Ý hướng ấy tràn lan ra ngoài cộng đoàn các anh em dòng và đến với tất cả những ai muốn làm việc sinh khí của ngài linh hứng. Thành ra làm việc trong cơ sở La San trở nên một thách đố và một lời gọi. Anh em dòng và giáo dân chung nhau, chúng ta xây dựng cộng đồng giáo dục trong cộng đồng học đường.

Chúng tôi vui mừng vì nhận ra cách thức, mà sinh khí La San đang linh hoạt và định hướng cho một số lớn các anh chị giáo viên cộng sự với chúng tôi; vì nhận ra cách mà ý thức thừa tác vụ của sự anh chị dẫn thân vào công cuộc giáo dục, đã làm cho anh chị sẵn sàng phục vụ, có óc sáng tạo và sống quảng đại. Như vậy, Gioan La San tiếp tục là một hồng ân của Thiên Chúa đặc biệt dành cho các nhà giáo dục trong thời đại chúng ta. Ngài là tôn sư chúng ta, đã hiểu điều ấy, bởi vì Hội Thánh, ngày 15 tháng 5, năm 1950 đã suy tôn ngài làm quan thầy tất cả những nhà giáo dục Kitô. Đây là lý do vì sao chúng ta hằng nói đến linh đạo La San.

ĐẶC ĐIỂM CỦA LINH ĐẠO LA SAN

Đề tài đã được bàn nhiều lần trong các cộng đoàn anh em dòng và trong các cộng đồng giáo dục, nên chúng tôi xin được nhấn mạnh vào vài điều quan trọng bậc đầu. Rồi trong các năm tới, đề tài này sẽ được quảng diễn nữa, dưới những phương thế khác nhau, bởi các anh em dòng và các nhóm La San khác làm việc trong hay ngoài học đường.

A/ TINH THẦN ĐỨC TIN VÀ NHIỆT THÀNH

Kinh nghiệm sống đặc sủng La San, ngay từ thuở đầu đã là kinh nghiệm sống với Thiên Chúa. Gioan La San và các anh em tiên khởi đã là những người sống đức tin trước hết quan tâm đến hoàn cảnh bị bỏ rơi của "con em giới lao động và giới nghèo", các ngài đã khám phá ra nhờ đức tin sứ mạng của dòng mà các ngài đã thành lập.

Trong tư thế một người hằng sống theo đức tin, Gioan La San trên giường hấp hối, đã thốt ra lời tóm tắt cuộc hành trình trần thế của ngài như sau: "Tôi thờ lạy trong mọi sự tác động của Thiên Chúa nơi tôi". Ngài thờ lạy Chúa hiện diện giữa những đấu tranh ngài phải đương đầu để các cộng đoàn của ngài và các trường học ngài thành lập được thừa nhận; cũng như trên những con đường ngài đi để thiết lập trường mới, trong việc soạn những bút tích giáo dục, sự phạm hay thiêng liêng; trong nỗ lực theo dõi và nâng đỡ các anh em và các cộng đoàn.

Đây là một thái độ quan trọng đối với chúng ta, đang theo gót Gioan La San: chính trong việc bốn phận, trong thực tại đời sống tại trường học, trong liên quan ngang dọc của cộng đồng giáo dục, mà chúng ta cuộc đời một con người có đức tin, chúng ta là nam hay nữ. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa hiện diện trong công việc, trong ưu tư và trong vui sướng chúng ta. Chúng ta đánh giá mọi thực tại đời sống dưới ánh sáng của Tin Mừng. Chúng ta tập biện phân trong mọi biến cố một dấu chỉ và một tiếng gọi của Chúa, và mừng vì cảm nghiệm ta là "cộng tác viên của Chúa", chúng ta cung hiến toàn thể đời ta để xây dựng Nước Thiên Chúa, với dịch vụ giáo dục.

Nơi con người La San, đức tin biểu hiện qua một nỗ lực bền bỉ, một lòng tận tụy nhiệt thành, theo như thánh La San đã nói, để cứu độ các học sinh của mình. Ta giúp chúng tự giải phóng khỏi dốt nát, khỏi ích kỷ, khỏi ảo vọng, khỏi cám dỗ thoát ra ngoài sự thực, khỏi óc duy vật và khỏi óc "theo thời". Chính lòng yêu mến Thiên Chúa hằng sống và thúc đẩy ta dâng hiến cuộc đời để cho các cơ sở La San trở thành những nơi giúp bản thân con người

tăng trưởng, phát triển và những nơi xây dựng một cộng đồng sinh động.

B/ ĐỨC TIN DỰA TRÊN LỜI CHÚA

Đối với Gioan La San chính Lời Chúa tỏa ánh sáng trong hành động chúng ta, một thái độ sẵn sàng phục vụ và phục vụ vô vị lợi.

Chúng ta ý thức về những trở ngại do một số tổ chức gây ra, không thuận lợi cho đối thoại, cho công bằng, cho hòa hợp. Chúng ta rất lo ngại vì hậu quả các cuộc đấu tranh và đương đầu xảy ra. Chúng ảnh hưởng chẳng tốt gì trên cộng đồng giáo dục, đặc biệt trên sự hiệp nhất và trên chất lượng của dịch vụ dành cho học trò.

Hiển nhiên, lý tưởng của học đường Kitô là miễn phí. Điều này được các hệ thống giáo dục trong các nước dân chủ hiện đại thừa nhận càng ngày càng hơn. Học đường cưỡng bách phải trở thành học đường miễn phí. Kể cả khi nhà trường không là trường nhà nước. Chúng ta coi điều ấy như là một đòi hỏi công bằng. Và muốn để nó trở thành thực sự, tất cả chúng ta cam đoan hoạt động để trong các xã hội chúng ta, quan niệm và thực hành sự công bằng ấy trong học đường mỗi ngày lớn lên.

ĐI TỚI MỘT KHUÔN HÌNH CON NGƯỜI LA SAN

Chúng tôi thiết tưởng, bây giờ có thể xác định sự mà ta có thể gọi là khuôn hình con người La San. Để đặt vào đúng chỗ và để hiểu đúng mức. Chúng tôi thấy cần ghi chú hai điều:

1. Phải biết rằng, khi vâng theo tác động của Thiên Chúa, Gioan La San khám phá ra một con đường mới để sống Tin Mừng thì phải đã nghĩ tới các anh em dòng trường Kitô và ngài đã làm việc với anh em và cho anh em ấy. Ngài đã muốn anh em ấy là tu sĩ, nghĩa là những người thánh hiến với các lời hứa đặc thù và sống cộng đoàn. Dự tính của ngài vẫn còn có hiệu lực ngày nay.
2. Chúng tôi cũng lưu tâm đến sự khác biệt của các nhóm La San đã phát sinh và đã phát triển xung quanh cộng đoàn anh em La San, phần lớn ở trong môi sinh công giáo và Kitô.

Chính trong bối cảnh hai mặt ấy mà ta đặt khuôn hình La San này.

- Người La San (là nam hay nữ, độc thân hay có gia đình, giáo dân hay hiến thánh) là người sống đức tin.
 - * Nhìn mọi sự với cặp mắt như Chúa muốn.
 - * Sống ơn thiên triệu Kitô như một lời gọi nên thánh trong bậc sống bản thân mình.
- Người La San được linh động với nhiệt khí mang sứ điệp Tin Mừng vào công cuộc giáo dục của mình, và như thế tham gia vào công trình Cứu Độ, đồng thời lưu tâm riêng đến kẻ nghèo và kẻ bị bỏ rơi.
- Người La San làm việc với kẻ khác trong tinh thần cùng chung và liên kết
 - * Hòa hợp với những dự tính giáo dục của những cộng đoàn La San địa phương.
 - * Dùng học đường làm phương tiện ưu thế với ý thức sâu sắc cần có thái độ sẵn sàng phục vụ người nghèo bằng việc giáo dục và Phúc Âm hóa.

* Hằng tựa vào thánh Gioan La San.

Khuôn hình này không loại bất kỳ ai, dù thuộc tín ngưỡng khác, nhưng vẫn xác tín rằng mọi nền giáo dục chính đáng bao gồm một chiều kích tôn giáo, và xác tín rằng nhờ đời sống liêm khiết của mình, mình thiết lập với các học sinh một quan hệ rất đặc biệt, bằng cách cho chúng khám phá ra, xa hơn bản thân chúng, những giá trị phải đưa ra thực hành trong đời sống; mình tỏ bày ý chí gia nhập một cộng đồng học đường, để cộng tác với tất cả những ai đến nơi Gioan La San để lấy nguồn linh hứng và một điểm qui chiếu chung cho nhau.

MỘT LỜI GỌI: HÃY TRUNG THÀNH MÀ SÁNG TẠO

Viết đến đây hai từ ngữ trở lại trong tâm thức chúng tôi, và xuất hiện mang ý nghĩa cao. Đây là lòng trung thành và óc sáng tạo.

Đối với tất cả những ai muốn thuộc về ngài và mang tên ngài, dù là anh em trong dòng, dù là anh chị em khác thánh Gioan La San còn là đáng gọi hứng và một tôn sư, ngày nay còn hơn trong quá khứ.

Ngài dạy chúng ta luôn luôn nhìn tương lai, luôn luôn tìm kiếm những giải đáp mới cho những thách đố mới, bởi vì con người La San là con người có óc sáng tạo.

Ngài mời chúng ta đưa cái nhìn sáng suốt biết phê phán trên những thực tại lịch sử, văn hóa và thiêng liêng để phát khởi những giải đáp thích đáng: Con người La San là con người có óc thực tế và có nghị lực.

Ngài giúp chúng ta phân định trong đức tin, những dấu hiệu của thời đại, và ăn rễ sâu vào lời Chúa, để lời Chúa trở thành chìa khóa cho đời ta. Người La San là anh em dòng, hay là giáo dân, là nam hay nữ, là người sống đức tin, hằng lắng nghe Thánh Linh và để Thánh Linh hướng dẫn.

Vậy khi theo Gioan La San, chúng ta rèn luyện óc sáng suốt, khả năng tưởng tượng, và củng cố đức cậy nơi ta.

Linh hứng và linh đạo của thánh lập dòng được giao cho lòng trung thành và óc sáng tạo chúng ta, nhưng không phải để bảo tồn như là một vật quý, mỏng manh phải giữ cho khỏi vỡ nát, hoặc như là một gánh nặng. Nhưng chính cùng chung và trong tình liên kết, trong tinh thần cộng đoàn mà chúng tôi đề xuất cho giới trẻ và cho các nhà giáo dục hiện đại. Thánh Gioan La San còn dạy cho chúng ta, phải đưa ra những phương pháp nào để thử nghiệm, hầu tìm ra những giải đáp thích đáng cho nhu cầu ngày nay. Đây là ba điều hằng phải chú tâm:

Chú tâm đến nhu cầu giới trẻ, đặc biệt giới nghèo của gia đình họ, nhu cầu của các học đường và của các giáo viên.

Chú tâm đến các cộng đồng giáo dục của chúng ta, đến các nhóm La San, đến khả năng đón nhận và đáp ứng các nhu cầu, đến chúng tá, và đến chất lượng dịch vụ của các cộng đồng và các nhóm ấy.

Ta hiểu rằng sự chú ý này có tính cách rất hiện sinh và rất thực tế, và ta thực hiện được trong việc bổn phận trong dịch vụ giáo dục và mục vụ, trong đời sống thiêng liêng, gia đình, cộng đồng, nghề nghiệp của chúng ta.

Dĩ nhiên, nói như thế, chúng tôi ý thức rằng trước hết chúng tôi nói với các vị có phận sự giáo dục. Nhưng chúng tôi đã không quên nhớ đến các thành phần khác của các nhóm và các hội thuộc gia đình La San. Tất cả mọi người được mời gọi hiểu biết rõ tinh thần ấy, còn hơn thế nữa, vì dự tính giáo dục La San sẽ hoàn hảo hơn, mỗi lần mà:

- * Chúng ta làm cho kẻ dốt được thêm một chút kiến thức
- * Chúng ta giúp một kẻ nào khám phá ra ý nghĩa của đời sống họ và đâu là ánh sáng đức tin.
- * Chúng ta thiết lập những quan hệ huynh đệ hơn giữa những con người, và khi chúng ta giáo dục con người về công bình và bình an, an hòa.
- * Chúng ta tất cả, có thể đóng góp ngày này sang ngày kia, vào mọi sự ấy, với tư cách là đồ đệ của Gioan La San.

IV. ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI LA SAN HIỆN ĐẠI VÀI ĐƯỜNG HƯỚNG TỰ NHIÊN - SÁU CON ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi nghĩ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của chúng ta, ý chí trung thành với việc giáo dục La San và với tinh thần của thánh lập dòng, vẫn có thể thực hiện được qua một số con đường hoạt động.

Con đường thứ nhất: Lưu tâm đến giới trẻ

Nhờ tác động giáo dục, cá nhân hay cộng đoàn, của anh chị em; nhờ chúng tá của đời sống gia đình anh chị em; nhờ việc anh chị em dẫn thân với tính cách Kitô trong xã hội và trong giáo hội địa phương, anh chị em hãy luôn luôn chú tâm đến cách sinh hoạt của con trẻ và của thanh thiếu niên: những tật xấu, những khuyết điểm của chúng, về tình cảm, về giáo dục, về thiêng liêng; chỗ đứng mà xã hội dành cho chúng; lòng tôn trọng đối với chân tính của chúng, việc dọn tương lai của chúng.

Con đường thứ hai: thiết lập một dự tính giáo dục La San

Nhiều người trong anh chị em, đang dâng hiến óc thông minh và lòng quảng đại của mình, vào việc thực hiện một dự tính giáo dục La San. Anh chị em đã biết những điểm của dự tính ấy, đã biết tầm quan trọng của nó, để phục vụ các thế hệ mới một cách hữu hiệu hơn, để đi tới những người ít may mắn và để giúp cho tất cả biết thiết lập sự thống nhất trong đời họ, bằng sự kết hợp văn hóa và đức tin, anh chị em hằng cải tiến khả năng chức nghiệp cũng như luôn làm tăng phẩm chất trong các quan hệ giáo dục.

Con đường thứ ba: Đời sống chúng ta tỏa sáng ra xã hội

Gioan La San đã dám mở đôi mắt và mở tấm lòng, trong đức tin, để nhìn nhận vấn đề của thời đại ngài. Chúng ta không thể làm cách khác, nhất là khi sự tiến hóa trong xã hội lại cho thấy quá rõ những hoàn cảnh thảm khốc nơi giới nghèo và giới bị sống ngoài lề xã hội. Chúng ta hãy mở cao lòng để việc dẫn thân xã hội chúng ta và có chất lượng thụ và cao, trong quốc gia chúng ta và trong những niềm trên địa cần được giúp hơn nhất. Chúng ta hãy phát huy ý thức về sự cộng tác thừa sai và lòng tình nguyện La San.

Con đường thứ tư: Đưa Phúc Âm vào văn hóa

Đây là thái độ mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề xướng cho chúng ta, nhân dịp tổng công hội vừa qua. Trong đời sống tư nhân cũng như xã hội của ta, trong những dẫn thân nhiều kiểu ta đã đảm nhận, chúng ta hãy luôn luôn lưu tâm, để kính trọng và để thăng tiến những giá trị làm thành phần nền văn hóa của xứ sở chúng ta. Chúng ta hãy cộng tác, để trong những cơ sở giáo dục chúng ta, và trong tất cả những lãnh vực hoạt động chúng ta có nhiều hơn công bằng, an hòa, tình huynh đệ, liên đới và đức tin.

Con đường thứ năm: Huấn giáo và mục vụ

Chúng tôi mời gọi các anh, các chị, kể cả khi cần một quyết định dũng cảm, có thể dẫn thân vào việc loan báo minh thuyết Đức Kitô trong huấn giáo, trong việc dạy giáo lý và trong mục vụ. Việc này có thể làm trong hay ngoài các cơ sở chúng ta, tùy theo hoàn cảnh địa phương. Đó chính là một trong những mục tiêu của sứ mạng giao cho dòng La San: Loan báo Tin Mừng cho người nghèo trong phạm vi giáo dục.

Con đường thứ sáu: Đi đến việc thành lập các cộng đoàn sống trong đức tin

Bởi vì chúng ta liên kết với nhau, với tư cách là tín hữu, để tham gia vào cùng một cộng tác, chúng ta đừng e ngại để cho đức tin tác động. Chúng ta sẽ được dẫn đến việc sống trong đức tin, chia sẻ đức tin và cử hành đức tin. Làm như vậy, chúng ta sẽ là thành phần của Giáo Hội linh hoạt, chúng tỏ Giáo Hội có động năng, hăng sáng tạo và hăng tỏa ánh sáng. Chúng tôi chắc rằng mỗi cơ sở La San mỗi nhóm La San phải tiến tới việc thành lập những cộng đoàn đức tin như vậy; những cộng đoàn đức tin này tự chọn tổ chức cho mình, nhậm sinh hoạt cho mình, những cách thức mình biểu hiện, trong sự hiệp thông với Giáo Hội địa phương.

MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦY THAM VỌNG CHĂNG?

Anh chị em đã thấy, trong các con đường đề nghị trên đây, có sự tăng dần, có cấp bậc. Những con đường ấy được đưa ra cho tất cả mọi người La San chúng ta, làm việc ở bất kỳ nơi nào, và thuộc bất cứ nhóm nào. Nhưng chúng tôi kêu gọi đặc biệt những chức vụ trách nhiệm trong các cộng đồng trình La San, hoặc vì đã dẫn thân rồi, trong đời sống tu trì và cho Giáo Hội.

Sáu con đường ấy không phải là tất cả những hoạt động, chúng tôi tin cậy tin rằng mỗi anh,

mỗi chị sẽ vận dụng khả năng mà khám phá ra những lãnh vực khẩn cấp ưu tiên, và những phương thể sinh hoạt hữu hiệu tại đó. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng trình bày rõ rệt những lãnh vực hoạt động ưu tiên trên đây là cần thiết, bởi vì chúng tôi biết rằng công việc phải làm thì mênh mông, liên quan đến mọi người chúng ta, và phải duy trì một sức cố kết trong những đường hướng, thật vậy, sự phức tạp của công việc mời gọi người ta phải nhất trí với nhau.

V. TRONG SỰ ĐA DẠNG PHONG PHÚ NƠI CÁC NHÓM CỦA CHÚNG TA

Tôn trọng tính đa dạng

Đưa ra vài trục lợi hành động, như chúng tôi vừa làm không có mục đích mời gọi phải đơn điệu, ai cũng phải làm như ai .. cũng không có quên tính rất khác biệt của các anh các chị nhận thư này; nhưng là một cố gắng để tìm ranh giới cho tất cả các chiều kích của công trình ta làm chung.

Các đường hướng nói trên được đề nghị đồng thời tuy chẳng phải không phân biệt cho các nhóm và các hội qui tụ giới trẻ và người lớn, giới nam và giới nữ, các nam nữ tu sĩ, các linh mục và các giáo dân, các Kitô hữu độc thân hay sống gia đình, và cả các anh, các chị sống đức tin thuộc các tôn giáo khác.

Thêm vào đó, còn có nhiều ngôn ngữ, nhiều văn hóa, nhiều văn minh, các hoàn cảnh kinh tế và chính trị chênh lệch, các đặc điểm nơi mỗi hệ thống giáo dục, các phương tiện hành động không đồng đều. Thật vậy, đây là thực tại nơi cuộc sống của những người liên kết với gia đình La San để qui tụ toàn thể các sự kiện khác biệt như vậy, chúng tôi tin vào sức liên kết đã gằng chúng ta vào thánh Gioan La San và đang thúc đẩy chúng ta cộng tác.

Các hội và các nhóm La San

Vì chúng tôi đã nhắc đến các nhóm khác nhau của gia đình La San, chúng tôi xin phép ngõ vài lời với mỗi nhóm. Chúng tôi có ý một đằng là một cách nhận diện các nhóm, đằng khác đưa ra một lời cổ võ. Chúng tôi hiểu rằng các nhóm ấy được mời gọi để tăng trưởng trong chiều kích đặc thù của mình và đồng thời sát lại gần nhau.

1. Trước hết chúng tôi nghĩ đến các tu sĩ La San là những anh em, nhờ ơn thiên triệu, nhờ sự tự chọn và sự thánh hiến, theo như luật dòng nói, có một nhiệm vụ chuyên biệt phải đào sâu, phải hiện đại hóa và phải phổ biến sứ điệp La San. Thật vậy, ngày nay hơn bao giờ hết, lời của thánh lập dòng vẫn đúng: dòng này còn rất nhiều cần thiết. Giới trẻ, giới nghèo và Giáo Hội cần đến thừa tác vụ của anh em La San chúng ta. Chúng tôi mời gọi anh em, dùng những sáng kiến đủ loại, dành sự dễ dãi, năng động và sự cố kết cho gia đình La San. Các cộng đoàn anh em, nhờ chính địa vị mình và những sinh hoạt của mình, dĩ nhiên có những quan hệ với các thành phần khác của gia đình La San, và là như nơi hạp lưu cho các thành phần ấy. Vậy các cộng đoàn hãy ý thức rõ rệt về trách nhiệm của mình và hãy trở thành những điểm gặp gỡ. Hãy mở lòng đón các giáo dân, trở nên những cộng

đồng trong các công đồng giáo dục, những cộng đoàn anh em hãy đóng góp lòng sẵn sàng công tác, khả năng sáng tạo, chia sẻ trách nhiệm và những đề nghị của mình nhằm việc huấn luyện có tính cách nhân bản, tính cách nghề nghiệp hoặc tính cách La San. Làm như vậy, anh em đáp lại lời mời hoán cải, mà sứ điệp của tổng công hội 41 và luật dòng gửi đến anh em. Thật vậy, đây chính là một sự thay đổi tâm tính cùng thái độ với giáo dân, cần thiết để đáp lại những phát lệnh của Chúa Thánh Linh cho chúng ta vào lúc này.

2. Chúng tôi nghĩ đến các nhà giáo dục, các giáo viên, các giáo lý viên, các vị hữu trách nhiều loại, tất cả là thành phần các cộng đoàn giáo dục, đang trực tiếp chia sẻ cùng các tu sĩ La San sứ mạng giáo dục và Phúc Âm hóa của dòng. Rất nhiều lần chúng tôi đã thấy rõ việc cộng tác của các anh, các chị thật là lòng phong phú, trong những sáng kiến, lòng sẵn sàng dẫn thân, khả năng chuyên nghiệp và sinh lực. Chúng tôi vui mừng vì mỗi ngày mỗi tặng, số anh chị chấp những đặc trách để cho các cơ sở hoạt động tốt và cho các dự kiến giáo dục được liên tục. Sự hiện diện của anh chị và công việc của anh chị mang đến sự phong phú cho chính chúng tôi. Về phía dòng, chúng tôi ý thức trách nhiệm của dòng đối với các anh chị trong lãnh vực huấn luyện và tháp tùng. Việc này đã có khả năng nhiều anh em La San đang thi hành.

Chúng tôi khuyến khích các anh chị cộng sự viên này hãy tiếp tục công tác của anh chị trong một thế giới đột biến, với ý thức đầy đủ về sự cấp bách trong việc huấn luyện giới trẻ, cho giới trẻ cảnh giác về những giá trị nhân bản Kitô. Làm như vậy, các anh chị xứng giữ chức vụ địa vị dành cho mình trong Giáo Hội, với lòng mở rộng đón mọi người và phục vụ Tin Mừng.

3. Chúng tôi nghĩ đến các nhóm phụ nữ gồm các thanh nữ, các nữ giáo viên, đã định chọn sống đời thánh hiến tu trì, các nữ giáo viên, đã định chọn sống đời thánh hiến tu trì theo linh đạo của thánh Gioan La San. Trong mấy chục năm qua, đã xuất hiện các cộng đoàn nữ tu La San. Chúng tôi rất cởi mở đối với dấu hiệu sinh lực này do Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Chúng tôi cũng lưu tâm đến việc tháp tùng các chị nữ tu ấy, bởi vì chúng tôi xác tín rằng đời sống thánh hiến nữ tu La San rất quan trọng cho Giáo Hội, cho công cuộc giáo dục Kitô và cho gia đình La San.

4. Trong các nhà giáo dục và các bạn hữu dòng có những anh, những chị mồn gắn đời sống mình vào đấng thánh lập dòng, bằng một sự dẫn thân đặc biệt, và muốn thể hiện ý chí ấy với những lời khẩn hay những lời hứa, và sống cộng đoàn, tuy nhiên cách sống này khác cách sống của tu sĩ của nữ tu La San.

Trước hết, chúng tôi nghĩ đến các thành viên của thuộc hiệp hội giáo lý viên của Chúa Giêsu bị đóng Đinh và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm (Cathéchistes de Jésus Crucifié et de Maria Immaculée). Đây là một tu hội đời sáng lập ở thành Tô-ri-nô năm 1949. Chúng tôi cũng nghĩ đến những cách dẫn thân La San khác, đã xuất hiện trong nhiều quốc gia, ví dụ hội anh em của dấu đức tin (Fraternité Signum Fidel), và dòng ba La San (Le Tiers Ordre Lasallien).

Với những dẫn thân đặc thù, những anh chị ấy làm chúng cho việc chọn lựa dứt khoát để

phục vụ Tin Mừng, cũng như cho sự đa dạng của ơn Chúa kêu gọi vào các bậc sống trong Giáo Hội và trong gia đình La San. Chúng tôi rất chú ý theo dõi công việc tông đồ của họ và vui mừng được thấy họ tăng lượng và tăng số.

5. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến nhóm thanh niên La San gồm các học sinh, các cựu học sinh trẻ, các thanh niên và thanh nữ cảm thấy được mời để thực hiện ơn gọi Kitô của họ trong tinh thần của gia đình La San. Họ mang theo với sự dẫn thân, một luồng khí tươi trẻ, nhiệt thành và quảng đại đặc biệt, lấy tại những nguồn mạch sự tận hiến theo Tin Mừng mà họ thấy trong lộ trình thiêng liêng của thánh Gioan La San và trong công trình của Ngài để phục vụ giới trẻ, giới nghèo và Giáo Hội. Nếu chúng ta có tinh thần mở rộng, biết tiếp đón và lưu tâm đến sự đóng góp của giới trẻ này, chúng ta sẽ có thể nhận nơi chúng, thêm nhiều khả năng để sáng tạo, để biến đổi và một lời gọi trở nên quảng đại hơn.

6. Trong cộng đồng học đường, cha mẹ học sinh có một địa vị đặc biệt. Có những người tán thành dự tính giáo dục của nhà trường và cộng tác để thực hiện. Có những người tìm thấy nơi cơ sở La San một lãnh vực hoạt động thuận lợi để canh tân ý thức họ là những người trước tiên và chính yếu để giáo dục con cháu họ. Có những người muốn nhờ nhà trường để sống những kinh nghiệm cộng đồng, để xúc tiến việc thường huấn, hay để thi hành đức liên đới với những người hay những nhóm, đang ở trong tình trạng thiếu thốn, trên bình diện nhân bản hay thiêng liêng.

Chúng tôi cảm ơn các cha mẹ học sinh, về việc quý vị nâng đỡ học đường La San một cách quảng đại dưới nhiều hình thức. Và chúng tôi mời quý vị làm sao cho công việc mình trong học đường hay ở ngoài học đường đóng góp và việc thăng tiến công bình, hòa bình và các giá trị thiêng liêng, trong tình hiệp thông với thánh Gioan La San và con cái người. Đối với những ai đã sáp nhập hơn vào các công đồng giáo dục, đặc biệt những ai đã dẫn thân trong những nhóm và những sinh hoạt, như các hội đồng lớp, các lớp học dành cho phụ huynh, các quỹ liên đới, các nhóm huấn luyện thiêng liêng, v.v. đối với quý vị chúng tôi mời gọi quyết tâm xây dựng những cộng đoàn đức tin đích thực.

7. Chúng tôi cũng thừa nhận các cựu học sinh là thành phần cấu tạo những cộng đồng giáo dục La San. Rất nhiều anh em đang cộng tác với chúng tôi rồi, với tư cách là cha mẹ học sinh, là giáo dục viên, là giáo lý viên, là tu sĩ La San, hay là thành phần của các nhóm kết hợp với chúng tôi. Anh em là hoa quả của công việc giáo dục và Phúc Âm hóa trong các cơ sở chúng ta, và anh em đang nói rộng kết quả ấy.

Chúng tôi mời gọi anh em tham gia vào những việc chọn lọc của dòng có mục đích canh tân học đường và cung cấp sinh lực mới cho các nhóm gia đình La San, đặc biệt bằng cách học hỏi tinh thần thánh Gioan La San, người là đấng Thiên Chúa ban cho Giáo Hội và cho thế giới ngày nay. Chúng tôi mời anh em nâng đỡ trường học của mình; và trong xã hội nơi anh em sống và làm việc, hay trở thành những người bảo vệ nền giáo dục Kitô và những giá trị của Tin Mừng.

8. Xa hơn lãnh vực các cơ sở lãnh vực cơ sở giáo dục, gia đình La San còn bao gồm các nhóm thân hữu đối với công cuộc của dòng các cha, các mẹ và gia đình các anh em tu sĩ La

San, các ân nhân, các nghĩa tử (Affiliés) của dòng, và tất cả những quý vị dành cho dòng thiện cảm tích cực.

Vì quý vị đã quyến luyến lâu dài với dòng, vì rất nhiều mối dây liên lạc của quý vị với dòng ở địa phương hay trong xứ sở, vì những cách thật nhiều quý vị đã dùng để tỏ sự gắn bó với dòng, tất cả những sự như vậy làm chúng lòng quan tâm của quý vị về công tác của dòng trong thế giới và trong Giáo Hội. Làm như thế, quý vị trở nên men của Tin Mừng mỗi ngày mạnh hơn, trong môi trường sống, và cũng trở nên chúng nhân gương mẫu của những giá trị cao quý mà quý vị tuyên xưng. Xin quý vị vững tin sẽ tìm được nơi anh em tu sĩ La San sự giúp đỡ cần thiết để đào sâu hơn lý do vì sao quý vị dựa vào thánh La San, và đồng thời để canh tân thiêng liêng các nhóm hoặc các hội đoàn của quý vị.

Cũng có những cơ cấu tổ chức, trong đó một số thành viên lại thuộc các nhóm La San nào đó, mà chúng tôi vừa nói đến. Chúng tôi nhận biết những cố gắng của họ để hiệp thông với nhau trong công việc. Chúng tôi cũng khuyến khích những hoạt động của liên hiệp La San tại các quốc gia, trong các tỉnh dòng, cũng như liên hiệp La San hoàn cầu.

TINH THẦN TIẾP ĐÓN VỚI Ý NGHĨA RẤT RỘNG

Ngôn ngữ chúng tôi thường dùng có thể gây cảm tưởng rằng chúng tôi chỉ nói với Kitô hữu. Vì vậy chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, rằng chúng tôi cũng gửi thư này trình bày với các anh, các chị tất cả, đang làm việc trong những cơ sở La San hoặc thuộc những nhóm La San, nhưng thuộc các tôn giáo khác Kitô giáo.

Chúng tôi xin công khai nói với anh chị ấy rằng: chúng tôi đánh giá cao sự cộng tác sinh động của anh chị vào việc điều hành tốt, việc tăng sinh lực, việc thành công của các cơ sở hay các hội đoàn La San trong đó anh chị phục vụ.

Hiển nhiên chúng tôi coi anh chị là những thành phần của gia đình La San, tuy rằng anh chị có đường hướng thiêng liêng riêng biệt của mình. Chúng tôi kính trọng (Trang 30 – 3) thật sâu xa những xác tín, những điều anh chị tin trong tinh thần đại kết mở rộng. Chúng tôi thừa nhận rằng sự hiện của anh chị và những chúng ta của anh chị, những chất vấn của anh chị là những kích thích là những mời gọi khiến chúng tôi phải có những yêu cầu cao hơn về chất lượng trong thừa tác vụ của chúng tôi. Chúng tôi thiết tha mời anh chị tham gia vào những cố gắng của chúng tôi trong việc giáo dục con người, trong việc thăng tiến những giá trị nhân bản nhờ những đức tính cá nhân và khả năng chức năng nghiệp của anh chị.

ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ HỢP TÁC VỚI NHAU

Chúng tôi chắc rằng tất cả chúng ta có thể nhất trí với nhau trong việc thực hiện một dự tính bao bọc toàn diện con người, với những chiều kích, đồng thời có tính chất cá nhân, xã hội và thiêng liêng. Bởi vì những giá trị cấu thành bản tính con người, khi được phát triển cách bao trùm nhất, không là độc quyền sở hữu của người Kitô, hay của người La San, nhưng là gia tài chung của nhân loại. Chúng tôi cũng biết rằng muốn đạt tới mức sâu sắc của quan

hệ yêu đương đối với Thiên Chúa, con người cần phát triển. Và đây là việc chúng ta có tham vọng thực hiện trong các cơ sở giáo dục chúng ta, sao cho những cơ sở ấy trở thành những cộng đồng sinh động, trình bày Lời Chúa, phát triển cách sống nội tâm là điều để đạt tới sự chiêm niệm.

Chúng tôi thấy rõ rằng là mọi người chúng ta thể góp phần tích cực vào việc làm phát triển các thanh thiếu niên cũng như người lớn giao cho chúng ta. Chúng tôi hân hoan với anh chị em, vì trong bầu khí tạo tự do, khoan dung và hợp tác, trong lòng tin tưởng hỗ tương của những người khác nhau về chủng tộc, về văn hóa, về xác tín và tín ngưỡng, có thể tìm trong các cơ sở giáo dục chúng ta những môi trường sinh hoạt chung và những dự tính giáo dục có khả năng qui tụ anh chị em.

Vậy những công việc anh chị em đảm nhận thì muôn dạng: chúng thỏa mãn những lãnh vực khác nhau của những môn học, của giáo dục, của huấn giáo, của mục vụ, của cầu nguyện, của chứng tá cá nhân và cộng đoàn... chúng tôi không nghĩ rằng người mỗi người có khả năng riêng, có phạm vi sở thích, có lựa chọn riêng. Vả lại chúng ta đã chọn bậc sống, nghề nghiệp, dẫn thân khác nhau rồi. Tính đa dạng này có thể trở nên một nguồn phong phú và một cơ hội bổ túc cho nhau, một yếu tố thành công hơn, miễn là chúng ta chấp nhận cùng nhau hướng về việc thực hiện một dự tính chung. Chính trong đường hướng ấy, mà dòng anh em La San nhấn mạnh, đúng như công đồng Vaticanô II đã dạy cần thiết phải kính trọng tự do lương tâm một cách sâu xa.



VI. KHÁC BIỆT NHƯNG LIÊN KẾT

Chúng tôi vừa làm nổi bậc điều là mỗi thành viên của gia đình La San có đặc điểm của mình và phải làm việc theo sự đặc thù của mình. Đây là một điều kiện để mọi người cảm thấy thoải mái và cho công tác chung có hiệu lực. Đồng thời trong sự khác biệt đầy phong phú này, chúng tôi thấy cần là tăng khả năng và ý chí làm chung công tác.

CHÚNG TA LIÊN KẾT VÌ CHÚNG TA TỰ Ý MUỐN

Khi đối diện với những nhu cầu cấp bách của thời đại, thánh Gioan La San đã khởi sự bằng cách liên kết mình với nhóm thầy giáo, rồi với họ ngài tiến lên con đường hợp đoàn và giáo dục hổ tương.

Vậy với những thầy giáo, là những cộng sự viên đầu tiên, thánh nhân đã lập "Hội thánh các trường Kitô" và đã chọn tinh thần liên kết là trục cho công trình ngài. Không phải chỉ liên kết trên lý thuyết, nhưng trong việc điều hành các trường, trong việc thành lập các cộng đoàn, trong việc tổ chức các lớp học và trong việc giảng dạy. Công thức ngài chọn, tỏ ra hợp với hoàn cảnh và đã đi tới thành công. Về phương diện này, đường hướng của ngài rõ ràng có tính ảnh hưởng hiện đại và lạ thường, đối với hệ thống giáo dục ở thời đại ngài, mà ngài đã thấy cần cải cách.

Sau đó ba thế kỷ, các anh em La San và các cộng đồng giáo dục La San vẫn duy trì đặc điểm ấy và vẫn đặt công tác mình trên nền tảng "làm chung và trong tinh liên kết". Công thức "làm chung và trong tinh thần liên kết" hay được anh em La San dùng khi nói đến công tác. Hơn nữa đây cũng là một phần trong công thức của anh em.

Chúng tôi tin tưởng rằng trong gia đình La San chúng ta, không những có thể mà còn phải sống theo tinh thần liên kết, tuy nhiên theo những cách thức riêng. Ta phải tìm ra những phương pháp áp dụng cho mỗi nhóm nói trên, theo tính cách đặc thù và theo loại dây liên kết các thành viên của nhóm.

Sự liên kết này ở trên bình diện các quan niệm, và các xác tính chung về việc giáo dục và việc Phúc Âm hóa, và sẽ trực tiếp tùy thuộc vào loại dẫn thân của chúng ta trong sứ mạng giáo dục của dòng, và vào mức độ chúng ta tham gia vào linh đạo La San.

MỘT SỰ KẾT HỢP CÓ TẤT CẢ NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA NÓ

Những đường hướng chung được thực hiện đúng, được trở nên chính xác, được trở nên phong phú, nhờ những công việc có tính cách kết hợp. Chúng tôi nghĩ rằng, trước tiên chính ở các tỉnh dòng, việc cụ thể hóa sẽ bắt đầu bởi vì chính nơi đây có thể qui tụ dễ hơn tất cả những thành viên của gia đình La San, có thể cho các nhóm nhận biết nhau, thắt nối những quan hệ lâu dài và thường xuyên giữa anh chị em, soạn ra những dự tính hoạt động và sống những sứ mạng thừa sai. Theo chúng tôi nghĩ, việc liên kết sinh động như vậy cần vào điều kiện để có hiệu lực:

- Việc sát nhập vào những dự tính La San về giáo dục hay Phúc Âm hóa, sẽ tỏ ra bằng

sự sẵn sàng trong các công việc hằng ngày, trong quan hệ giữa người với người, và cả trong sự chấp nhận những chức vị linh hoạt, huấn luyện, cả những phận vụ có trách nhiệm nhằm mục đích thực hiện các dự tính ấy. Ta có thể nhận ra trong sự sát nhập sinh động ấy một hình thức hiện đại của đức liên đới thực tiễn.

- Tính cách bổ túc trong các nỗ lực giữa các thành viên và các nhóm; các nhóm này có thể ở trong cơ sở giáo dục hoặc ở ngoài. Vậy cần tìm ra những cách thức cộng tác thực tế, dựa trên tính cách chung La San làm qui chiếu.

- Tính phối hợp trong việc suy tư có mục đích đi đến việc chọn lựa những mục tiêu để thực hiện chung, và đi đến việc xác định những hành động cụ thể, nhất thời hay lâu dài, có thể thực hiện được.

- Thấy sự quan trọng cho các thành viên gia đình La San, nhất là ở mỗi địa phương cần tự rèn luyện một quan niệm tương tự, ít nữa trong những nét chính về con người, về thế giới, về Giáo Hội, về các giá trị thiết yếu phải cổ xúy, hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, để từ đó phát ra những động năng cho sự sống thiêng liêng và cho sự dẫn thân tông đồ.

- Sự liên kết cũng được xây dựng, được xác định rõ ràng, được đào sâu trong những kỳ học tập chung; chúng ta cùng nhau cần tiếp tục công việc tìm kiếm, nghiên cứu, diễn dịch và diễn tả ý của thánh Gioan La San, với ngôn ngữ hiện đại; việc khảo cứu chung này chắc sẽ giúp ta đặt nền tảng vững chắc cho những điều ta xác tín, cho tâm tính ta và cho đường hướng ta đi.

- Vì những lý do trên, chúng tôi thấy việc liên kết không dễ. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nói đến tầm quan trọng của sự liên kết cho hiện tại và cho tương lai của gia đình La San, là vì chúng tôi ý thức tính cách cộng đồng sâu rộng của công việc sư phạm, mục vụ và thiêng liêng của mỗi con người La San chúng ta.

Đối với anh em tu sĩ La San và các nữ tu La San những cơ cấu về sự liên kết được thực hiện hiển nhiên trong đời sống tu trì. Còn đối với những nhóm khác của gia đình La San, thì mỗi nhóm tự mình xây dựng một kiểu liên kết giúp cho dễ thực hiện những quan hệ hỗ tương ở bình diện địa phương, cũng như trên bình diện rộng hơn, là tỉnh dòng và các miền.

TỪ SỰ LIÊN KẾT ĐẾN ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Điều dễ hiểu, nếu đã thí nghiệm, là đời sống liên kết có những điểm tương tự với đời sống cộng đoàn. Và đối với một số người, cũng có con đường nối liền hai đời sống ấy. Chúng ta đừng đồng hóa đời sống cộng đoàn nói đây, với cộng đoàn dòng tu, vì cộng đoàn dòng tu có những đặc điểm của nó. Ở đây, ta nghĩ đến một cách sống gần với nhau hơn. Đây là trường hợp, như của các thành viên một cộng đồng giáo dục, đã định có nhiều buổi gặp gỡ hơn, có những quan hệ chặt chẽ hơn trong công việc, hay có một tổ chức học đường hữu cơ hơn. Đây cũng là trường hợp, nhất là của các cộng đồng đức tin mà ta thiết lập trong các nhóm hay các cơ sở. Với đời sống và kinh nghiệm liên kết trong phạm vi thực tế, ta có thể làm chứng tá cho một đức tin rộng mở trên trần thế, và hội nhập đời sống hằng ngày của con người.

Nhờ cách ấy, những cộng đoàn tông đồ được phát sinh làm chứng cho sự thực hiện được tình huynh đệ giữa con người, và cho sự hiện hữu của Thiên Chúa hằng sống và sống gần ta. Tất cả sự ấy tùy theo mức độ sống cộng đoàn của chúng ta, các cuộc gặp gỡ giữa

chúng ta, các cuộc hội họp giáo dục trong học đường hay ở ngoài; mức độ cho thấy một Giáo Hội – hay một nhóm tôn giáo – biết thống nhất những dạng khác nhau của công tác, của dịch vụ, của dẫn thân, để toàn bộ sinh hoạt tốt. Nên nhớ rằng thánh Gioan La San hay nói với các anh em tiên khởi về mẫu sống cộng đoàn trong Giáo Hội thời các tông đồ. Như vậy, chúng ta được mời gọi trở thành những cộng đoàn có sinh lực, có năng động, có khả năng cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao, cho những người cùng làm việc với ta, chúng ta trở nên những cộng đoàn đức tin, tiên báo Hội Thánh tương lai, là Giáo Hội phục vụ, huynh đệ và mang tính vượt qua.

VII. ĐỂ CỎ XÚY TINH THẦN HIỆP NHẤT VÀ TĂNG CƯỜNG SINH LỰC CHO GIA ĐÌNH LA SAN

Trên đây, chúng tôi đã đưa ra vài đường hướng hoạt động và suy tư cho mỗi thành phần của gia đình La San, đang đối diện những nhu cầu thế giới hiện đại. Bây giờ chúng tôi có ý định trình bày vài đường hướng có thể làm vững chắc sự cố kết nội tại và làm tăng cường sinh lực của toàn thể gia đình. Mục đích không phải để chúng ta thỏa thích khi nhìn thấy một số tổ chức hoàn hảo, nhưng là đạt tới hiệu lực hơn trong dịch vụ giáo dục và tông đồ của chúng ta.

TIẾP TỤC CÔNG VIỆC ĐÃ KHỞI SỰ

Khi đề nghị vài công tác cần thực hiện và khi mời gọi liên kết, chúng tôi không muốn nói rằng mọi sự bây giờ mới bắt đầu. Trái lại, chúng tôi muốn làm nổi bật tất cả những gì đã làm trước đây và đã thành công, nhiều sự đã làm từ lâu. Nhiều người trong anh em, và cả chúng tôi trong hội đồng trung ương, đều biết rõ những sự đã hoàn thành khắp thế giới, từ mấy chục năm vừa qua. Chúng tôi ý thức sự ấy và chúng tôi cảm phục những tiến bộ mà phần lớn những ví dụ nêu lên trong bức thư này đã minh họa.

Chúng tôi thiết tưởng rằng mọi công trình ấy phải tiếp tục, và còn có thể trở nên phong phú hơn nữa. Đây là do sức mạnh của đoàn sủng La San trong thế giới, đây là sinh lực La San vọt lên tại nhiều mạch suối. Thật là có lý, khi một số nhóm trẻ ưa thích lặp lại công thức: "La San ngày nay là chúng ta".

VÀI ĐỀ NGHỊ VỀ TỔ CHỨC CHO NHỮNG NĂM SẮP TỚI

Chúng tôi nghĩ rằng chưa đến lúc định giới hạn cho những ý kiến và những thực hiện rất phong phú đang phát sinh hay đang đưa ra thực thi, cũng chưa đến lúc đưa ra một định nghĩa hoàn bị và dứt khoát. Dựa vào cách mô tả thấy trong sứ điệp của tổng công hội 41 gửi cho gia đình La San, mỗi nhóm La San đã soạn ra qui chế của mình và những điều lệ thực hành, hoặc đang tìm để xác định.

Đối với tương lai gần trước mắt, với tư cách là hội đồng trung ương của dòng, chúng tôi đề nghị vài đường lối để suy tư và hành động. Chúng tôi thiết nghĩ những đường hướng này có thể bồi bổ sức sống của tập thể, cho tập thể bén rễ sâu hơn, có hiệu lực hơn, và giúp thích hợp hơn với thời đại chúng ta.

Và đây là những đề nghị cho những năm tới:

1. Suy tư sâu sắc hơn về động lực đã quy tụ chúng ta vào trào lưu giáo dục và thiêng liêng La San. Thật ra, không bao giờ khám phá ra hết hay nghiên cứu tận cùng được trào lưu mệnh mông ấy, vì Chúa Thánh Linh giúp tua nhận thấy những phương diện mới mỗi lần, sự suy tư này phải giúp ta sắc bén hơn trong những giải đáp mà ta có ý đưa ra để phục vụ con người thời đại chúng ta.

2. Dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho mọi người, để diễn tả nội dung của điều nghiên cứu, tùy thuộc môi trường, tùy thuộc nền văn hóa. Việc này phụ thuộc nhiều vào những sáng kiến tại địa phương, với quyết chí cho đoàn sủng La San sát nhập cuộc sống hằng ngày. Trong việc diễn tả này, tránh những từ ngữ tối nghĩa, xa lạ đối với lớp người quan hệ.

3. Thực hiện việc biện phân trong mỗi nhóm, mỗi đoàn thể, nghĩa là phân tích những đường hướng, những mục tiêu những hoạt động, những thể thức sinh hoạt, để kiểm thảo được mức độ trung thành với tư tưởng và với linh đạo La San. Những tiêu chuẩn cho việc biện phân này đã được biết chúng sẽ cho thấy kinh nghiệm sống xác thực đến mức nào.

4. Tăng số các chương trình, các trung tâm, các ủy ban huấn luyện La San, dành cho những thành viên của các cộng đồng giáo dục. Cấp cho những tổ chức ấy những linh hoạt viên, những huấn luyện viên, đủ số và đủ phẩm chất. Mặc dầu hiện nay đã có những huấn luyện viên, nhưng số người không đủ cho yêu cầu lúc này. Huấn luyện là một cuộc "thách đố" cho tương lai, nhưng cũng là chìa khóa mở cửa tương lai. Ước mong rằng những chương trình và những phương thể thích nghi sẽ được bố trí cho việc huấn luyện sơ khai, cũng như cho việc thường huấn dành cho các nhóm.

5. Tăng số gặp gỡ giữa những chi nhánh khác nhau của gia đình La San, với mục đích tăng cường những dự tính công tác, giúp đỡ cho nhau phong phú hơn, tăng cường tính cố kết trong công tác, gây ý thức mình thuộc tập thể rộng lớn, mở rộng những triển vọng của nhóm, khi tiếp xúc với những nhóm khác. Một sự bàn tính giữa những người phụ trách các phong trào, ở các cấp bậc, sẽ giúp đạt tới mục đích ấy.

Suốt qua các lời mời trên đây, kêu gọi anh chị em cùng nhau bàn tính, để hợp các nỗ lực và để cộng tác chặt chẽ, có một yêu cầu mà chúng tôi muốn làm nổi bật: đấy là yêu cầu cần đạt tới phẩm chất cao. Ước mong mỗi anh, mỗi chị nhận ra nơi đó một lời kêu gọi chính mình, nhờ đó góp phần vào việc gia tăng phong phú cho gia đình La San chúng ta.

CÙNG NHAU CHÚNG TA XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Những nỗ lực để tổ chức, để liên kết, để biện phân là trong phận sự của tất cả chúng ta, tu sĩ và giáo dân.

Trước hết các tu sĩ La San chúng ta. Tổng công hội và luật dòng giao cho chúng ta công việc và trách nhiệm về nỗ lực ấy. Rất lắm khi, anh em giáo dân La San mong đợi, và thỉnh cầu bằng cách phát biểu rõ ràng, sự trợ giúp và sự tháp tùng của chúng ta.

Về phía chúng tôi, với tư cách là hội đồng quản trị trung ương của dòng, chúng tôi muốn

bảo đảm với quý anh rằng, hơn là những lời khuyến khích, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý anh, theo mức độ khả năng của chúng tôi, bởi vì chúng tôi ý thức cao độ về sự khẩn trương, về tầm rộng lớn, về tính quan trọng của công việc này.

Một cách chính xác hơn, chúng tôi nhắc lại đây vài đường hướng hoạt động, phát xuất từ những tài liệu gần đây của dòng, mà chúng tôi mời quý anh hãy tìm học hỏi.

A. VỀ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG ƯƠNG DÒNG

1. Văn phòng về sứ mạng giáo dục La San (Secrétariat) pour la Mission éducative Lasallienne), và trực thuộc, có văn phòng quốc tế gia đình La San (Secrétariat International pour la Famille Lasallienne), cả hai sẽ tiếp tục giúp quý anh trong các cố gắng suy tư và tổ chức, và trong việc hiệu chỉnh các dự tính quý anh thiết lập.

2. Để đáp lại đề nghị đã được tổng công hội biểu quyết chúng tôi đã lập chương trình năm 1988 – 1989 và 1990 – 1991, cho hai khóa quốc tế nghiên cứu La San (Sessions Internationales d'Etudes Lasalliennes Siel) mỗi khóa tám tháng có mục đích đào tạo các linh hoạt viên La San cho các vùng phận sự của các linh hoạt viên này trong việc suy tư, việc tháp tùng và việc huấn luyện các giáo dân và các anh chị em muốn đào sâu kiến thức La San và những dẫn thân La San cho mình.

3. Cơ quan nghiên cứu La San (Service des Etudes Lasalliennes) đã hoàn thành một công trình rất lớn, từ 30 năm qua, để cung cấp cho các cộng đoàn và các nhóm La San những tư liệu vững chắc và những công trình khảo sát có chất lượng cao, sẽ tiếp tục công trình của mình.

4. Hai trong các tạp chí quốc tế của chúng ta được đổi mới để cung cấp nhiều bài hơn cho tin tức về dòng và về gia đình La San (Liên lạc La San – La Salle Inercom) hay nhiều bài hơn về việc huấn luyện sư phạm hay Mục vụ (Tư liệu La San – Lasalliana)

5. Trong những kỳ chúng tôi thăm viếng tỉnh và các vùng với tư cách là những thành viên của hội đồng trung ương, chúng tôi đã gặp các quý anh và các giáo dân, đặc biệt trong những công đồng giáo dục. Chúng tôi ước ao rằng những cuộc tiếp xúc này góp phần thuận lợi cho tất cả các anh chị em La San trên hoàn cầu được hiệp thông với nhau.

B. VỀ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VÙNG, CÁC TỈNH, CÁC ỦY LÃNH (DELEGATIONS)

Chúng tôi thiết tưởng rằng chính trên bình diện địa phương, nghĩa là tại các vùng, các tỉnh, các ủy lãnh, mà rất cần thiết lập và phát triển những chương trình huấn luyện, nghiên cứu La San, và chia sẻ kinh nghiệm. Vậy xin các quý anh và các giáo dân liên kết với nhau và cộng tác để công việc trong các nhóm có hiệu lực hơn, và để kết quả của các việc khảo cứu và học hỏi La San dẫn tới những áp dụng cụ thể trong các học đường và ngoài học đường. Trong công tác này, việc huấn luyện các trợ tá và việc sắp đặt các ủy ban hay các

văn phòng thì chúng tôi coi là ưu tiên để bảo đảm việc nâng đỡ và việc theo giúp các nhóm cũng như các cộng đồng.

Vì vậy đây là điều chúng tôi đề nghị cho các tỉnh và các vùng: Lý do là tỉnh dòng và vùng thường sự là nơi thực hiện những công tác hữu hiệu để sáng lập, để theo giúp và để phát triển các nhóm khác nhau cấu tạo gia đình La San.

a. Chúng tôi khuyến khích các quý anh phụ trách vùng các quý anh giám tỉnh và các hội đồng cố vấn của các quý anh hãy tìm ra những trình tự thích hợp nhất cho sự phát triển, cho công việc huấn luyện, cho việc theo giúp và cho việc tổ chức các nhóm La San.

b. Chúng tôi cũng mời các hội đồng ban giám đốc các học đường và các công trình La San, giúp điều kiện thuận lợi để thi hành chính sách của tỉnh dòng về các nhóm, tại địa phương.

c. Chúng tôi khích lệ các cộng đoàn quý anh, làm trọn phận sự của mình là động lực trong sự phát triển và trong việc tăng cường sinh lực gia đình La San. Chúng tôi mong thấy mỗi nhóm La San được cộng đoàn cử những quý anh để theo giúp và được liên kết với cộng đoàn.

d. Vì có thể tiên đoán rằng, sự phát triển và sự tiến hóa các nhóm La San khác nhau sẽ ảnh hưởng trên liên hiệp La San hoàn cầu, chúng tôi mời gọi các vùng và các tỉnh, hãy duy trì và tăng số các dịp tiếp xúc với liên hiệp ấy và với văn phòng quốc tế gia đình La San, để dịch vụ có phẩm chất cao, mà các cơ quan quốc tế ấy cung cấp, có hiệu lực hơn.

C. VỀ NHỮNG GÌ LIÊNQUAN ĐẾN CHÍNH CÁC NHÓM LA SAN

Chúng tôi hy vọng rằng, trong những năm sắp tới, những kinh nghiệm rất phong phú, tuy khác biệt về hình thức nhưng tương tự về tinh thần, sẽ phát xuất dần dần, khi mà các nhóm ấy xác định rõ hơn bản tính cũng như mục tiêu của mình, và thiết lập những chương trình huấn luyện và hành động thích nghi với những nhu cầu của mình. Thật vậy, chúng tôi ý thức rõ ràng sức vươn lên không phát khởi từ trung ương dòng, nhưng nhất là từ những sáng kiến và những thành công ở địa phương.

Vì vậy chúng tôi có ý khuyến khích các anh, các chị hãy vận dụng những công trình được bàn tính kỹ lưỡng, được nhất trí, được chuẩn bị thận trọng, được theo dõi và lượng giá, thích hợp với dự tính La San. Do đó, chúng tôi xin các vị phụ trách ở địa phương, là giáo dân hay là tu sĩ, thuộc mọi thành phần gia đình La San, hãy gặp gỡ nhau và nhất trí với nhau để hành động, theo quan điểm được chỉ dẫn trong thư này.

TRONG QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRONG Ý MUỐN CHIA SẺ

Như vậy, hẳn chúng tôi không muốn tập trung mọi quyền hành, nhưng chúng tôi ước rằng quyền tự chủ thật sự được thi hành. Chúng tôi thấy quyền tự chủ là nguồn của nhiều khả năng phong phú, và gắn bó chặt chẽ với ý chí muốn liên kết và hòa nhập của chúng tôi.

Chính trong hoạt động mới thấy những nhu cầu thực sự, mới đánh giá đúng mức và mới phát kiến được những phương tiện cần thiết.

Một điều khác cũng rất cần, là những thành tựu khác nhau được biết và thông báo, trong mục đích chia sẻ huynh đệ. Việc ấy có thể động viên chúng ta và làm tăng sự phong phú cho chúng ta. Cũng trong phạm vi này, văn phòng quốc tế của dòng ở Roma có một bốn phận rất quan trọng để thông tin, để gây liên lạc và để phối hợp.

VIII. LỜI CUỐI THƯ

Phải để thời gian làm cho trái chín. Tất cả chúng ta chắc rằng cần nhiều tháng, nhiều năm để thực hiện những dự tính của chúng ta, có khi để thay đổi những tập quán và những tâm tính. Tuy vậy, chúng tôi nghĩ rằng tổng công hội thứ 42, cử hành vào năm 1993, sẽ là một điểm mốc trong tiến trình phát triển gia đình La san. Tổng công hội sẽ lượng giá chung những bước tiến hóa quan sát được và những thành tựu ghi nhận, và tùy theo tình hình, sẽ xúc tiến với xung động mới.

Trên con đường này, chúng tôi tin cậy vào sự tham gia của số thật lớn các anh các chị. Nhất là chúng tôi tin cậy vào sự trợ giúp hiệu nghiệm của Chúa Thánh Linh, vì chúng tôi biết rằng sự giúp đỡ của Ngài sẽ không thiếu, nếu chúng ta sẵn sàng nhận ra những dấu chỉ Ngài gợi đến cho chúng ta.

Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và thánh cả Giuse giữ một vị trí ưu việt trong đời sống dòng anh em trường Kitô, vì các ngài ở trung tâm các sinh hoạt La san. Xin các ngài và thánh lập dòng hằng sống giữa chúng ta, cùng các thánh hay các chân phước của dòng cầu khẩn đặc lực cho chúng ta, và trở nên các đấng chỉ đạo chúng ta tin cậy, trong việc khuếch trương và việc trưởng thành của gia đình La San.

Anh Tổng Quyền
và các Anh trong Hội Đồng Trung Ương



Năm La San 2000 tại Việt Nam

a- Ngày 7 tháng 4 : Năm La-san được Khai mạc bằng một Thánh lễ được tổ chức tại La-san Mai Thôn vào lúc 5g00 sáng cho khoảng 200 người, gồm các SH, các Chị Nữ Tu La-san , đại diện ac1c cựu học sinh và học sinh La-san. Sau Thánh lễ có Khánh thành Tượng đài Thánh Gioan La-san đặt trước Học viện. (Tượng này, trước biến cố 75, được đặt tại Đại Học Thành Nhân).

b- Chiều ngày 7/4 : Canh thức về nguồn dành cho các SH và những thiện nguyện.

Ngày 23.4 : Họp mặt các giáo viên công giáo : 50 người đại diện

Ngày 30/04 : Họp mặt các Cựu học sinh La-san : 70 người đại diện thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội và đủ mọi lứa tuổi, từ 30 đến 100 tuổi. Các anh em chia sẻ những công việc mình đã làm và thảo luận , lên kế hoạch để thực hiện sứ mạng La-san một cách thiết thực trong môi trường xã hội Việt Nam hôm nay.

Ngày 7/5 : Lễ hội Giao Lưu Giới trẻ La-san . Khoảng 250 người trẻ tụ họp về Taberd để tìm hiểu về Linh đạo La-san, gồm các bạn : TSC Taberd, TSC Đức Minh, TSC Hạt cải, Dự Tu Taberd, Nội trú Taberd, Nội trú Đức Minh, Học sinh các lớp Tình thương Nhà Bè, Học sinh các lớp Tình Thương Bà Quẹo, Học viên lớp Anh ngữ Nguyễn Trường tộ, Nhóm Sinh viên xa nhà (Dak-mil).

Ngày 15/5 : Đại lễ Thánh Gioan La-san do Đức Tổng Giám mục chủ lễ và hơn 20 linh mục đồng tế. Thành phần tham dự gồm các linh mục, Tu sĩ nam nữ, cựu học sinh, giới trẻ. Tất cả hơn 700 người. Các nhóm đại diện cho Cựu học sinh, Giáo lý viên, giáo viên công giáo, giới trẻ, đọc lên bản tuyên ngôn của nhóm mình phương thức sống Linh đạo La-san trong môi trường Việt Nam hôm nay.

Ngày 21/5 : Khoảng 100 giáo lý viên mặt tại La-san Mai thôn để tìm hiểu Linh đạo La-san và phương cách thực hiện sứ mạng đó.

Ngày 28/5 : Họp mặt các giới trẻ Bình quới do các SH Học viện Phụ trách.

Ngày 01/06 : Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi: 50 giáo viên và 420 học sinh các lớp học Tình thương, trẻ em lang thang du ngoạn một ngày tại Công Viên Suối tiên, theo gương Thánh Gioan La-san quan tâm đến những người kém may mắn.

Ngày 23 tháng 6 năm 2000, Tỉnh Dòng sẽ Khai Trương "PHÒNG TRUYỀN THỐNG LA-SAN" tại La-san Mai Thôn. Các bạn trẻ, các thân hữu La-san sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa và sống những giây phút hiện tại, qua những sinh hoạt của anh em La-san Việt Nam hôm nay.

Trong dịp này, Tỉnh Dòng cũng đã cho ra đời một tờ "bướm" và một cuộn băng video nói về cuộc đời Thánh Gioan La-san và sự hợp tác của anh em Gia đình La-san để sống Linh đạo La-san hôm nay. Tờ bướm được phổ biến rộng rãi cho các bạn trẻ, nhất là trong ngày 14/5/2000, ngày Quốc tế ơn gọi. (Nói nhỏ : tờ bướm của LS là đẹp nhất đó.)

Tỉnh Dòng cũng phát động phong trào chuyển ngữ các tài liệu của Dòng sang tiến bản xứ; sáng tác nhạc, kinh, hội họa... để đánh dấu "Năm La-san"

F.Tân

Lớp Tình Thương tại Việt Nam

Grêgôriô, fsc

Trong tinh thần "Cùng chung và Liên kết để phục vụ người nghèo", Anh em La-san và các đối tác La-san đã cố gắng đi đến với người nghèo một cách thiết thực trong Năm La-san 2000.

I - CHẨN BỆNH VÀ PHÁT THUỐC CHO NGƯỜI NGHÈO

Hợp tác với Hội Chữ Thập đỏ Quận một, Anh em la-san đã tổ chức lần đầu tiên sau 1975, đi chẩn bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 250 người nghèo thuộc Phường Tân Hưng Quận 7. Tham gia trực tiếp buổi phát thuốc này gồm có 15 người : Frère Minh Sơn (La-san), tốt nghiệp Y-sĩ, hiện đang công tác tại Nhà Hưu dưỡng Mai Thôn, cùng với 2 Soeurs Nữ tử Bác ái và Soeur Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, 4 người này lo việc đo huyết áp cho bệnh nhân trước khi gửi đến bác sĩ khám bệnh, Soeur Marcel (Dòng Nữ tử Bác ái), cựu y tá bệnh viện Grall, phụ trách khâu cấp phát thuốc , Frère Valentin Quí, quan sát trật tự chung, Frère Nhân, lái xe đưa đón, 3 bác sĩ chẩn bệnh, 4 y tá phát thuốc, Frère Grêgoire Tân, phụ trách tổng quát. .



Phòng Phát thuốc
Phường Bình Trưng Q.2
(ngày 17/08/2000)

Tuy là xuất quân lần đầu tiên, nhưng nhờ có Soeur Marcel nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực phát thuốc, nên mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Các đại diện Chữ thập đỏ phải khen "hơn mấy lần trước".

Cách thức tổ chức : Bên La-san và đối tác chuẩn bị tất cả mọi thứ . Bên Hội chữ thập đỏ có nhiệm vụ chuẩn bị phòng ốc để khám và thông báo cho dân.

Nhưng, như tấm hình kèm theo minh họa rất là đầy đủ : Chính thức loan báo Hội Chữ Thập đỏ Quận 1 và Hội chữ thập đỏ Q.7 tổ chức. Anh em La-san và các đối tác coi như không có. Nhưng không sao, miễn là thuốc tới tay người nghèo một cách trực tiếp là được.

Ngày 17 tháng 8 /2000 sắp tới, anh em La-san lại ra quân lần thứ hai. Lần này sẽ hướng về Q.2 (Thủ Thiêm). Dân ở đây rất nghèo và cần sự trợ giúp của chúng ta.

II- KHAI GIẢNG LỚP TÌNH THƯƠNG

Phường Tân Hưng Quận 7 có rất nhiều người dân tạm trú. Đó là những người từ phường xa kéo nhau về Sai gon lập nghiệp, tưởng rằng sẽ dễ dàng kiếm được cái ăn. Thế nhưng sự



Frère MINH SƠN (La-san)
và các Soeurs, đo huyết áp
trước khi chuyển bệnh nhân
qua bác sĩ.



Lớp học TÌNH THƯƠNG
khai giảng ngày 01/08/2000
tại Phường Tân Hưng Q.7 Saigon



Nghèo nhưng đơn sơ
học sinh lớp Tình Thương
Quận 7 - Saigon



SH BA và các em lớp Tình Thương
Phường Tân Hưng Q.7 Saigon

việc lại không như họ tưởng. Không nghề, không vốn, vợ chồng phải đi làm việc cực nhọc, con cái thì lang thang ngoài đường bán vé số, đánh giày, bán đủ thứ lật vặt để phụ giúp kinh tế gia đình. Việc học dĩ nhiên là để qua một bên. Vả lại, không có hộ khẩu thành phố thì không thể vào trường công học được. Vào trường bán công hay dân lập thì không có tiền. Đành vậy, chịu dốt. Theo báo cáo của Phường cho biết, có khoảng 300 em trong Phường ở trong tình trạng này.

Sau hơn bốn tháng liên lạc với chính quyền địa phương để xin phép mở lớp. Hợp đồng (miệng) là bên này sẽ lo hết chi phí : tiền thuê nhà, tiền trả cho cô giáo, sách tập cho học sinh....Còn bên Phường chỉ có việc vận động cho các em đến lớp. Cuối cùng thì ấn định ngày khai giảng là 01/08/2000, đúng 8giờ sáng.

Một ngày khai giảng chưa từng có. 8 giờ. Đại diện các cơ quan đoàn thể : đại diện Phường, đại diện Hội chữ thập đỏ Quận 7, đại diện Hội chữ thập đỏ Q.1 , đại diện Hội Phụ nữ Phường, đại diện an ninh khu vực, đại diện La-san, nữ tu Bác ái Vinh sơn....Bàn mới, ghế mớiCô giáo mới...Tất cả đều có mặt....chỉ trừ học sinh. Không có một móng. Soeur Marcel, nóng lòng, bèn ra đường phố chiêu mộ tại chỗ. Soeur nói là đi "lùa". Sau 15 phút , các em lục tục kéo đến : 25 em. Thế là khai giảng luôn.

Sau một tuần, lớp phải chia ra làm hai vì sĩ số đã trên 40 em. Những em nào đã biết đọc biết viết thì cho vào chung một lớp, gọi là lớp 2. Những em chưa biết gì thì bắt đầu lớp một.

Phụ huynh lẫn các em học sinh không cảm thấy việc đi đến trường là quan trọng. Thậm chí còn coi đó là một việc mất thời giờ ! Cụ thể như vài trường hợp sau đây:

- a) Cô giáo thấy người học sinh của mình lang thang trước cửa lớp, bèn hỏi :
- Tại sao em không vô lớp ?
 - Thưa cô, em không dám vô vì đến trễ.
 - Tại sao em đi trễ?
 - Thưa cô, bà ngoại em bắt em đi chợ nên trễ giờ, em không dám vô.

b) Hôm nay ngày lễ Vu lan, rằm tháng bảy. Dân không công giáo thường có tục lệ cúng cô hồn. Thế là lớp học hôm nay vắng hơn 10 em. Lý do : ở nhà đi giựt đồ cúng !

Nhưng cũng có nhiều trường hợp rất đáng thương. Cha mẹ nghèo không cho con đi học được, nay có cơ hội, dù không có tiền, cũng ráng cho con đến trường lớp.

Đang giờ học, có hai em bé tự nhiên chạy ra ngoài. Tò mò, tôi đi theo. Thì nghe bà mẹ trên tay cầm xấp vé số, nói với hai con : "Mẹ cho hai con mỗi đứa một ngàn. Sáng giờ mới bán được, mẹ đem đến cho hai con."

"Dụ" các em chịu đến trường là một chuyện, "lùa" các em đến lớp là một chuyện, nhưng làm sao cho các em "thích đi học" hơn là lang thang ngoài đường là cả một vấn đề.

Trong một ngày gần đây, khi hai lớp kia đã ổn định, sẽ đi "lùa" một lần nữa để mở thêm lớp buổi chiều.

Kỷ niệm khó quên

Đến tuần thứ ba, bắt đầu quen mặt. Hơi quây!!!

Cô giáo UYÊN vừa tốt nghiệp Sư Phạm là được chiêu mộ làm giáo viên lớp Tình Thươngng Phường Tân Hưng Q.7. Hai tuần lễ đầu qua đi thật phấn khởi. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên, học sinh đã tăng lên hơn 40 em. Phải chia làm hai lớp thôi. Những em nào đã biết đọc biết viết "khá khá" thì cho vào lớp Hai. Những em chưa biết đọc biết viết thì học lớp Một. Lớp Hai được 15 em. Lớp Một được 32 em. Việc học đối với các em như là cái gì thật lạ lùng, ngoài mơ ước. Một đặc điểm của các học sinh lớp Tình Thương là : Không biết lễ phép là gì, mở miệng ra là nói tục.... Cô giáo phải chỉ từng chút một. Khoanh tay. Dạ thưa khi trả lời.....Thầy trò rất là vui vẻ. Điều an ủi là thấy chúng thích học.Tuy chậm nhưng rất chăm ngoan.. Quây ít.



Em C., nghe đồn là một tay anh chị và nổi tiếng là quây. Tuy mới 11 tuổi . Học lớp Một. Trong lớp các bạn khác có vẻ e dè. Một hôm, vì em lằng xằng trong lớp, cô giáo khuyên nhủ và cảnh cáo phạt, nếu em còn phá rối trật tự trong lớp. Em chấp nhận. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, em lớn tiếng chưởi thề. Dựa trên lời cam kết của em khi nãy, cô giáo kêu em lên phạt. Em cầm theo cây viết chì đi lên, mặt hầm hầm, quăng xuống đất trước mặt cô giáo rồi bỏ đi ra cửa. Thầy T. đang đứng trước cửa ra vào, nắm tay em lại dút khoát bảo em lượm cây viết chì lên và đưa cho cô. Thế mà phải nói đến lần thứ ba, em mới trở vô lượm cây viết chì và để trên bàn cô giáo.



Nhưng nó có đi đâu xa, chỉ ra ngoài đường hẻm trước cửa lớp, vừa ngồi xem mấy đứa khác bắn bi vừa chơi liên tục. Khoảng 15 phút sau, không còn ai bắn bi, buồn tình, em lại trở vào đeo cửa sổ nhìn vào lớp học. Cô giáo bảo các em trong lớp đánh vần, nó cũng đánh vần theo. Chọc tức cô giáo chơi vậy đó.. Đuổi nó ra ư ? Thầy T. ráng nhẫn nại. Không muốn tắt ngọn đèn còn leo lét. Nhưng Thầy T. vừa đứng đó vừa canh chừng, linh tính Thầy thấy có gì không ổn cho chiếc xe cô giáo để ở gần đó.

Cây lớn dần lên

Một lớp học Tình Thương thứ ba chào đời vào ngày 24 tháng 8 năm 2000, được 29 học sinh tất cả. Rồi đến ngày thứ hai 27 tháng 8, một lớp thứ tư nữa khai trương. Sĩ số cũng không kém : 30 em. Hữu xạ tự nhiên hương (hôi ?). Ngày nào cũng có cha mẹ dẫn con đến xin học. Những học sinh đến sau ngày 31/08/2000 thì nằm trong danh sách "chờ", cho đến khi nào lên đến khoảng 20 em thì sẽ mở thêm một lớp mới nữa. Như vậy, tổng cộng học sinh lớp Tình Thương sau một tháng kể từ lúc khai giảng đã lên đến 118 em.

Kể từ đầu tháng 9, giáo viên các lớp Tình Thương được tăng cường. Mỗi tuần một ngày, anh Hiếu (ex-Frère Trung Hiền) , đến dạy vẽ và dạy anh văn cho các em. Thỉnh thoảng, để thư giãn, anh Hiếu cũng ngẫu nhiên dạy cho các em những bài hát vui, hay dạy đóng kịch câm. Anh Hiếu quả là con người có nhiều tài năng không bao giờ cạn

Câu hỏi được đặt ra : Các em có ham học chẳng ? Xin thưa, tinh thần hiếu học thì phải nói là rất cao. Lúc nào các em cũng đến lớp trước cả tiếng đồng hồ để.....bắn bi. Nhưng mỗi khi thấy cô đến là các em vỗ tay hoan hô vui vẻ, biểu hiện sự mong chờ háo hức được đến trường.

Trung Thu năm 2000

Tuy mới nhập học, còn nhiều thiếu sót, lớp lang chưa ổn định, học sinh chưa đi vào kỷ luật như mong muốn, nhưng Trung Thu là Tết Nhi đồng, Tết của các em, nhất là những em kém may mắn. Vì vậy, anh em cũng làm hết sức mình để tổ chức cho các em vui ngày Trung Thu.

Đặc biệt Trung Thu này được sự hỗ trợ và tham gia rất là tích cực về mặt tinh thần lẫn vật chất của anh em đối tác La-san (Gia đình La-san).

Chương trình Vui Tết Nhi đồng cho các em gồm có :

- phát quà : quần áo cũ, bánh trung thu, lồng đèn, đồ chơi trẻ em...
- sinh hoạt vui chơi đêm 14 âm lịch.

Anh em cứu học sinh La-san trong nước lặc quyên ủng hộ một số quần áo cũ, cặp đi học, sách giáo khoa, 400 quyển tập và trao tặng tận tay cho các em nhân dịp này. Quần áo, cặp sách...tuy cũ nhưng nhìn gương mặt hớn hở của các em khi nhận quà, chúng ta mới hiểu được rằng "một miếng khi đói bằng một gói khi no."



Theo chương trình, tất cả các em tập hợp lại để sinh hoạt bắt đầu từ 18g00. Thế nhưng theo "thông lệ", lúc nào các em cũng "rảnh rang" nên đến sớm hơn cả giờ, để bắt bi, hò hét và ...đứng trước cửa lớp nhìn (chọc) các bạn khác đang học trong lớp, làm cho người giữ trật tự mệt luôn, cứ mãi lo "cút bắt" với bọn chúng để duy trì trật tự trong lớp.

Chiều đến, "phái đoàn" theo sự hướng dẫn của người đứng lớp, di chuyển đến khuôn viên Miếu Bà để sinh hoạt Trung Thu, cách đó độ 500 mét. Trong khi di chuyển, hàng đội càng cứ dài dần ra vì có những nhóc tì khác gia nhập hàng ngũ dọc đường để...ăn theo, làm con số gia tăng gấp 2 lần. Bánh Trung đình phải chia làm hai. Mỗi người chỉ được nửa cái ! Vừa mới ổn định hàng ngũ và ca hát vài bài lấy tinh thần thì trời đổ mưa. Bà con nheo nhóc chui vào hàng lang ngôi miếu để trú . May thay, Bà Năm, người giữ Miếu, thương tình mở cửa cho vào bên trong. Tuy chật hẹp, nhưng cũng xoay sở được để mà ca hát. Ban đầu, theo như "hợp đồng", các em phải sinh hoạt ở ngoài và phải làm giấy bảo đảm không phá cây cối. Tuy nhiên, sau khi "vãn tuồng", một phái đoàn đại diện đến cảm ơn và tặng bánh Trung Thu, anh em được lời hứa hẹn "lần sau tới nữa".

Mưa kéo dài độ 30 phút. Chương trình "chôm hẻm" lại được tiếp tục ngoài sân (ngôi thì ướt). Ban sinh hoạt rất là hùng hậu : Thanh Sinh công Đức Minh, các cảm tình viên TSC, với sự cộng tác của Frère Pierre Thái sơn Minh và các bạn nội trú sinh viên Taberd. Tổng cộng tất cả người hò hét, ẩm thực, lẫn người...đứng ngó phải hơn 30 người, không kể các nhóc đeo hàng rào và phụ huynh đứng chung quanh vừa xem vừa tũm tũm cười như nhớ lại thời thơ ấu.

Phát thuốc cho đồng bào nghèo

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2000, anh em Lasan ra quân lần 3 đi phát thuốc cho dân nghèo. Lần này, anh em vẫn nhắm địa bàn Quận 2, nhưng ở Phường An Lợi Đông. Phường này có độ 6000 dân. Tuy là Quận nội thành, nằm bên kia sông Saigon, nhưng vừa bước chân lên phà là bà con cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác : thế giới đồng quê. Từ cách sinh hoạt đến phong cách của người dân, rất giống người ở tỉnh : mộc mạc, nhà lá, đường đất đỏ...tuy chỉ cách Saigon có một con sông và chỉ tốn 5 phút qua phà. Thế cho nên, PhườngAn lợi Đông được gọi bông đùa là Phường "4 có" : Có nhà lá, có đường đất đỏ, (không) có trường học, (không) có trạm y tế. Điểm đặc biệt là ở chỗ : cả Phường chưa có một mét đường tráng nhựa ! Đó là chuyện 2 năm về trước , nhưng nay thì vừa mới cất được

một trường tiểu học và một trạm y tế. Có lẽ nay mai sẽ tìm cách mở lớp Tình Thương ở đây.

Buổi chẩn bệnh và phát thuốc hôm nay có nhiều gương mặt mới thuộc gia đình La-san : ngoài các cộng tác viên thường xuyên như các Soeurs Nữ tử Bác ái, các chị y tá, các Bác sĩ, còn có Bs Nhân - người hàng xóm của LS Đức Minh, anh Giàu và anh Mai tấn Tài - cựu học sinh La-san Đức Minh, Di



Tuyết - y tá Dòng MTG Thủ Thiêm, Frère Jean Ba - tài xế, Frère Nguyễn thẳng Long từ trên Buôn mê Thuật xuống cũng tham gia. Mọi sự được tiến hành tốt đẹp, chỉ có một điều là ... thiếu một số thuốc với số lượng 300 người đến khám. Nhưng nói chung , ai nấy đều vui vẻ.... và còn hẹn gặp lại.

Phát Sách và đồng phục học sinh

Ngoài ra, các anh em La-san, đối tác La-san, các bạn TSC Đức Minh cũng đi đến huyện xã Bình Khánh Huyện Cần giờ để phát 60 bộ đồng phục học sinh và 60 bộ sách cho các em học sinh nghèo ở xã này. Riêng có hai em đặc biệt khó khăn được nhận thêm mỗi em một học bổng khiêm tốn : 400.000đVN/năm (tương đương 30USD). Số quần áo và sách giáo khoa được trao tận tay các em vào ngày 30 tháng 8 năm 2000. Học bổng thì nhờ một người tin cậy trao lại cho các em mỗi tháng 40.000đVN.

Nồi cháo không bao giờ cạn.

"Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn." (1 Vua 17 14)

Các Soeurs Nữ tử Bác ái đã hiện diện tại Bệnh viện Hùng Vương, nay gọi là BV Phạm ngọc Thạch từ năm 1950. Nhà nước Pháp giao cho mỗi trại nam cũng như nữ một Soeur phụ trách về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Các Soeurs ngưng làm việc từ năm 1975 đến năm 1978. Tất cả khởi sự vào ngày lễ Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1978. Động lòng trắc ẩn trước những bệnh nhân nghèo vô gia cư, không ai thăm nuôi chăm sóc ở trại cấp cứu, các Soeurs lên Ban Đại diện Công tác Xã hội xin phép nấu một soong cháo đủ cho độ 5 người ăn, để giúp đỡ những bệnh nhân này. Nồi cháo gồm có 300gr thịt, khoai tây, cà-rốt do Ban Công tác xã hội cung cấp. Mỗi bệnh nhân được một tô.

Kết quả thật khả quan. Bệnh nhân thấy hồi sức và lại lên cân mà người nghèo cũng tăng thêm. Vì thế nồi súp nở ra, từ 1 lít đến 5 lít. Vì nhà bếp cũng gặp khó khăn, nên các Soeurs đành phải bỏ tiền túi ra để mua các thứ cho nồi cháo vẫn có chất lượng.

Nhu cầu ngày càng nhiều : ban đầu chỉ cho bệnh nhân nghèo khu cấp cứu, các em nhi đồng, sau lan dần đến các trại khác cho các bệnh nhân nặng. Mỗi ngày, từ lúc 7g00 sáng, các chị hộ lý xuống nhận cháo cho trại của mình. Đến nay, mỗi ngày nồi cháo phục vụ cho khoảng từ 100 đến 120 người.

Nồi cháo mang lại kết quả rõ rệt : bệnh nhân được hồi sức và tăng cân, nhất là thấy sự cần thiết cho những người không nơi nương tựa. Nhờ đó, nhiều ân nhân xa gần, các đoàn thể, linh mục tu sĩ, các ni-cô đến thăm viếng và hỗ trợ nên nồi cháo vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.

Đến năm 1993, Ban lãnh đạo bệnh viện nhận thấy ích lợi của nồi cháo nên đã cho các Soeurs một nhà bếp nhỏ để chuẩn bị nồi cháo cho chu đáo và một mái nhà khoảng 9 mét vuông để phục vụ bệnh nhân. Vào tháng 7 năm 2000, Ban lãnh đạo cho xây lại một nhà bếp khang trang, đầy đủ tiện nghi của một nhà bếp đúng nghĩa.

Ngoài công việc chăm lo nồi cháo, các Soeurs còn phân phát quà bánh, sữa đường , mì gói...và 10.000đVN cho mỗi em nhỏ, bệnh nhân nghèo, vô gia cư vào những dịp lễ lớn như Noel, Tết Nguyên đán...Những bệnh nhân nào không có tiền để mua thuốc theo toa bác sĩ, hoặc xuất viện không tiền về xe, các Soeurs cũng giúp đỡ họ tùy theo khả năng.

Sau 22 năm phục vụ, giờ đây dạng "nồi cháo không bao giờ cạn" này đã được nhân lên nhiều nơi trong các bệnh viện khác. Có nồi cũng do các Soeurs Nữ tử Bác ái phụ trách, có nồi do chính Ban lãnh đạo các nhà thương quản lý.

