



DÒNG LA SAN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG GIÁM TỈNH
53B Nguyễn Du, P. Sài Gòn, Tp. HCM

HÀNH ĐỘNG DÂY MEN – SỐ 8

SỰ HIỆP THÔNG TRONG CỘNG ĐOÀN LÀ BÁU VẬT

Ngày 30 tháng 04 năm 2026

*Kính thưa quý Sư Huynh, Nghĩa tử và Ân nhân La San,
cùng toàn thể gia đình La San Việt Nam*

Hôm nay, trong toàn Dòng, toàn thể các Sư Huynh, Nữ tu La San, các nghĩa tử, ân nhân và thành viên trong gia đình La San tưởng nhớ đến ngày sinh của Thánh Gioan La San, Tổ Phụ của chúng ta (30/4/1651). Trong tháng Năm, Dòng La San lại được đặc ân mừng kính trọng thể Thánh Gioan La San với tước hiệu Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục (15/5). Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội và thế giới, đặc biệt là người trẻ một vị thánh và dùng Ngài để lập một Dòng mới trong Giáo Hội, từ đó, phát sinh ra những người sống theo linh đạo và đặc sủng La San trong các dòng tu, hiệp hội.

Trong tâm tình ấy, xin được cùng với quý Sư Huynh, nghĩa tử, ân nhân và các thành viên La San đọc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về Thánh Tổ Phụ của chúng ta và cùng nhau suy gẫm những tư tưởng của Thánh Tổ Phụ về sự hiệp thông trong cộng đoàn.

I/ Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về Thánh Gioan La San¹ (trích)



hãy làm việc vì hòa bình

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ có nhiều xung đột và cần phải kêu gọi hòa bình. Hậu quả lớn nhất của chiến tranh chính là những đứa trẻ thiệt mạng, bị tật nguyền hoặc trở thành mồ côi.

Ngài đã khám phá ra ý tưởng về cải cách hệ thống giáo dục vào thời của ngài. Gương sáng và chứng nhân của ngài khẳng định ý nghĩa của sứ điệp nguyên thủy và mới mẻ của ngài cho cộng đoàn Kitô hữu hôm nay, và khích lệ cộng đoàn tín hữu tiếp tục tiến bước trên hành trình này. Ngài là một nhà cải cách lỗi lạc và sáng tạo trong lĩnh vực trường học, trong hàng ngũ nhà giáo và trong phương pháp dạy học.

Tầm nhìn của thánh Gioan La San về trường học đã giúp cho ngài đầy mạnh mẽ hơn bao giờ hết niềm tin rằng giáo dục là quyền của tất cả mọi người, bao gồm những

người nghèo. Vì lý do ấy, thánh nhân đã không ngần ngại từ bỏ chức kinh sĩ và gia sản giàu có, để cống hiến trọn vẹn bản thân mình cho việc giáo dục những người thuộc tầng lớp thấp

¹ Sứ Điệp của ĐGH Phanxicô dành cho các Sư Huynh và thành viên trong gia đình La San nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Gioan La San, (viết ngày 16/5/2019)

hơn trong xã hội. Ngài đã thành lập một cộng đoàn chỉ gồm những người giáo dân để tiếp tục lý tưởng của ngài, vì ngài tin rằng Giáo hội được mời gọi để đương đầu và không thể thờ ơ với những bất công trong xã hội của từng thời đại.

Tầm nhìn của thánh Gioan La San về trường học đã giúp cho ngài đẩy mạnh rõ ràng hơn bao giờ hết niềm tin rằng giáo dục là quyền của tất cả mọi người, bao gồm những người nghèo. Vì lý do ấy, thánh nhân đã không ngần ngại từ bỏ chức kinh sĩ và gia sản giàu có, để cống hiến trọn vẹn bản thân mình cho việc giáo dục những người thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Ngài đã thành lập một cộng đoàn chỉ gồm những người giáo dân để tiếp tục lý tưởng của ngài, vì ngài tin rằng Giáo hội được mời gọi để đương đầu và không thể thờ ơ với những bất công trong xã hội của từng thời đại.

Dung mạo của ngài luôn luôn mới mẻ, tạo thành một món quà cho Giáo Hội và là một sự khích lệ cao quý cho Dòng La San của anh chị em và mời gọi tiến tới một sự canh tân và nhiệt tâm hiến thân cho Chúa Kitô....

Theo gương chứng nhân của Gioan La San, anh chị em là những nhân vật chính trong “văn hóa của sự phục sinh”, cách riêng tại những nơi mà văn hóa của sự chết chiếm ưu thế. Đùng bao giờ mỏi mệt trong việc tìm kiếm những con người đang ở trong các “nấm mồ” hiện đại của lầm lạc, bị nhục mạ, đau khổ, nghèo đói, hầu mang đến cho họ một hy vọng cho cuộc sống mới. Động lực cho sứ mạng giáo dục, cái mà đã biến Đấng sáng lập Dòng của anh chị em thành một nhà giáo và chứng nhân, ở giữa các bạn bè của ngài, và trong việc giảng dạy của ngài, có thể bảo đảm cho các dự án và hoạt động giáo dục của anh chị em duy trì đến ngày hôm nay.

II/ Sự Hiệp Thông Trong Cộng Đoàn Quả Là Một Bảo Vật

Thánh Gioan La San xác tín rằng, “sự hiệp thông trong cộng đoàn là một báu vật”; ếu ta mất sự hiệp thông ấy, chúng ta mất tất cả. Vì thế Anh Em hãy ra sức bảo vệ nó nếu Anh Em muốn cộng đoàn mình tồn tại và đứng vững (NG 91,2). Trong chính kinh nghiệm thực tế về đời sống cộng đoàn, trong đời sống cầu nguyện để kết hiệp với Chúa qua suy gẫm lời Chúa và kinh nguyện hằng ngày, Thánh Gioan La San đã chỉ ra những điều căn bản để hiểu và sống để xây dựng sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.



1/ Sống Đức Ái Để Xây Dựng Hiệp Nhất Trong Cộng Đoàn

Lý do làm cho cộng đoàn **thiếu đi sự “tâm đầu ý hợp”** đó là vì có vài người mong muốn **đặt mình hơn những kẻ khác** chiếu theo vài chuẩn mực phạm tục. Chính vì lẽ này mà Đức Chúa Giêsu bảo với các Tông đồ rằng không ai trong đám họ được tự xưng hay để người khác gọi mình là “thầy” bởi vì họ chỉ có duy nhất một thầy là Đức Giêsu Kitô. (NG 91,2). Thánh Gioan La San khẳng định **bác ái và hiệp nhất là dấu chỉ rõ nhất của Chúa đang hiện diện** (NG 113,2). Dựa

vào thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô (1Cr 12,4-7) Ngài đưa ra phương thế để duy trì tình hiệp nhất trong cộng đoàn (cho dù có những sự khác biệt) đó là:

- (1) **Biết chịu đựng lẫn nhau:** "Đức mến nhẫn nhục và chịu đựng tất cả" (1Cr 13,4.7) là thuốc chữa mọi xáo trộn trong cộng đoàn. Sống cộng đoàn, **phải biết đón nhận nhau với những khiếm khuyết** hay tâm trạng của anh em (NG 65,1).
- (2) **Trở nên hiền lành dịu dàng:** "Đức mến thì hiền lành" (1Cr 13,4). Thay vì la lối hay phàn nàn, thì **sự dịu dàng và khiêm hạ làm chứng cho tình mến**. Sách Cách Ngôn dạy: lời nói dịu dàng giúp chế ngự giận dữ (x. Cn 15,1); **hiền hậu giúp kiểm soát đam mê** và dễ dàng **đạt tới sự hiệp nhất** trong cộng đoàn (NG 65,2).
- (3) **Có lòng nhân hậu:** "Đức mến thì nhân hậu" (1Cr 13,4) và vô vị lợi (1Cr 13,5). **Đừng phục vụ vì tư lợi** hay từ chối người mình không thích; **đó là sự bác ái trần tục** làm hại cho nhà Dòng, cho Giáo Hội (NG 65,3). Hãy sẵn lòng **vác lấy gánh nặng khuyết điểm của nhau** để chu toàn luật Chúa (Gl 6,2) và nhận được sự thương xót từ Người (Mt 7,2; NG 74,3).

2. Hiện Diện Và Trung Thành Với Các Sinh Hoạt Trong Cộng Đoàn



Sư Huynh tận hiến cho Chúa **để sống cộng đoàn với tâm trí thanh thoát, không vương bận những thú vui trần tục** làm thỏa mãn giác quan (NG 191,1). Hãy xem đời sống cộng đoàn như khởi đầu nơi trần gian để đem lại hạnh phúc thiên quốc khi hoàn tất hành trình cuộc sống (NG 191,1). Vì thế, Sư Huynh hãy **coi việc hiện diện với anh em trong cộng đoàn là ưu tiên hàng đầu**, chỉ ra ngoài khi cần thiết hoặc thực thi bổn phận do vâng lời (NG 6,1; 97,3). Sư Huynh có bổn phận thường xuyên ở nhà và chỉ vắng mặt khi có phép của bề trên (LD 2015 số 50). Khi xong việc, cần nhanh chóng quay về cộng đoàn, tránh la cà (NG 6,1). Sư Huynh **hãy trung thành với mọi sinh hoạt và luật lệ**, kể cả những việc nhỏ nhất. Đây là cách bảo vệ sự thanh khiết trước thế gian và giữ mình khỏi tội lỗi và bèn độ trong ơn gọi (NG 89,1). **Tuân giữ các quyết định chung là phương thế hàng đầu để thiết lập nề nếp và sự thánh thiện** cho tu viện (NG 92,1).

3. Cầu Nguyện Trong Cộng Đoàn

Cộng đoàn là nhà cầu nguyện, vì thế **cầu nguyện phải là công việc chính yếu** các Sư Huynh phải làm; và chính **Thiên Chúa cũng chỉ sẽ đổ xuống những ơn lành cho cộng đoàn trong chừng mực mà cộng đoàn còn là một nhà cầu nguyện** (NG 62,1). Việc tham dự kinh nguyện và nguyện gẫm giúp Sư Huynh nhận đầy ơn thánh và các nhân đức để hoàn thành bốn phận cách hoàn hảo (NG 191,2). Sự **miệt mài cầu nguyện** và trung thành chu toàn các giờ kinh **giúp Sư Huynh đạt tới mức thánh thiện** mà Thiên Chúa mong muốn (NG 39,2). Vì thế, trừ lý do bất khả kháng, Sư Huynh **đừng bao giờ tự cho phép mình miễn trừ** tham dự Kinh Phụng Vụ hay các việc đạo đức khác (NG 6,1). **Nhiệt thành tông đồ không thể ngăn cản việc kiên trì và đúng giờ trong kinh nguyện cộng đoàn**; chính sự trung tín này làm gia tăng ơn gọi (NG 128,3).



4. Vâng Phục Là Nét Riêng Của Những Người Tu Trì Và Nền Tảng Của Cộng Đoàn:

Vâng phục phải giúp phân biệt người tu trì với những người sống giữa thế gian và còn giữ lại sự tự do của mình. Chính vì lẽ này mà ai muốn dẫn bước vào một Hội dòng, trước tiên **phải cởi bỏ ý riêng** của mình. Chúng ta không thể được cứu rỗi mà không có ơn của đấng bậc mình, và **ơn của người bậc tu trì sống trong cộng đoàn là đức vâng phục, nên mọi lo toan của chúng ta là làm sao chiếm hữu được nhân đức này** càng trọn vẹn càng tốt² (NG 7,3). Điều tạo nên “công nghiệp” cho cá nhân mỗi người dân thân sống trong một cộng đoàn tu trì là hành động theo đức vâng phục, chứ không phải là chất lượng hay hiệu quả của những hành động mà Sư Huynh sẽ làm. Đây cũng là **nét tạo ra sự khác biệt giữa người tu với người thế**. (NG 11,3). **Vâng phục là nền tảng của cộng đoàn** đến độ nếu không có đức vâng phục hiện diện trong cộng đoàn thì cộng đoàn ấy sẽ suy tàn³; và cũng không xứng đáng được gọi là cộng đoàn nếu tại nơi đó, người ta không tuân phục dù rằng có nhiều người xuất sắc khi thực hành bất cứ các nhân đức nào khác đi nữa. (NG 7,2)

III. HÀNH ĐỘNG DẠY MEN

Thánh Gioan La San luôn đưa mọi vấn đề cuộc sống, kể cả những điều tiêu cực trong cộng đoàn, vào giờ cầu nguyện. Qua sự kết hợp với Chúa và Lời Chúa soi dẫn, Ngài mới đưa ra những lời khuyên bảo cho anh em. Cộng đoàn phải là nơi để “chết đi cho con người cũ”. Theo Thánh Gioan La San, nếu chúng ta không làm cho cộng đoàn thành nhà cầu nguyện, trái lại Anh Em dung túng một lối sống vô độ và coi nhẹ các phong hóa, hệ quả sẽ như ĐHY Sarah nhận định những khủng hoảng mà Hội Dòng đang phải trải

² Theo lời thánh Laurent Justinho

³ Theo lời thánh Bonaventura

qua (lơ là đời sống nội tâm, thiếu ơn gọi, thiếu chứng tá tình huynh đệ...), trước hết “là một cuộc khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng đức tin.”⁴

Xin đề xuất những hành động dậy men hiệp thông:

- (1) Báo cáo của Ban Thánh Hiến của Dòng khảo sát về đời sống thánh hiến (24/4/2026) chỉ ra rằng đời sống cộng đoàn và mục vụ ơn gọi có mối liên hệ với nhau, trong một cộng đoàn có đời sống huynh đệ, đời sống chân thành và khả năng làm chứng nhất quán thì cộng đoàn ấy có đủ sức sống để thu hút ơn gọi.⁵ Mỗi Sư Huynh lượng giá về sự hiện diện của mình trong đời sống chung theo tính hiệp hành tức là cùng đi với nhau hướng về mục đích chung: sứ mạng của Dòng và sự hiệp nhất của cộng đoàn); hay như một “anh hùng cô đơn”.
- (2) Mỗi cộng đoàn lượng giá về các sinh hoạt thường nhật và chọn lựa một điều chỉnh để các thành viên trong cộng đoàn sống đời sống thiêng liêng tích cực hơn. Mỗi cá nhân hãy lượng giá về sự tham gia của mình trong đời sống cộng đoàn trong một tuần lễ đối với giờ kinh nguyện chung, giờ cơm chung, giờ họp cộng đoàn... và lấy quyết định canh tân về sự tham gia của mình.
- (3) Và mỗi người hãy cẩn trọng trong việc dùng ngôn ngữ khi nhận xét hay đánh giá về một việc, một người, nhất là trên mạng truyền thông... sao cho có sức tỏa chiếu vẻ đẹp của Tin Mừng và chạm đến trái tim. Nếu có người Anh Em nào khiến ta không hài lòng, thay vì phán xét, hãy cầu nguyện liên lĩ cho người Anh Em ấy, đừng sồn lòng nản chí, cho đến khi chính mình được Chúa soi sáng phải làm gì để tha thứ và hòa giải.

Mỗi ngày khi cùng nhau đọc kinh xin ơn trung tín với Thánh Lập Dòng...; cùng nhau xin Thánh Tổ Phụ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trung thành suy niệm những tư tưởng, tâm tình, gương sáng và những lời chỉ dạy của Ngài, cùng nhau làm cho cộng đoàn La San trở nên chứng tá của tình hiệp thông huynh đệ, đó là khả năng chúng ta thu hút người trẻ đến với ơn gọi La San.

LẠY THÁNH GIOAN LA SAN – XIN CẦU CHO CHÚNG CON.

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA. LUÔN LUÔN!



Sư Huynh Joseph Lê Văn Phụng, fsc

Giám Tỉnh



⁴ Đặng Tự Do, Bài *Đức Hồng Y Sarah: Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục là cuộc khủng hoảng sâu sắc về đức tin*, đăng trên <http://www.vietcatholic.net/News/Html/249463.htm>, ngày 21/Mar/2019

⁵ Ủy Ban Thánh Hiến Dòng La San, xem Báo cáo gửi các Giám Tỉnh và Điều phối viên của các Tỉnh Dòng: Tiến độ của Quy trình Phân định toàn cầu, ngày 24/4/2026