



HÀNH ĐỘNG DÂY MEN – SỐ 4

SỐNG NIỀM HY VỌNG VÀ TRỞ NÊN NIỀM HY VỌNG

Thưa Anh Em,

Chúng ta bước vào mùa Vọng – mùa Chúa đến để cứu thoát chúng ta. Vì Chúa đến nên chúng ta mới mong chờ, và mong chờ là một cách thức của hy vọng.

Sắc Chi Năm Thánh thường lệ 2025 - *Spes non confundit*, được Đức Thánh Cha Phanxico công bố với lời: “*cầu chúc những ai đọc thông điệp này tâm hồn sẽ được tràn đầy hy vọng.*”

Tôi xin chia sẻ cùng Anh Em vài ý tưởng về niềm hy vọng của chúng ta.

1/ **Nền Tảng Và Dấu Chỉ Cho Niềm Hy Vọng Trong Thế Giới Hôm Nay**

Xin nêu vài ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Sắc chỉ Công bố Năm thánh 2025:

- **Mọi người đều hy vọng.** Niềm hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. (số 1)
- **Nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta là tin sự sống đời đời.** Chúng ta tuyên xưng đức tin “tôi tin sự sống đời đời”. Công đồng Vaticanô II quả quyết: “Nếu thiếu nền tảng là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu thì phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay, và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ sẽ không có lời giải đáp, như thế, con người sẽ thường rơi vào tuyệt vọng.”¹ (số 19)
- **Chúa Giêsu đã chết và sống lại là trung tâm đức tin** của chúng ta. Thánh Phaolô đã truyền đạt lại nội dung “cốt lõi” về niềm hy vọng của chúng ta: “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Phêrô, rồi với Nhóm Mười Hai.” (1 Cr 15,3-5) (số 20)
- **Niềm hy vọng phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu** tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thấu trên thập giá (số 3)
- **Một đức tính gắn liền với hy vọng là tính kiên nhẫn.** Trong thời đại *internet*, nơi không gian và thời gian bị cái “ở đây và lúc này”, “ngay và luôn” thống trị, thì tính nóng vội làm mất kiên nhẫn, gây nguy hại nghiêm trọng cho con người; nó gây ra sự bất khoan dung, căng thẳng, đôi khi cả bạo lực vô cớ, dẫn đến bất mãn và khép kín (số 4)
- **Dấu chỉ hy vọng đầu tiên phải thành hiện thực là hòa bình,** (số 8) chúng ta phải lưu tâm đến tất cả những điều thiện hảo hiện diện trên thế giới, để không rơi vào cơn cám dỗ nghĩ rằng mình bị sự ác và bạo lực lấn át. (số 7)
- Chúng ta được mời gọi **trở nên những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khốn cùng.** “Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, chữa lành những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích



¹ Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ *Gaudium et spes*, 21

cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Is 61,1-2) (số 10). Chúng ta không thể làm ngơ trước những tình huống bi thảm mà chúng ta đang gặp phải ở khắp nơi, không chỉ ở một số khu vực trên thế giới (số 15)

- **Giới trẻ là dấu chỉ của niềm hy vọng**, chúng ta không được làm họ thất vọng: tương lai được xây dựng trên nhiệt huyết của họ (số 12).

2/ Sư Huynh La San Sống Niềm Hy Vọng Và Trở Nên Niềm Hy Vọng

Thánh Gioan La San, trong bài Nguyên gẫm 193,3 đã xác quyết: Thiên Chúa “muốn cho mọi người nhận biết chân lý” và “được cứu độ...” (1Tm 2, 4), và chính Anh Em là những người đã được Thiên Chúa chọn để công bố cho con trẻ Tin Mừng của Chúa Con, với những chân lý chứa đựng trong đó. Thiên Chúa đã tiền định để Anh Em công bố cho các linh hồn trẻ ấy những chân lý của Tin Mừng, mang lại cho chúng những phương tiện cứu rỗi vừa tầm tay (x. SG 193.3)



2.1/ Niềm Hy Vọng Của Sư Huynh Là Trở Nên Thánh Thiện

Sống đời tu La San là biểu lộ mẫu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội, diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại và là một dấu chỉ mang tính ngôn sứ thiết lập các giá trị Nước Trời thành chuẩn mực cho việc phân định các thực tại nhân loại (Luật Dòng số 24). Sư Huynh biến trọn đời mình thành một hành trình đồng nhất với Chúa Giêsu Kitô là “Trưởng tử của một đàn em đông đúc” để ghi nhớ tình yêu của Chúa và tiếp nối thừa tác vụ cứu rỗi của Chúa. (Luật Dòng số 23); và đồng thời làm chứng rằng một tình huynh đệ đích thực có thể thiết lập được giữa các dân tộc và quốc gia (Luật Dòng số 5).



Niềm hy vọng của đời tu La San là trở nên thánh thiện trong tư cách là thừa tác viên của Thiên Chúa, là sứ giả của Chúa Kitô; sự thánh thiện không hệ tại ở việc thực hiện những hoạt động phi thường hay quản trị giỏi các công trình, nhưng hệ tại ở việc kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, sống các mẫu nhiệm của Ngài, biến trọn đời mình thành một hành trình đồng nhất với Ngài trong tư hướng và hành động. Thước đo của sự thánh thiện hệ tại ở mức độ bắt nguồn từ tâm vóc mà Đức Kitô đạt được trong ta, và nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta dõi theo Ngài trong suốt hành trình cuộc đời chúng ta.²

2.1/ Sư Huynh Trở Nên Niềm Hy Vọng Cho Người Trẻ Và Người Nghèo

Trong Sứ điệp dành cho các Sư Huynh và các thành viên gia đình La San nhân kỷ niệm 300 năm thánh Gioan La San về trời (1719-2019), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các Sư Huynh hãy trở nên niềm hy vọng dành cho những người nghèo nhất trong giới người nghèo và bị loại trừ. Đức Thánh Cha mời gọi các Sư Huynh làm phục sinh những con người đang ở trong “nấm mồ” của lầm lạc, bị nhục mạ, đau khổ, nghèo đói, hầu mang đến cho họ một hy vọng cho cuộc sống mới.



² Tư tưởng của ĐGH Bênêđictô XVI trong Huấn từ ngày 13/04/2011

Để thực thi sứ mạng với một sự táo bạo, theo gương Thánh Gioan La San, tạo thành một món quà cho Giáo Hội và cho người trẻ, Anh Em hãy canh tân và nhiệt tâm hiến thân cho Chúa Kitô; hãy ngược nhìn lên vị Thầy Thần Linh để có thể quảng đại hơn trong các hoạt động sứ mạng.³

Giáo dục người nghèo phải trở thành ưu tiên trong sứ vụ La San, nó thúc giục Anh Em đáp trả cách quảng đại và táo bạo tìm ra những hình thức mới để phục vụ người nghèo qua giáo dục.



3/ Hành Động Dậy Men

3.1/ Canh Tân Niềm Hy Vọng Chân Chính Của Đời Tu

Trong bài thuyết trình về chủ đề “Tu sĩ – ngôn sứ trong cuộc lữ hành hy vọng”, Linh mục Gioan Phương Đình Toại tại Hội nghị các Bề trên Thượng cấp Việt Nam (20/11/2024) đã chia sẻ: Những nghiên cứu và khảo sát về đời tu cho thấy người tu sĩ hôm nay đang rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa cảm xúc, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân và chủ quan (những gì tôi cho đúng thì nó là đúng), chủ nghĩa sung túc thoải mái, chú ý nhiều đến tử sắc. Các tu sĩ (cách riêng dòng hoạt động) bị ảnh hưởng của một “xã hội lỏng” (liquid society) đã sống theo “căn tính lỏng” (liquid identity) từ đức tin đến nhân cách, thiếu đi sự kiên trì và lòng trung thành.

Những tác động của các xu hướng xã hội làm người tu sĩ sự bối rối về căn tính và đẩy đưa họ đến một lối sống thích trở nên chuyên viên hơn là thánh thiện; trong khi đó, ngược lại, con người thế giới ngày nay do con khát đời sống thiêng liêng và sự huyền nhiệm lại đi tìm kiếm những khuôn mặt của các tu sĩ chân chính, thánh thiện.

Hãy sống lại niềm hy vọng của chúng ta, đã được gợi hứng cho Thánh Gioan La San: Thiên Chúa “muốn cho mọi người nhận biết chân lý” và “được cứu độ...” (1Tm 2, 4), và chính Anh Em là những người đã được Thiên Chúa chọn để công bố cho con trẻ Tin Mừng của Chúa Con, với những chân lý chứa đựng trong đó. Thiên Chúa đã tiên định để Anh Em công bố cho các linh hồn trẻ ấy những chân lý của Tin Mừng, mang lại cho chúng những phương tiện cứu rỗi vừa tầm tay (SG 193.3).



Chúa Kitô và việc rao giảng Tin Mừng là lý do và là động cơ để chúng ta sống và hành động; và niềm hy vọng của chúng ta là đạt đến sự sống đời sau và dẫn đưa những kẻ được trao phó cho chúng ta đạt tới ơn cứu độ. Cá nhân và cộng đoàn cần có những hành động để quay về với đời sống nội tâm, rèn luyện con người nội tâm đặt Chúa Giêsu vào trung tâm của đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Tiết chế trong việc ăn uống và sử dụng phương tiện.

³ Xem Sứ điệp của ĐGH Phanxico dành cho các Sư Huynh và tất cả thành viên trong gia đình La San ngày 16/5/2019

3.2/ Trở Nên Niềm Hy Vọng Cho Trẻ Nghèo Trong Việc Thi Hành Sứ Vụ

Đời tu hôm nay có nhiều tu sĩ không thật sự sống sứ mệnh Chúa trao, mà sống những gì người khác muốn nơi mình. Do lời khẩn, các Sư Huynh có cam kết với việc giáo dục người nghèo và trong đức tin, họ được Thiên Chúa chọn cách đặc biệt để đem lại ơn cứu rỗi cho người nghèo và người hèn kém (x. LD 20).⁴ Sư Huynh chọn ưu tiên đến với trẻ em nghèo ở vùng ngoại biên (và ngoại biên ngay tại cơ sở của mình) để phục vụ người nghèo về kinh tế, nạn nhân của bất công xã hội, những nạn nhân và những kẻ bị xã hội loại trừ, chú ý đến những học sinh gặp nhiều khó khăn hơn trong học tập, có nhiều vấn đề cá nhân hoặc phải khổ sở vì không thích nghi được với xã hội hoặc gia đình là ưu tiên trong thừa tác vụ của Dòng (Luật Dòng số 29).



3.3/ Bảo Vệ Ngôi Nhà Chung - Niềm Hy Vọng Cải Thiện Môi Trường Sống

Trong bầy (07) trọng điểm của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu (15/10/2020) có một trọng điểm là “bảo vệ và nuôi dưỡng ngôi nhà chung” của chúng ta.

Lộ trình thứ Tư của Tổng Công Hội 46 kêu gọi “phát triển các dự án sinh thái toàn diện” ở cấp địa phương và Tỉnh Dòng và Vùng.

Thông điệp Laudato Si’ (2015) của Đức Phanxicô hướng dẫn dự án sinh thái toàn diện bao gồm sinh thái học môi trường, kinh tế và xã hội (số 138-142); sinh thái học văn hóa (số 143-146); và sinh thái học đời sống hằng ngày (số 147-155)

